

“Als Moeder zong was heel het huis in
vreugde!,,

“Zingende Moeders zijn een zegen voor
ons volk!,,

Als Moeder zong!

Jef Simons

Lode De Vocht

Als moeder zong bij 't schuivend wieggeschemel,
Vergleed haar lied als harpezang zo teer,
Dan streek er vast een engel uit de hemel
Op zachte wieken bij haar wichtje neer.

Keervers :

Als moeder zong was heel het huis in vreugde,
Als moeder zong van liefd' en levensmoed,
Als moeder zong en ons het hart verheugde,
Als moeder zong was alles, alles goed!

Als moeder zong van plicht en vrome blijheid,
Glom in haar oog een held're zielegloed;
Maar als zij zong van vaderland en vrijheid,
Trild' in haar stem een snaar van heldenmoed.

Als moeder zong: «Welaan, bemint elkander!»
Dan rees voor ons het voorbeeld dat zij gaf,
Niet voor zichzelf, zij leefde voor een ander,
Zij was voor ons in zorg tot aan het graf.

Zingt, moeders, zingt zoals uw moeders zongen.
Gij maakt de wereld beter door uw lied;
Zingt vroeg en laat, zingt vrij en ongedwongen,
Alleen de boze mensen zingen niet!

Klavierbegeleiding: 6 fr.

Verantwoordelijke Uitgever : Maurits Wagemans
St' Paulusstraat, 16 - Antwerpen

Dicht bij ons Moederke !

Moederken

Guido Gezelle

Lode De Vocht

't En is van U hiernederwaard,
Geschilderd of geschreven,
Mij, moederken, geen beeltenis
Geen beeld van U gebleven.

Keervers:

O moederke, mijn moederke,
O mijn moederke.

Geen tekening, geen lichtdrukmaal,
Geen beitelwerk van stene,
't En zij dat beeld dat gij in mij
Gelaten hebt allene.

O moge ik U onwaardig,
Nooit die beeltenis bederven.
Maar eerzaamheid laat ze leven in mij
Eerzaam in mij sterven.

Slaapdeuntjes

Slaap, kindje, slaap!

1. Slaap, kindje slaap
Daarbuiten loopt een schaaap,
Een schaaap met witte voetjes,
Dat drinkt de melk zo zoetjes,
Slaap, kindje, slaap!
2. Daarbuiten loopt een dikke mol
Het kindje heeft zijn buikje vol.
2. Daarbuiten loopt een bonte koe
Het kindje doet zijn oogjes toe!

Hanneken

1. Hanneken moet slapen,
Vader hoedt de schapen
Moeder hoedt de bonte koe.
Hanneken doe uw oogjes toe.
2. Suza, Suza kindje
Moeder is uw vriendje,
Vader is uw winnebrood,
Na een jaar is 't kindje groot.
3. Hanneken, dodoken.
Moeder moet gaan koken,
Vader is van werken moe,
Hanneken, slape slape doe.

Speelliedje

Sa Kindjes opgepast

1. Sa kindjes opgepast,
dansen, zingen falala
doen uw handjes klip klap klap
en uw voetjes trip, trap, trap,
Staat nu nog eens even stil,
Maakt uw vingers tot een bril,
Doet de bril van 't neusje af,
Schiets u nog eens pif poef paf!
2. Sa kindjes opgepast
dansen, zingen falala
doen uw handjes klip klap klap
en uw voetjes trip, trap, trap.
Blijft nu nog wat bij het spel.
Maakt uw vingers tot een bel
Doet zoals de belleman
Klinkt nu nog eens kling-lin-lan!
3. Sa kindjes opgepast,
dansen, zingen falala
doen uw handjes klip klap klap
en uw voetjes trip, trap, trap,
Rust nu nog eens even uit,
Maakt uw vingers tot een tuit,
Maakt de tuit tot een trompet,
Doet nu nog eens tret tret tret.

Het hoedje van Papier

1. Een, twee, drie, vier,
Een hoedje, een hoedje
Een, twee, drie, vier,
Een hoedje van papier.
En als dat hoedje niet en past,
Dan moet het in de glazen kast!
Een, twee, drie vier,
Een hoedje, een hoedje,
Een, twee, drie vier,
Een hoedje van papier.

2. Twee, drie, vier, vijf,
Een popje, een popje,
Twee, drie, vier, vijf,
Een popje zonder lijf.
En als dat popje heeft geen kop,
Dat moet er ook geen hoedje op.
Twee, drie, vier, vijf,
Een popje, een popje,
Twee, drie, vier, vijf,
Een popje zonder lijf.

3. Drie, vier, vijf, zes,
Een kopje, een kopje,
Drie, vier, vijf, zes,
Een kopje zonder tres.
En heeft dat kopje geen fatsoen,
Dat heeft het ook geen lijf
van doen.

Drie, vier, vijf, zes,
Een kopje, een kopje,
Drie, vier, vijf, zes,
Een kopje zonder tres.

Zagen, zagen

Zagen, zagen, wiede, wiewewagen
Jan kwam thuis om een
boterham te vragen,
Vader was niet thuis,
Moeder was niet thuis,
Piep zei de muis in 't vogelhuis.

Zagen, zagen, wiede, wiewewagen
Jan kwam thuis om een muis
te horen knagen,
Vader was niet... enz.

Zagen, zagen, wiede, wiewewagen
Jan kwam thuis om de
muizen te verjagen
Vader was niet... enz.

Schuitje varen

1. Draai het wielken nog eens om,
Klap eens in uw handjes!
Zet uw handjes in de zij
Op uw borstjes allebei.
Zo varen de scheepjes voorbij!
Zo varen de scheepjes voorbij!

2. Draai het wielken nog eens om
Vlag eens met uw armpjes!
Steek uw armpjes los en vrij
In de hoogte allebei!
Zo varen de scheepjes voorbij!
Zo varen de scheepjes voorbij!

3. Draai het wielken nog eens om
Trap eens met uw voetjes!
Zet uw voetjes een, twee, dri
Naast elkander allebei.
Zo varen de scheepjes voorbij!
Zo varen de scheepjes voorbij!

Aankleed- en Ontkleedliedjes

Kareltje

Kareltje, Kareltje, tjiip, tjiip, tjiip,
En hadde geen hemdetje aan
zijn lijf,
of geen broekje aan zijn gat,
Wat een arme Karel is dat.

Kareltje, Kareltje, tjiip, tjiip, tjiip,
En hadde geen schoentjes
aan zijn voet,
of geen kousje aan zijn been;
Wat een arme Karel ontkleên.

Kareltje, Kareltje, tjiip, tjiip, tjiip,
En hadde geen mutseken
op zijn kop.
of geen jasje noch geen schort;
Wat een arme Karel dat wordt!

Keervers:

Meisje met uw witte schoen,
Wilt ge Karel broekj' aandoen?
Armen uit en armen in,
't Was al naar Kareltjes zin.

Het Kindje

1. Daar is een kindeken geboren
Op 't toppelken van 't huis
En 't had zijn kappeken verloren,
En ging al krijsend naar huis.

2. Wie trok zijn ogetjes wijd open
En keek naar 't kappeken uit?
Daar kwam een biggetje gelopen
En 't liep er mee in zijn snuit.

Keervers:

En de speelman speelde zo zoete!
En de moeder was zo ziek,
En zij eet zo gaarne kapoentjes,
Maar de beentjes mag ze niet.

Op de knie paardje rijden

En we rijden

1. En zo rijden wij te paard
Op een ezel, op een ezel.
En zo rijden wij te paard
Op een ezel zonder staart.

2. En wij rijden in galop
Op een ezel zonder kop.

3. En wij rijden altijd aan
Op een ezel die blijft staan!

Hop Marianneke

1. Hop Marjanneke,
Tap in 't kanneke,
Maar een hallef pintje
Niet voor 't hondeken noch
voor poes.

Maar voor ons beste vriendje
Niet voor Jan of Piet kapoen
't Is voor ons zoetste kindje!

2. Hop Marjanneke,
Rap in 't kanneke,
Melksken uit schapraaike
Brood en boterken, melk en brood
Maak ons een lekker vlaaike,
Niet voor Jan of Piet kapoen,
't Is voor ons Mieke Maaike!

3. Hop Marjanneke,
Pap in 't panneke,
En een appelsientje,
Heeft ons kindeken pap van doen
't Is braaf gelijk een printje
Weg met Jan en Piet kapoen,
't Is voor ons zoetste kindje!

Vertelliedje

Peperbolleken

Peperbolleken kwam me tegen,
Met een baard zo grijs als vlas!
Sapristi! Wie zou dat peinzen,
Dat dat Peperbolleken was.

Konkernonkelken kwam me tegen
Met een neus zo rood als wijn,
Sapristi! Wie zou dat peinzen,
Zou dat Konkernolleken zijn?

Pimpernelleken kwam me tegen,
Met een lijf zo als een graat.
Sapristi! Wie zou dat peinzen.
Dat daar Pimpernelleken gaat!

In de Hel geweest

'k Ben deze nacht in de hel
geweest,
Al de duivels waren aan 't eten.
Lucifer zat in de hoek,
Met een gaatje in zijn broek,
't Was geen groot of 't was
geen klein,
't Kost toch maar een gaatje zijn.

'k Ben deze nacht in de hel
geweest,
Al de duivels gingen aan 't lachen
Lucifer riep duivels kwaad:
Haalt een draadje voor de naad.
Is 't geen groot of is 't geen klein,
't Moet toch maar een draadje zijn

'k Ben deze nacht in de hel
geweest,
Al de duivels bleven bij 't eten,
Lucifer kwam uit de hoek,
«Haast u riep hij: 'k heb bezoek
En er mag 't zij groot of klein
In mijn broek geen gaatje zijn!»

Dans- en Loopliedjes

De Zevensprong

Hebde van de zeven,
de zeven, de zeven,
Hebde van de zevensprong
niet gehoord?
Ze zeggen dat ik niet dansen

en kan
Ik kan dansen als een edelman.

En dat gaat verder tot zeven.

Varen gaan

1. Van der Maren
Ging uit varen
Met een scheepje op de baren,
De weg was recht
De weg was krom.
Nooit kwam Van der Maren
weerom.

2. Van der Linden
Ging hem vinden
Want ze waren dikke vrienden.
De weg was recht
De weg was krom.
Nooit kwam Van der Linden
weerom

3. Van der Heyden
Zou ze beiden
Wel terug naar huis toe leiden,
De weg was ver
En per abuis,
Nooit ging Van der Heyden
van huis.

Juffrouw, wilde een Polka dansen?

Juffrouw wilde polka leren,
Een, twee, drie, stap,
En dan keren,
Neen. menheer, ik en dans niet
meer.
Want mijn teen die doet te zeer.
Juffrouw, kom toch de polka
dansen.
Kom de polka vrolijk dansen,
Ja, menheer, zeker wil ik wel
Want ge danst ze vlug en snel.

Spraakjesweelde

Van een oude Koffiekan

Poppe-Mie en Poppe-Jan
Woonden in een ouwe koffiekan.
Uit het tuitje steeg er rook.
Want een kleine kachel was er ook
Musse-Mie en Musse-Jan
Keken bibbrend naar die rare kan.
Maar als nestje leek het fijn:
Zou die koffiekan te huren zijn?

Refrein

Wat zegt g'er van?
Wat zegt g'er van?
Een ouwe koffiekan
Een heerlijk nestje wezen kan.
Voor Mie en Jan
En alleman!

2

Musse-Mie en Musse-Jan
Pikten hoopvol op die koffiekan.
«Mensen, 't is zo kil, zo guur,
«Is er voor ons bei geen plaats
bij 't vuur?
«Gistren trof ons 't ongeluk,
«Ach, ons eigen nestje waaide
stuk!
«Laat ons toch niet buiten staan:
«Morgen zullen wij wel verder
gaan.»

3

Hoe men in een koffiekan,
Met gevieren prettig leven kan!
Want, wat weer het buiten is.
Binnen is 't er altijd kerremis.
's Morgens, 's avonds, heel de dag
Klinkt er uit die koffiekan gelach
En, om van hier heen te gaan,
Daar denkt geen van vieren ooit
nog aan!

De Poppenstoet

Op zij! Op zij! Op zij!
De poppenstoet gaat hier voorbij!
Ze komen recht uit Speelgoedland!
Daar zijn ze, dansend hand in
hand!
En Zwarte Piet marcheert
van voor,
Nog zwarter dan een ouwe Moor.

Refrein.

Een Zeeuwse boer, een Eskimo.
Roodkapje en Pinokkio,
Een Indiaan, een kapitein,
Een Mexikaan, een Harlekijn,
Een edelvrouw, een noble heer
En Mickey-Mouse met Teddy-Bear

2

Ohee! Ohee! Ohee!
Wie stapt er met de stoet niet
mee?
Trompetten klinken, hoog en hel
Tezaam met trom en rinkelbel.
En klein en groot aan 't dansen
gaat
Wij Harlekijntje slaat de maat!

3

Hoera! Hoera! Hoera!
Nu komt de Sint bij ons weldra!
En ieder wordt door Hem bedacht,
Als Hij op tocht gaat deze nacht.
Daarom ook danst de hele stoet
Zo blij de avond te ontmoet!

Poppie - Mie, wat ben je mooi...

Poppe-Mie, wat ben je mooi,
Met je grappig hoedje
Op je vlassen krullebol
Om je lachend snoetje,
Ach, wat ben je lief en fijn;
Wou je niet mijn kindje zijn?

Refrein:

Poppe-Mieke, denk goed na:
'k Deel met u mijn chocola
Is het koud, of is het warm.
Slapen mag je in mijn arm,
En je wiegje wordt gezet,
Iedere avond naast mijn bed.

2

Spreek jij zelf eens met de Sint
Om naar mij te komen,
Zeg, dat ik verleden nacht
Lag van u te dromen.
U alleen wens ik als pop,
U alleen, mijn krullekop.

3

Door ons schouwtje glij je vast
Zonder schram of smetje,
Want beneden, in mijn korf,
Lei 'k een donzen bedje.
Voel je, hoe 'k je al bemin,
Lieve poppenkoningin?

Klavierbegeleiding van de reeks "Sprookjesweelde" Prijs: 20.-fr.

WAAR VINDT U DE MUZIEK VAN

ANDERE KINDERLIEDJES?

Raadpleeg: «Zingende Jeugd! Zingend Volk!» Deel I.
Prijs: 25 fr. Vier en twintig liedjes met een passende klavierbegeleiding. Bestellingen doen bij: Willem De Meyer,
Verzoeningstraat, 5, Borgerhout.

Droef Wiegeliéd

Eugeen De Ridder

Herman Van Veldeke

Mijn engel, van avond komt vader nog niet,
Misschien keert hij later eens weer,
Niet huilen, mijn kindje, bij al mijn verdriet,
Want wenen, dat kan ik niet meer,
'k Heb dagen en nachten geroepen op hem.
Voor mij en nog veel meer voor U.
Met tranen in d'ogen en angst in de stem.
Mijn enigste troost blijft ge nu!

Keervers:

Slaap, lieveling, wees maar wijs.
Vadertje is op reis.
Vadertje die u zo gaarne ziet,
Enkel zijn liefde achterliet,
Vadertje is op reis, op reis...
Slaap, kindje, wees wijs.

Ik zing U het liedje dat vader U zong.
Toen vadertje nog bij ons was.
Ik zing van het schaapje dat blaatte en sprong
En speelde en stoeide in 't gras.
Gij kunt nog niet denken, daarvoor dank ik God
Want denken dat doet toch zo'n pijn,
Ge weet niet, mijn engel, hoe bitter het lot.
Hoe wreed soms het leven kan zijn.

Ik druk hier een kus op uw lekkende wang,
Een kus uit het hart van uw moe.
En nu nog een tweede, heel stil en heel lang,
Die stuurde U vadertje toe,
Slaap zachtjes, mijn liev'ling,
Maar eerst nog een zoen,
Naar vader zo ver en nabij,
Want in mijn gedachten, te morgen, te noen,
Te avond is hij bij ons bij.

Lieve Vrouw der Lage Landen

Clem. De Ridder

Emiel Hullebroeck

— Hoge Vrouwe in de Hemel,
's Heren Moeder, reine Maagd,
Hoor het volk der Lage Landen
Dat U ned'rig bijstand vraagt.
't Heeft aloude adelbrieven
Van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe,
Voor ons bidden bij de Heer.

Keervers:

Lieve Vrouwke, in de Hemel,
Die der Vlamen Moeder zijt,
Red uw volk uit diepe noden,
Maak het tot de deugd bereid.

— Lieve Vrouwe, zo was Vlaandren:
Hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden
Bleef het in zijn hoogste nood.
't Bouwde tempels en kapellen
Van de zee tot in de hei,
't Schilderd' U in pracht van kleuren,
't Zong U lied'ren in de Mei.

— Lieve Vrouwe, zie de wonde
Die uw dierbaar volk ontwijdt;
't Sloeg de hand aan eigen broeders.
't Is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil'ge wegen
Dwaalt het verder van U af.
't Zoekt de wellust en vindt schande;
Dreigend gaapt het open graf.