

Drieëntwintigste jaargang

Trimestrieel tijdschrift

December 2008

Afgiftekantoor: 1755 Gooik

ISSN 0776-4103

82

Uitgave van de Heemkundige Kring

# Gooik



**40 jaar 't Kliekske  
1968 - 2008**

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER  
Koekoekstraat 41, 1755 Gooik  
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN  
Secretaris: Pat DELRUE  
054 56 87 18

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN  
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Walter Evenepoel  
Jan Heyvaert  
Sabine Libaut  
Veerle Maebe  
Johnny Van Bavegem  
Yves Van Schepdael  
Joanna Wijns

Secretariaat, archief en lokaal:  
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik  
Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)

www.heemkunde-gooik.be  
e-mail: info@heemkunde-gooik.be

De bijdrage voor 2008 is vastgesteld op 12,50 €  
De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

## INHOUD

<b>IN EN OM DE KRING</b>	<b>2</b>
Jean-Paul De Loecker - Johnny Van Bavegem	
<b>MOOIE LIEDJES DUREN... SOMS WEL LANG</b>	<b>10</b>
<i>Een Gooiks eresaluut bij 40 jaar t' Kliekske</i> - Walter Evenepoel	
<b>OUDE GEBRUIKEN EN VOLKSGELOOF</b>	<b>15</b>
<i>Dood en begrafenis (deel 3)</i> - Sabine Libaut	
<b>GEUZE EN COLA</b>	<b>18</b>
<i>Een kerstboodschap</i> - Veerle Maebe	
<b>ODE AAN MIJN DORP</b>	<b>20</b>
<i>Wedstrijd Landschapstekens &amp; Identiteit</i> - Joanna Wijns	
<b>DE TRAM VOOR JONG EN OUD</b>	<b>22</b>
<i>Leerboek slaat de handen in mekaar...</i> - René De Loecker	
<b>VAN KAPELLEN MET EEN HISTORIE</b>	<b>24</b>
<i>Gevolgen van een testament uit 1839</i> - Yves Van Schepdael	
<b>HET BRUSSELS BROUWERIJMUSEUM</b>	<b>28</b>
<i>Museumreeks: deel 4</i> - Jan Heyvaert	



*Beste heemvriend(in),*

*Als je dit tijdschrift krijgt, zitten we weer volop in de speciale tijd van Kerstmis en Nieuwjaar. Meestal is dat voor iedereen toch een mooie tijd, soms wat triestig door bepaalde omstandigheden. Het is in ieder geval altijd een tijd waar men wat terugkeert naar de traditionele waarden van vroeger: mensen die bij elkaar komen, praten en eten, en elkaar dan allerlei wensen voor het nieuwe jaar toespreken. Als een traditie mooi is, dan moet men die maar houden en koesteren, vinden wij.*

*In onze Kring zijn ook een aantal tradities die we moeten respecteren. Het einde van het jaar betekent altijd een oproep naar al de leden om hun lidgeld voor het volgend jaar te vernieuwen. Je zal het al gezien hebben op het bijgevoegd blad. Wat een beetje tegen de traditie is, is de verhoging van de bijdrage. Het is enkel onze bedoeling om financieel gezond te blijven om de kans te krijgen dit tijdschrift nog verder uit te brengen, samen met de aparte boeken, uiteraard.*

*Een andere traditie is dat we elk jaar met telkens meer leden zijn! En ook afgelopen werkjaar is dit het geval: we zijn nu met 425 (betalende) leden, een nooit gezien aantal. Weinigen hebben vorig jaar afgehaakt en er zijn een mooi aantal nieuwe leden bijgekomen. Dat is een bewijs dat we toch wel goed werk leveren en dat steeds meer mensen geïnteresseerd raken in de geschiedenis van hun gemeente. Wij doen het zo goed mogelijk, maar indien er van jouw kant uit opmerkingen zouden zijn, laat gerust iets weten! Ok?*

*Voor volgend nummer ligt weer al wat reserve klaar, dus dat belooft voor de toekomst. En die toekomst is maart 2009, met ons nummer 83. Er staan nog heel wat andere dingen op het programma, maar dat zien we dan wel. Na onze twee speciale uitgaven dit jaar (van Tim Juwet en Frans Peetermans) komen er in 2009 zeker nog nieuwe bij! Het loont dus de moeite om lid te blijven van onze Heemkundige Kring!*

*Een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar 2009 toegewenst! En voor nu: veel leesgenot...*

*Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring*

*Illustratie kapt: Een fenomeen van bij ons: de leden van 't Kliekske 40 jaar actief. Rechts beneden onze 20<sup>de</sup> uitgave: "Vluchten!" van Frans Peetermans.*



# IN EN OM DE KRING

*Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring*



Jean-Paul DE LOECKER / Johnny VAN BAVEGEM

## Jaarmarkt (27 september 2008)

Iedereen heeft het vorig jaar maar al te goed beseft: als er geen zon is, is er ook geen volk en geen sfeer op de Gooikse jaarmarkt. Die was dit jaar wel van de partij en zie... heel veel volk en heel veel belangstelling, niet alleen voor de beestjes, de muziek- en dansvoorstellingen, de zeepkistenrace en de wagens van de Pajottenlandse oldtimerclub, enz., maar ook voor onze stand van de Heemkundige Kring.

We hadden natuurlijk iets om mee voor de dag te komen, want zoals in ons vorig nummer vermeld was net het nieuwe boek van Tim Juwet verschenen: "Goede schapen volgen hun herders", samen met een dvd van een half uurtje, gemaakt door Tony Grant. Hierin krijgen de geïnteresseerden wat uitleg door Tim i.v.m. de tentoongestelde objecten, tijdens de officiële voorstelling van het boek op zondag 14 september.

Heel wat belangstelling dus voor die nieuwe producties, mede omdat we voor een opgemerkte verschijning zorgden, door een aantal mensen in een gepaste tenue te plaatsen. Voorzitter Jean-Paul werd die dag opnieuw de "Suisse" van Gooik, terwijl onze Nederlandse vriend en lid van de Kring, Chris Kuijken, de rol van pastoor op zich nam. Nu was het niet eens Wim Beeckmans, onze Gooikse belle-

*Chris Kuijken voor de gelegenheid verkleed als pastoor, en naast hem Jean-Paul De Loecker als Suisse.  
(Foto Els Van der Hoeven)*



man, die voor een opgemerkte verschijning zorgde! Het boek kon natuurlijk niet beter gepromoot worden dan op die manier rond te lopen.

Besluit: een geslaagde dag, met een mooie verkoop en een aantal nieuwe leden. Wat kan onze Kring nog meer wensen?

P.S. Wat het boek en de dvd betreft, ze zijn nog steeds verkrijgbaar in bib en Gooikse winkels. Onze 20 exemplaren van de dvd zijn wel zo goed als uitverkocht, maar kunnen eventueel op bestelling bijgemaakt worden.

## Quiz (vrijdag 7 november 2008)

Ook voor onze 11<sup>de</sup> editie van de populaire algemene quiz daagde weer heel wat volk op: niet minder dan 32 ploegen waren van de partij in de Schuur van de Cam om een avond ontspannende geestelijke oefeningen te doen. De 128 deelnemers kregen precies 120 vragen op te lossen, met allerlei onderwerpen, gaande van aardrijkskunde, geschiedenis, letterkunde, wetenschap, muziek tot de Gooikse onderwerpen.

En in een wedstrijd moet natuurlijk een winnaar zijn. Dit jaar werd dat de ploeg 'Misverstand' (206 punten), op de voet gevolgd door 'Spontane gisting' uit Dworp (204 punten) en derde werd de groep 'Kubelia' (199 p.). Er was voor de Kesterse ploeg 'Fanfare Kester' een schitterende vijfde plaats weggelegd. Op plaatsen 12 en 13 nog twee Gooikse ploegen die het goed deden: Ucimont (met o.a. Luc Deherder) en De Cammekes (groep rond Ludo Dehandschutter en medewerkers). Proficiat aan hen en aan alle andere Gooikse ploegen die het lef hadden om mee te doen, tegen soms min of meer professionele quizploegen.

Wat de werking betreft, kunnen we zeggen dat alles van een leien dakje liep: onze presentator Jos babbelde alles vlot aan mekaar, de jury functioneerde schitterend, de bediening achterin de bar en bij de tafeltjes verliep ook gesmeerd, jokers en andere papieren werden vlot opgehaald en van stress was geen sprake.



Op die manier is het natuurlijk plezierig om dit evenement te organiseren: dankzij de steun van zoveel medewerk(st)ers is zo'n avond leuk om doen. Natuurlijk moet je er de vergaderingen en werkzaamheden vooraf bijnemen, maar met wat



versnaperingen en een drankje erbij, is dat ook niet zo zwaar.

Daarom dank aan de ganse ploeg medewerk(st)ers die deze avond tot een succes maakten: onze bestuursleden (Els, Frans, Jean-Paul, Johan, Johnny, Karl, Pat en Rita), maar ook de andere vrijwilligers (An, Daniëlle, David, Inge, Jorgen, Philip, Piet en Sabine).



En ook dank aan het gemeentebestuur van Gooik: voor het gebruik van de mooie schuur en voor de 4 medailles die telkens geschonken worden aan de 3 eerste ploegen (12 in totaal). Het is iets heel uitzonderlijks in de quizwereld, dat is zeker!

We spreken al af voor volgend jaar op vrijdag 6 november 2009.

*Rechts boven een sfeerbeeld van de quizzers. We zien links vooraan de Cammekes geconcentreerd op het invullen van hun antwoorden.*

*Links boven quizmaster Jos Huwaert en daarnaast de jury, naarstig bezig met verbeteren.*

*Links onder de barman en -vrouwen van dienst, v.l.n.r. Els, Rita en Pat.*

*Rechts onder een beeld van de winnende ploeg "Misverstand", geflankeerd door burgemeester Michel Doomst.*

*(Foto's Jean-Paul De Loecker en Johnny Van Bavegem)*







## Nieuw boek “Vluchten!” van Frans Peetermans (11 november 2008)

Het is zeker niet de bedoeling om elke 2 maand een nieuw boek uit te brengen in onze Kring, maar door omstandigheden gebeurde dit wel met deze nieuwe uitgave! In september verscheen het boek van Tim Juwet “Goede schapen volgen hun herders” en nu dus, op 11 november, het vervolg op “Op de vlucht”, ook van Frans Peetermans.

De reactie op dit eerste deel, als we het zo mogen noemen, was zo overweldigend, dat Frans al snel inzag dat de teksten en foto's die hij nog binnenkreeg, ook mooi konden gebundeld worden tot een nieuwe uitgave. In samenwerking met layoutman Johnny Van Bavegem werd de binnengekomen informatie direct verwerkt tot een mooi geheel en zo kon, ongeveer anderhalf jaar na “Op de vlucht” het tweede boek “Vluchten! – Naklanken bij oorlogsverhalen uit Gooik en Geluwe” voorgesteld worden.



*Boven Frans Peetermans die wordt geïnterviewd door onze voorzitter Jean-Paul De Loecker. Rechts een beeld van de goed gevulde schuur van De Cam. (Foto's Johnny Van Bavegem)*

En konden we een betere datum wensen dan 11 november 2008? Precies 90 jaar na de Wapenstilstand van 1918, was het een symbolische datum om dit boek naar buiten te brengen. Het gebeurde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Gooikse oud-strijders, na hun mis in de Sint-Niklaaskerk. De Gooikse Harmonie De Vrede zorgde voor de muzikale begeleiding en in een gesprek met Frans Peetermans, voor een bomvolle Schuur, werd de opzet rond het boek in geuren en kleuren uiteengezet.

Een pakkend moment was er dan, toen Frans een fragment voorlas uit een tekst van Werner Vanneste. Deze Geluwnaar, die hier bij ons







*Boven zorgen de leden van de Harmonie De Vrede voor wat sfeermuziek. Onderaan zien we een ontroerde Werner Vanneste samen met zijn echtgenote. (Foto's Johnny Van Bavegem)*

aanwezig was, vertelt daarin hoe hij blind geworden is als kleine jongen, door het neerkomen van een (Belgische) bom op hun huis. Zijn broer kwam om op dat moment. In de Schuur was het muisstil en we vernamen van Werner, dat hij het als een zeer ontroerend ogenblik had ervaren.

Na het gesprek tussen voorzitter Jean-Paul De Loecker en Frans Peetermans, konden de talrijke aanwezigen zich een boek aanschaffen en laten 'tekenen' door de auteur. Wie nog een exemplaar van het eerste boek "Op de vlucht"

wou hebben, moest snel zijn, want het waren bijna de laatste exemplaren. De gemeente zorgde voor de bijhorende receptie, waarvoor onze dank!

Het boek "Vluchten!" kost voor onze leden slechts 12,50 euro, voor niet-leden 15 euro. Het kan verkregen worden in vele Gooikse winkels en in de bibliotheek.

### **Andere activiteiten in de cultuurmaand (met heemkundige inslag)**

Over het mooie initiatief waar verschillende verenigingen in Leerbeek de handen in mekaar sloegen op **zaterdag 8 november** vertelt onze medewerker René De Loecker in een aparte bijdrage. Hij was er immers bij met een nieuwe tentoonstelling van zijn tramfoto's, in aanwezigheid van Roderik Vanderkelen met een enig mooie maquette van het tramstation in Ninove, van zoveel jaar geleden.

Op **zaterdag 15 november** was er het optreden van Herman en Rosita in de zaal Jagershof te Kester, een organisatie van de Sint-Martinusfanfare ter plaatse. Het werd een schitterend optreden van 2 leden van 't Kliekske, met alle muziekinstrumenten gemaakt uit 'afval en overschotten'. Het tal-



rijk opgekomen publiek genoot van dit evenement, dat ook een klein beetje een familiaal gebeuren werd...

Dit evenement kon beschouwd worden als een soort voorbode van hun optreden in C.C. De Ploter in Ternat op vrijdag 19 december 2008, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van deze unieke volksmuziekgroep van bij ons.

Ook omtrent dit gebeuren kan je een bijdrage lezen in dit tijdschrift: collega Walter Evenepoel zorgde voor een passend eerbetoon aan Herman en de zijnen, waarvoor wij hem hartelijk danken!

*De uitreiking van de hoofdprijs aan Marc De Bruycker omringd door juryvoorzitter Julien Vrebos, organisator André De Leener Kris De Bruyne (CERA), gedeputeerde Tom Troch, schepenen van cultuur Herman Anthoons, cultuurraadsvoorzitter Piet Verbeke en burgemeester Michel Doomst. (Foto Marc Colpaert)*



Vanzelfsprekend kan ook het **DVD-filmfestival** op **zondag 16 november** niet ontbreken in ons overzicht. Deze organisatie, ‘geregiseerd’ door Gooikenaar André De Leener en de vereniging ‘Guliver’, ging reeds voor de tweede maal door en kende opnieuw een groot succes.

Meer dan 45 kortfilms i.v.m. erfgoed vanuit het ganse Vlaamse land werden ingezonden en daaruit werden er een 18-tal geselecteerd om vertoond te worden op die bewuste zondag. Het werd een mooie vertoning, met rode loper-toestanden, met drankjes en koekjes, met een tocht naar het Kregelhof in de oldtimers van de

*Frans Peetermans en zijn vrouw Daniëlle, samen met hun tijdelijke burens Tony Grant en André De Leener tijdens de seniorenbeurs. (Foto Jean-Paul De Loecker)*



Pajotse Oldtimervrienden, en met een afsluitende receptie waarop nog veel volk bleef hangen, ondanks het feit dat het zondagavond was geworden.

De jury, die over de inzendingen moest oordelen, was evenredig samengesteld uit leden van de filmwereld en van de erfgoedwereld. Op die manier werden beide aspecten goed in het oog gehouden, voorzitter Julien Vrebos mocht dan de winnaars bekendmaken als apotheose van de dag. Er waren in ieder geval heel veel winnaars, want iedereen van de uitiem geselecteerden kreeg wel één of andere prijs. En als maker van zo’n kortfilm is dat altijd prettig om gestimuleerd te worden.

Nu al wordt gedacht aan een volgende editie in 2010, misschien zelf met een grensoverschrijdende mogelijkheid. Er was dit jaar al een delegatie uit Nederland om eens te komen kijken hoe alles hier te werk ging in het kleine Gooik.

Want het mag gezegd worden, dat dit toch een unieke gebeurtenis is: zoveel films bij mekaar krijgen rond erfgoed is niet vanzelfsprekend. Het is een ongelooflijk huzarenstukje van André en zijn medewerk(st)ers en we mogen er als Gooikenaars terecht fier op zijn!

Ook op de **Seniorenbeurs** op **donderdag 20 november** (van 10 tot 18 uur) waren we aanwezig én werkzaam! Ons bestuurslid en schrijver Frans Peetermans, samen met zijn echtgenote Daniëlle, bemanden een stand van





de Heemkundige Kring, mooi naast de mensen van Guliver (André en Tony). Ze konden getuigen van een heel goede opkomst en interesse voor onze boeken. Niet minder dan 18 exemplaren werden verkocht en drie nieuwe leden schreven zich in, van een succes gesproken!

*Rechts een foto van een deel van ons bestuur, samen met de mensen van Velt die het biologisch ontbijt verzorgden.  
(Foto Marc Colpaert)*

*Onderaan het gospelkoor "African Joys Chorale" tijdens hun optreden in de kerk van Strijland.  
(Foto Johnny Van Bavegem)*

Daarnaast zorgde Frans ook nog eens voor tweemaal een 'vertelhalfuurtje': begeleid door Wilfried Moonen trok hij naar een klein zaaltje om daar een aantal Gooikse verhaaltjes te vertellen. Er was heel veel interesse en waardering hiervoor: men begint te beseffen hoe belangrijk het doorvertellen van eigen gebeurtenissen in zijn dorp wordt. Misschien een hint voor mensen/medewerkers uit de andere deelgemeenten om ook dringend werk te maken van het noteren van de oude verhaaltjes uit hun dorp: het is dringend tijd dat het nu gedaan wordt!

Dank aan Frans en Daniëlle om ons gedurende een ganse dag te vertegenwoordigen op deze eerste – geslaagde – seniorenbeurs.

anderhalfuur mooie, vooral Afrikaanse muziek. Een deel van ons bestuur zorgde voor het opvangen van de dorstigen tijdens de pauze en na de voorstelling. Vooral in dat eerste deel hadden we onze handen vol, maar onze jonge medewerkers (Lore, David en Jonas) werkten hard mee om alles goed te laten verlopen!

En als echte afsluiter was er de activiteit op **zondagvoormiddag 30 november**: een biologisch ontbijt, gevolgd door een wandeling door Oetingen en afgesloten met een Pajots gerecht, namelijk **konijn met geuze**. Dit was een organisatie waar Velt, de Landelijke Gilde



Oetingen en onze Heemkundige Kring samenwerkten en uiteindelijk ons beoogde aantal mensen naartoe kregen.

Na het heerlijk ontbijt in het Bioschuurke in de Warandestraat (waar de mensen van Velt voor de bediening zorgden), konden we van start gaan voor de wandeling door (vooral) de Blijkheerstraat-omgeving. Er waren 2 uitstekende gidsen die de twee groepen rondleidden: Pat Delrue en Luc Dedobbeleer, allebei uit Oetingen. Het was een plezier om op deze manier door een

deel van Oetingen te wandelen. Op een toffe manier werd wat van de lokale geschiedenis verteld: mensen die er gewoond hebben, verklaringen van straatnamen, verhaaltjes van vroeger, enz. Zulke tochten zijn voor herhaling vatbaar!



Om de maand af te sluiten was er nog een druk weekend met twee activiteiten waar we als Kring vooral als 'medewerker' waren betrokken. Op **zaterdag 29 november** was er het optreden van het gospelkoor 'African Joys Chorale' in de kerk van Strijland. Meer dan





*Als afsluiter van de cultuurmaand zien we hier een volle zaal met mensen die genieten van het gerecht “konijn met geuze”.*

*Onze voorzitter las voor de gelegenheid een stukje voor uit het gelijknamige boek.*

*Rechts op de foto is de tentoonstelling van Pajottenland+ rond vroegere eetgewoonten te bezichtigen.*

*(Foto Johnny Van Bavegem)*

En op de middag dan: het hoofdmenu, konijn met geuze, klaargemaakt door Ronny Claes en zijn ploeg kookvrienden. Alles was klaargezet door de mensen van de Landelijke Gilde Oetingen en onze mensen hielpen met de bediening van drank en eten.

Het was een heerlijke maaltijd, en voor wie nog twijfelde aan het hoofdmenu, kon alleen maar beamen dat het een uitstekende keuze geweest was. Een dikke proficiat voor de Oetingse kookploeg.

Wij maakten van de gelegenheid gebruik om het boek met de gelijknamige titel “Konijn met geuze” nog eens extra voor te stellen, samen met een aantal andere publicaties. Jos Huwaert van Pajottenland+ had een mooie presentatie opgesteld en gaf wat uitleg over hoe het boek tot stand was gekomen. En de reactie was zeker positief: een mooi aantal verkochte boeken en een nieuw lid. Weer een positieve afsluiting van een heel toffe activiteit.

Dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft.

### **Nieuw lidmaatschap 2009**

Zoals je zal gezien hebben bij het openen van dit tijdschrift, is het op dit tijdstip weer het moment om je lidmaatschap bij de Kring te

verlengen. Na vier tijdschriften afgeleverd te hebben in 2008, denken we aan volgend jaar 2009. Als je terugkijkt op wat we dit jaar gebracht hebben, denk ik dat je als lid heel veel gekregen hebt, met telkens opnieuw goed gevulde tijdschriften.

Ons ledenaantal is gestegen tot 425 (!) vaste, betalende leden, samen met een aantal uitwisselingskringen uit het Brabantse. Dat is voor een Gooikse vereniging een enorm hoog aantal, dat we telkens weer proberen te overtreffen, maar dat we enkel kunnen behouden als we verder tijdschriften én boeken uitbrengen van kwaliteit.

Helaas is de prijs van het drukken van tijdschriften en boeken fel gestegen. Onze tijdschriften zijn natuurlijk ook steeds dikker geworden en zijn in volle kleuren gedrukt, en dat moet uitte zich in duurdere prijzen. Op dit ogenblik komen we niet toe om ze te betalen, zelfs met onze 425 leden. Daarom kunnen we niet anders dan onze prijs wat te verhogen, na jaren op hetzelfde niveau gezeten te hebben. Veel mensen vroegen zich al af hoe we het klaarspeelden om voor 12,50 euro vier dergelijke tijdschriften af te leveren... Zoals gezegd, ging het niet meer.

Mogen wij daarom 15 euro vragen voor een volledig jaar, met vier trimestriële uitgaven? Vergeet ook niet dat onze leden nog steeds 2,50 euro vermindering krijgen bij het aanschaffen van een (nieuw) boek bij ons! Enkel door de steun van iedereen kunnen we blijven nieuwe tijdschriften en boeken uitgeven.

### **Kalender van de maandelijkse vergaderingen van VVF-afdeling Dilbeek**

Steeds de tweede woensdag van de maand te 20 uur (behalve juli/augustus) tenzij anders aangeduid.

Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek.

**Woensdag 14 januari 2009** te 20 uur. U wil het resultaat van uw opzoekingen kenbaar maken aan de buitenwereld. Internet lijkt U daarvoor zeer geschikt, maar U weet niet hoe dat moet gerealiseerd worden. De heer Jan Debeurme, bestuurslid VVF Leuven en VVF



Provincie Vlaams-Brabant zal U in zijn voordracht **"Hoe maak ik een genealogische website"** uitleggen hoe U te werk moet gaan.

#### **Zaterdag 17 januari 2009**

Bezoek aan de bibliotheek van het Cultura Fonds te Dilbeek.

Deze private bibliotheek beheert een collectie van honderden boeken uit de 15<sup>de</sup>-17<sup>de</sup> eeuw, alle uit de Zuidelijke Nederlanden. Ze bevat de 6<sup>de</sup> grootste collectie boeken van Christoffel Plantijn uit de wereld.

Het bezoek zal een kennismaking zijn met oude boeken. Bijzondere aandacht zal gaan naar het taalgebruik in deze periode, en naar woordenboeken.

Zie [www.culturafondslibrary.blogspot.com](http://www.culturafondslibrary.blogspot.com) als kennismaking. Vooraf inschrijven is nodig bij [jan.erkelbout@pandora.be](mailto:jan.erkelbout@pandora.be) of 0476.89.21.98. Afspraak om 10 uur aan de Parking van CC Westrand of om 10.15 uur aan de Cultura bibliotheek. (Na 10:30 wordt de poort gesloten). Het bezoek zal duren tot ca. 12 uur.

Adres: NV EIK - Eikelenbergstraat 20 - 1700 Dilbeek.

Het VVF documentatiecentrum, gelegen in de Muziekacademie, Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2<sup>de</sup> donderdag van de maand van 20 tot 22 uur. (gesloten juli en augustus).

heden'. Dat werd door KADOC-K.U.Leuven uitgevoerd en het boek werd op 4 december in het Provinciehuis voorgesteld.

Voetsporen van devotie verschijnt in de reeks "Accenten uit het verleden van Vlaams-Brabant", telt 160 p. en ca. 70 illustraties, waarvan vele in kleur. Het boek is verkrijgbaar bij de Provincie Vlaams-Brabant en in de gewone boekhandel; het kost 20 €+ verzendingskosten.

#### **Overlijdens**

In de loop van de laatste maanden zijn ons een aantal mensen ontvallen die op één of andere manier iets met onze Kring te maken hadden. Twee van hen stierven op dezelfde dag van 2008, namelijk op 11 oktober: Joseph Vossen (een van onze recente leden, broer van Palmyre) uit de Wijngaardstraat; en Jozef De Boeck uit de Bergenbroek, ere-voorzitter van de Landelijke Gilde van Gooik. Hij was als het ware het prototype van de Gooikse boer: een stille man, maar een noeste werker. In één van onze eerste tijdschriften, waar de geschiedenis van de Gooikse Landelijke Gilde in het kort werd beschreven, is hij één van de centrale figuren.

Uit de onmiddellijke buurt, een paar tientallen meter 'lager' overleed Jean Van der Meeren, de ouderdomsdeken van meer dan 93 jaar. We zagen hem nog op 11 november bij de voorstelling van het laatste boek "Vluchten!" van Frans Peetermans. Men zou toen niet gedacht hebben dat het zo snel zou gaan. Frans had trouwens aan Jean een uitstekende verteller, die nog een heel scherp geheugen had, en tot op het einde van een goede gezondheid heeft genoten. Als oudstrijder 1940-45 wist hij wat een moeilijke periode in iemands leven is, maar op zijn eigen filosofische manier kon hij daarop terug kijken.

Ook ons bestuurslid Johnny Van Bavegem diende van een dichte verwante afscheid te nemen: zijn vader Cyriel overleed op 29 november, op slechts 71-jarige leeftijd.

Mogen wij aan alle familieleden van deze overledenen onze deelneming betuigen en hen veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.



#### **Processies in Vlaams-Brabant**

Processies lijken aan het begin van de eenentwintigste eeuw te behoren tot een ver katholiek verleden. Hun verhaal is echter niet afgerond. In de provincie Vlaams-Brabant alleen al benaderde het aantal jaarlijkse processies in 2008 de kaap van de honderd. De nieuwe publicatie "Voetsporen van devotie" bundelt de resultaten van het studieproject 'Processies in Vlaams-Brabant, van 1750 tot