

Gooik

113



Tijdschrift van de Heemkundige Kring

Eenendertigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - September 2016

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER

02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN

Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Secretaris: Johan THOLLEMBEEK

Werkten mee aan dit nummer:

Piet Chrispeels
Jan De Doncker
Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Willy Juwet
Serge Moonens
Frans Peetermans
Roger Poelaert
Steven Sonck
Johnny Van Bavegem

Secretariaat, archief en lokaal:

Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik

www.heemkunde-gooik.be

e-mail: info@heemkunde-gooik.be

Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2016 is 20 €.

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 6 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

INHOUD

WOORD VOORAF - Jean-Paul De Loecker	4
IN EN OM DE KRING Jean-Paul De Loecker	5
GOOIKSE JONGENS GESNEUVELD TIJDENS DE FRANSE BEZETTING 1794-1815 <i>Plechtige inhuldiging gedenkplaat</i> - Serge Moonens / Jean-Paul De Loecker	12
DE WAS EN DE PLAS... <i>Lang, lang geleden - deel 15</i> - Jan De Doncker	20
170 JAAR SINT-MARTINUSFANFARE IN KESTER <i>Deel 2: Een 'volwassen' fanfare</i> - Willy Juwet	22
ORGELS IN HET PAJOTTENLAND <i>Foto-impressies van de voorstelling in Strijtem op zondag 11 september 2016</i>	32
EEN KANONKOGEL <i>Van Waterloo naar Oetingen</i> - Roger Poelaert	34
HANDBOOGMAATSCHAPPIJ SINT-PIETER VAN LEERBEEK <i>Jubileumviering op zondag 31 juli 2016</i> - Jean-Paul De Loecker	37
BROUWERIJ WALRAVENS TE KWAKENBEEK <i>Het relaas van de laatste brouwerij in de geschiedenis van Gooik</i> - Steven Sonck	40
DE LEERBEEKSE BUURTTRAMS <i>Voorproefje van een derde uitgave</i> - René De Loecker	48
KADONKELPUT <i>Een speciale plaats in Oetingen</i> - Roger Poelaert	51
OUDE WOORDEN <i>Deel 46: Nog over kleren</i> - Frans Peetermans	54
JEF VANDENNEUCKER VERTELT T.G.V. "30 JAAR CHIRO SINT-NIKLAAS" (1983) <i>Deel 1: De opstart en de eerste bivakken</i> - Piet Chrispeels	56

Illustratie kافت: Een foto van de Kesterse fanfare uit de jaren 1960 met o.a. de jonge René Deridder en Raoul Merckx. (Foto bezit Willy Juwet)

WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste heemvriend(in),

't Is weer voorbij, die mooie zomer! Het is de titel van een liedje, dat telkens opnieuw past voor deze maand september, en dat ook telkens een gevoel van heimwee naar een mooie tijd oproept. Een tijd van rusten, genieten, wandelen, op reis gaan, niets doen, mooi weer, nieuwe horizonten of mooie plekjes hier bij ons. Tot zelfs in deze maand konden (kunnen?) we nog genieten van een prachtige 'Indian Summer': warme dagen overdag, een heerlijk vakantiegevoel en frisse avonden en nachten. Wat moet een mens nog meer hebben?

Misschien een tikkeltje cultuur? Dat is toch altijd meegenomen en daar proberen wij dan voor te zorgen. Eerst en vooral met dit nieuw tijdschrift, nr. 113 in de rij al. Boordevol nieuwe artikels met info over onze 4 deelgemeenten, van vroeger en nu. Beginnen we met de bijdrage van Serge Moonens over die mooie voormiddag in juni bij de inhuldiging van de unieke gedenkplaat van onze Gooikse jongens die verplicht waren om te gaan vechten voor Napoleon. Eindelijk een soort gerechtigheid voor die vele tientallen onschuldige slachtoffers.

Ook onze andere medewerkers hebben in die vakantiemaanden niet stilgezeten: Willy Juwet met het 2^{de} deel van de geschiedenis van de Kesterse Fanfare; Roger Poelaert met twee bijdragen over Oetingen, René De Loecker die al hard aan het werken is aan zijn derde boek over de Leerbeekse trams en hier al een voorproefje geeft; Frans Peetermans als vaste waarde met de dialectbijdrage; Jan De Doncker die blijft graven in zijn herinneringen van gewoontes en gebruiken van vroeger; de gevierde Piet Chrispeels die nog onontgonnen bronnen heeft over de Gooikse Chiro en onze jongere nieuwe medewerker Steven Sonck die met de laatste brouwerij van Walravens nog een stukje Gooikse geschiedenis vastlegt. Stuk voor stuk mensen die voortdurend in de weer zijn om hun bijdrage af te leveren om voor jou, lezer(es), een interessant tijdschrift te maken. Ze zijn onmisbaar in onze Heemkundige Kring. Een blijvende dank aan hen!

En september is het begin van een goedgevuld najaar voor ons. Op zondag 11 september was het zover: de voorstelling van het boek en cd over de Pajottenlandse orgels, er komt een inspiratiedag op vrijdag 30 september over 'Herderen voor natuur, landschap en mensen' in Dilbeek, waar wij ook van de partij zijn. De jaarmarkt is er dan al geweest op zaterdag de 24^{ste}, in oktober wordt de cultuurparel uitgereikt, en in november staan onze quiz en de stripbeurs op het programma. Tussendoor misschien nog een uitgave van een nieuw boek...

Gelukkig hebben we energie kunnen opdoen in de afgelopen vakantie, om er stevig tegen aan te gaan in die volgende maanden van 2016. We zijn op zovele terreinen actief, en dat vooral met de bedoeling om de geschiedenis van onze gemeente in al zijn facetten vast te leggen en ook een beetje mee 'te maken'. Wie goede ideeën heeft om ook wat te schrijven of aan iets mee te werken: graag! Dat is de kracht van een vereniging: hoe meer mensen erbij betrokken raken, hoe beter. En op een zekere manier is dat al bezig: met jullie steun als leden kunnen wij meer en meer verwezenlijken. Ook daarvoor onze welgemeende dank!

En nu: veel lees- en kijkgenot gewenst!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Piet Chrispeels – 50 jaar priester

In een sfeervolle dankmis in de Sint-Niklaaskerk van Gooik-Centrum werd op **zondag 19 juni 2016** het Gouden priesterjubileum gevierd van onze medewerker en priester Piet Chrispeels. Het was inderdaad 50 jaar geleden dat hij priester gewijd werd op 28 juni 1966 en dat wilde de parochie vieren. De bescheiden ‘priesterarbeider’ Piet was daar niet zo voor te vinden, maar gelukkig kon hij overtuigd worden om dit gebeuren samen met zijn parochianen te vieren. Zijn collega’s Jaak Langhendries, pater Jef Van de Velde, Koen Van Nguyen en gewezen pastoor Jos De Smedt werden ook in het feest betrokken.

Over leven en werk van Piet hebben wij al een aantal jaren geleden geschreven in ons tijdschrift ‘Gooik’. Dit was in het nummer 93 van september 2011, ter gelegenheid van de uitreiking van de Gooikse cultuurparel aan hem, wegens zijn vele verdiensten op sociaal en cultureel vlak. Ook daar schreven we reeds over die balans tussen natuur en cultuur bij Piet en ook in de viering op die zondag kwam die dualiteit naar voor in een mooie tekst van zijn schoonbroer Leo Van Garse. Er is in het leven van deze man steeds een balanceren geweest tussen die twee aspecten, tussen Pierre en Piet, maar uiteindelijk kunnen we zeggen dat het evenwicht toch dikwijls bereikt werd. Wij, als verantwoordelijken van onze Heemkundige Kring, hopen natuurlijk dat hij wat meer tijd zal nemen om veel van zijn kennis van en zijn herinneringen aan het vroegere Gooik op papier te zetten. Dat hij dat al voor een gedeelte gedaan heeft, bewijzen

zijn bijdragen aan het tijdschriftje van de Paddenbroek en af en toe bij ons, én in dit tijdschrift haalt hij, samen met oud-chiroman Jef Vandenuecker, al een deel van die herinneringen en ervaringen naar boven in een bijdrage over de eerste chirojaren in het centrum van Gooik. Met dank daarvoor en daar bovenop nog heel veel gelukwensen van iedereen in de Kring voor dat Gouden priesterschap!

We halen een stukje aan uit zijn homilie in de dankmis: *“Ik heb vaak mijn eigen gedacht, mijn intuïtie gevolgd, zonder evenwel het platte succes na te streven, dat handgeklap verdient. Ik heb vaak mijn eigen ambitie gevolgd, waarbij anderen wel eens baat hebben gehad. ‘Zelfrealisatie’, noemt men dat heden ten dage. Mijn altruïsme is eigenlijk maar klein.(...) Ik heb vaak kunnen inspelen op wat men in de theologie de ‘kairos’ noemt, het ‘gunstige moment’. Zo kwam op een gegeven moment een groot deel van het Kloosterdomein vrij, waarop pastoor Jozef De Smedt en Zuster Heleen, onder impuls van de eerste leiding, een plaats voor de Gooikse chiro reserveerden met de bouw van een heem, dat ik samen met generaties jongeren verder tot een volwaardig jeugdcentrum mocht uitbouwen.*

Zo is het ook gebeurd met het verwerven van de hoeve van mijn grootouders, waar ik geboren ben en een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Samen met een kleine groep enthousiastelingen heb ik dit bezit kunnen ombuigen tot een gemeenschapsproject: de Paddenbroek, het Natuur Educatief Centrum, waar vooral kinderen thuis zijn. Telkens kansen die ik niet gezocht heb, maar gekregen heb. Laat dat genade zijn.”



Pastoor Piet Chrispeels tijdens de viering en later in zaal Familia, omringd door parochianen en chiromannen, tijdens de receptie. (Foto's Yvan Bardijn en Hans Heremans – vele andere foto's te zien op onze website.)



Boek en cd 'Orgels in het Pajottenland' – Ghislain Potvlieghe/Sarah Copriau



Als dit tijdschrift verschijnt, is de voorstelling van het boek en de cd al achter de rug. We willen er in ons volgend nummer zeker op terugkomen, maar voor september is het net te laat. Het is een mooie voorstelling geworden, met veel muziek en wat uitleg erbij en een mooie verkoop van het boek (en cd). Op het ogenblik van dit schrijven zaten we al een 85 boeken in voorverkoop, wat toch al niet mis is. Nu

het op die zondag de 11^{de} september qua verkoop is meevallen, komen we beslist nog aan een 'deftig' getal in deze eerste momenten. Het komt er dan op aan om in de volgende maanden nog veel reclame te maken, de boeken op zoveel mogelijk plaatsen te zetten en te rekenen op de interesse van veel (orgel)muziek liefhebbers.

Er is in ieder geval hard aan gewerkt om er iets moois en waardevols van te maken, wat de geschiedenis van onze orgels in de streek betreft. Schrijver Ghislain Potvlieghe heeft er dag en nacht aan gewerkt om alles op tijd klaar te hebben, tot zo goed als de laatste dag

heeft hij nog teksten afgeleverd die er zeker nog bij moesten. Die teksten werden in een ijtempo nagekeken en eventueel gecorrigeerd en aangepast door onze andere medewerker Jan Heyvaert, zodanig dat layouter Johnny Van Bavegem zijn werk kon doen: teksten en foto's in een mooi geheel gieten. Die foto's waren het werk van ondergetekende, die daarvoor een kleine twee jaar

op stap was met de auteur en meestal was ook pater Gabriël Willems erbij. Een laatste keer werd alles nagekeken op vrijdag 19 augustus en dan kon het boek (pdf) vertrekken naar drukkerij ABC. Daar moest alles in een versneld tempo gaan om de deadline van 11 september te halen.

Ondertussen waren er al opnames vastgelegd voor de cd. In de week van 10 tot 14 augustus speelde Sarah Copriau op vier verschillende orgels (in Herfelingen, Tollembeek, Bekkerzeel en Neigem) en werd alles mooi opgenomen door twee technici en muzikanten Nico Declercq en Paul Baluwé, die ook zorgden voor de montage en de mastering. De latere productie was in handen van Johnny Van Bavegem. Die cd's waren al klaar en moesten nog in het boek geplakt worden.

Het boek (en de cd, die niet apart kan verkregen worden) kost 35 euro, we bieden onze leden zoals altijd een korting aan van 2,50 euro. Te verkrijgen in de gewone plaatsen in Gooik en Lennik, evenals in een groot aantal Standaardwinkels in de streek. Beslist een aanrader om te lezen, te bekijken en te beluisteren!

(zie foto-impresies pagina's 32 en 33)

Giften

We kregen de laatste maanden weer enkele leuke/interessante dingen binnen van onze leden, waarvoor dank uiteraard. Onze medewerker **René De Loecker** bezorgde ons een merkwaardige foto van een soldaat uit 1934, met de naam ... René De Loecker. Deze persoon moet ongeveer in 1914 geboren zijn, en behoorde tot de 'Karabiniers'. René zelf heeft geen idee in welke mate deze man tot de familie behoort, de kaart heeft hij eigenlijk van ons lid Dirk Doomst uit Kwakenbeek gekregen.

Van ons lid **Xavier De Smet** uit Neigem kregen we naast enkele kopies van doodsprentjes ook enige mooie kaarten met begrafenisstoeten van Margriet Billens, uit de Eeckelstraat in 1955 en van Theofiel Goubert uit de Stuivenbergstraat in 1959. Naast beelden van oude straatzichten, herkennen we ook onze oud onderpastoor Jules De Gendt hier en daar.



Een beeld van één van de opnamesessies, met organiste Sarah Copriau, geflankeerd door de 'technici' Paul Baluwé en Nico Declercq. (Foto Jean-Paul De Loecker)



René De Loecker, soldaat in 1934.



De begrafenisstoet, met vooraan pastoor D'Hoe (midden) en rechts onderpastoor De Gendt.

Lid **Danny De Dobbeleer** speelde ons oude documenten door. We kregen inzicht in een aantal gerechtelijke vonnissen van 1890 tot 1986. Heel interessante informatie! Daarnaast zaten er ook een aantal brieven van en naar hoofdonderwijzer Nestor Lissens bij, o.a. i.v.m. het probleem om op 11 november geen voordrachten, herdenkingen te houden met politiek strekkingen. Een interessante blik in het leven van een schoolmeester in de jaren 1960, met ook brieven van de toenmalige burgemeester Ringoet.

Van onze nieuwe leden **Theo Michiels en Francine Stroeijkens** uit de Winnepeninckxstraat 40 in Leerbeek kregen we een mooi schilderij cadeau. Het is het werk van een familielid van hen uit Anderlecht. Het hing jarenlang in hun keuken, maar nu krijgt het zijn plaats op onze heemkundige zolder in de Cam. Het is een mooi tafereel met dieren op een boerderij, die er



*Het schilderij met het boerderijtafereel.
(Foto Jean-Paul De Loecker)*

toen nog was in het dorpje Anderlecht van de jaren 1940-50. Het roept een tijd op om met heimwee aan te denken... toen alles nog heel simpel en gewoon kon zijn. En de meeste mensen daar tevreden mee waren!

Dank aan al deze mensen voor hun gift aan onze heemkundige kring!

Erratum

Onder bijgaande foto in ons tijdschrift 'Gooik' nr. 111, pagina 32 (artikel 'Een schaapherderstrio – Roger Poelaert'), stonden niet de juiste namen.

Het moet zijn: Katrien en Gustaaf Bogemans, zus en broer van schaapherder Frans Bogemans.

NIET: Jean-Baptist Bogemans met zijn tweede vrouw Bertha Avau. Excuus voor deze foute informatie.



Katrien en Gustaaf Bogemans.

Boek 'In Arenberg groeit een stamboom' van Louis Mussche

Het gebeurt niet vaak dat een roman verschijnt met waarbestaande figuren uit onze streek. Het boek 'De tongnyders der Heide' komt enigszins in de buurt, maar over het waarheidsgehalte kan men sterk twijfelen. Niet zo in dit boek 'In Arenberg ...' van schrijver Louis Mussche. Hij vertelt het verhaal van één van zijn voorvaders, een zekere Ludovicus (of ook Dominique in het boek) Mussche, geboren in Kester in 1720 en gestorven in Edingen in 1810. Deze Dominique was een eenvoudige boerenzoon, maar kon zich opwerken tot een beëdigd landmeter, in dienst van belangrijke figuren in de 18^{de} eeuw, tijdens de Oostenrijkse overheersing van Vlaanderen.



Het boek 'In Arenberg groeit een stamboom, met het mooie verhaal van Dominique Mussche.

Het is een mooi, zeer vlot geschreven boek, dat leest als een trein. Je wordt van bij de eerste bladzijden meegesleurd in het leven van deze Kesterling, die een heel speciaal leven heeft geleid. Dat is de kracht van het verhaal: het is op historische gronden gebouwd, maar het is natuurlijk ook gedeeltelijk fictie omdat niet alles geweten is over deze persoon. Het uiteindelijke resultaat is een meeslepend relaas van iemand uit onze gemeente, die een belangrijke figuur is geworden op verschillende plaatsen.

Schrijver Louis Mussche, zelf geboren in Doel in 1929, heeft er meer dan drie jaar aan gewerkt, en heeft ook bij ons informatie opgehaald om onze streek – Kester in het bijzonder – zo correct mogelijk voor te stellen. Hij is daar meer dan in geslaagd. In de loop van zijn onderzoekswerk hebben we hem de nodige informatie en foto's bezorgd en hij vermeldt dat ook in het boek, waarvoor dank! Ook onze burgemeester Michel Doomst wordt bedankt voor zijn medewerking.

Het is een aanrader om aan te schaffen én te lezen. De Kring heeft een 10-tal exemplaren in depot en ze kunnen bij ons en/of in de bibliotheek besteld en afgehaald worden. Het boek telt 256 bladzijden, is mooi geïllustreerd en kost slechts 21,50 euro. Contacteer gerust 0494 03 68 70.

Te verschijnen boeken

Derde deel over de Leerbeekse trams – René De Loecker

Stilaan maar zeker komt er schot in dit nieuwe boek over onze Leerbeekse trams, geschreven en geïllustreerd door onze tram-medewerker René De Loecker. Ditmaal gaat het specifiek over de lijn (Ninove-) Leerbeek-Halle, die begon in 1906 en eindigde in 1966. Tientallen nog nooit gepubliceerde foto's zullen het decor vormen van dit boek en zullen samen met de tekst

van René de glorie-tijd doen herleven van 'den tram' die ons klein dorpje verbond met de 'grote' steden Halle en Ninove. Het werk vormt het laatste deel in een 'trilogie', met 'De Boerentram', 'De Leerbeekse Buurtrams' en ... (op dit ogenblik is er nog geen definitieve titel gekozen). Het zou natuurlijk mooi geweest zijn indien dit boek in het huidige jaar 2016 had kunnen verschijnen, vermits het dan precies 50 jaar geleden was dat de tram naar Leerbeek ophield te bestaan. Maar we mikken op begin 2017 en dat is toch nog heel dichtbij dat 'feestjaar'...

We zijn er ook nog niet helemaal uit of we het werkje van Maurits Cochez 'De boerentram door Pepingen 1906 -1966' erin gaan verwerken of bijvoegen of apart uitgeven. Dat is een beslissing die in de komende weken zal genomen worden. Meer dan waarschijnlijk kunnen we die info doorgeven in het decembernummer 2016 van ons tijdschrift 'Gooik'. Nog even wachten dus... In dit nummer in ieder geval al een voorsmaakje met een drietal foto's met beschrijving.

Boek 'Gooikse gezichten' – Karolien Van Bavegem

Dat Gooik heel wat mensen heeft die zich op allerlei manieren inzetten, en niet alleen op cultureel gebied, is bekend. Ze zijn een beetje de steunpilaren van deze gemeenschap, die al of niet graag in de schijnwerpers staan. Karolien Van Bavegem, dochter van onze webmaster Johnny, vatte het idee op om van een aantal onder hen foto's te nemen in een bepaalde omgeving, die niet altijd hun vaste geijkte plaats was. Als fotografe haalde ze bij haar 26 personen het beste naar boven in hun uitdrukking.

Maar het blijft niet bij foto's alleen. Iedereen kreeg een aantal vragen voorgeschiedeld om zichzelf voor te stellen: waar ben ik mee bezig? Wat zijn mijn hobby's? Wat zijn mijn dromen? Waarom ben ik graag in Gooik? enz. Je leert de mensen soms op een heel andere manier kennen en dat zal het boek heel interessant maken. Het telt een goede 170 bladzijden, is dus rijkelijk geïllustreerd met portretten en krijgt als ondertitel '26 dorpsgenoten vertellen hun verhaal'. Wanneer we het gaan voorstellen en uitbrengen weten we op dit ogenblik nog niet. Wellicht eind dit jaar, begin volgend jaar, maar we zoeken nog een gepaste gelegenheid om het 'wereldkundig' te maken. We laten jullie op tijd weten wanneer het zo ver is.



Uitgave 'Anderhalve eeuw verdienstelijke Pajotten' – Maurits Van Liedekerke

Wat hebben operazanger Kurt Fleming, toneelschrijver Jaak Ballings, cartoonist Brassier, kardinaal Suenens en kapitein Zeppos met elkaar gemeen? Misschien veel dat wij niet weten maar alleszins enkele pagina's in het volgende boek van streekgenoot Maurits van Liedekerke. Die heeft zowat drie jaar gewerkt aan *Van Abbeloos tot Zeppos*, waarin niet minder dan 75 personaliteiten de revue passeren. Stuk voor stuk mensen die in het Pajottenland geboren werden en het daar of elders in het land of de wereld hebben gemaakt, of mensen die hier van elders zijn neergestreken tot meerdere eer en glorie van onze regio. Mensen zoals Jan-Baptist Abbeloos, Ward Everaet, RUG-rector Jan-Frans Heymans, Cypriaan Verhavert.



Het boek 'Van Abbeloos tot Zeppos', geschreven door Maurits Van Liedekerke

Uitgeverij De Draak vzw, die samen met de Heemkundige Kring onlangs nog het orgelboek van Ghislain Potvlieghe uitbracht, stelt de nieuweling in het oeuvre van Maurits van Liedekerke op zondag 4 december voor in het Koetshuis te Strijtem.

Het zowat 300 blz. tellende boek, groot formaat (25x28,5 cm) en met harde kaft, zal 30 euro kosten (met verzending: 36 euro), maar wie vooraf intekent kan daarop 5 euro uitsparen. Voorintekening kan door 25 euro (af te halen op de voorstelling) of 31 euro (thuis bezorgd) over te maken op rekeningnr. BE95 9730 5795 9958 van De Draak vzw, 1570 Tollembeek en liefst ook een mail te sturen naar uitgeverij.de.draak@scarlet.be of te schrijven naar vzw De Draak, Zeuningstraat 11, 1570 Tollembeek.

Voor de donateurformule: zie folder bij dit blad. (Jan Heyvaert)

Komende activiteiten

Jaarmarkt (zaterdag 24 september 2016)

Zoals elk jaar zullen we er op deze editie van de Gooikse jaarmarkt opnieuw bij zijn met onze stand van de Heemkundige Kring. Op dit hoogfeest van september mogen we niet ontbreken, want telkens weer kunnen we heel veel reclame maken voor onze Kring én onze uitgaven. We zullen ons opnieuw bevinden op onze klasieke plaats, in de buurt van de vroegere apotheek, of beter rechtover de 'muziekacademie'.

Vorig jaar was een topjaar met de verkoop van tientallen boeken en tijdschriften én een 8-tal nieuwe leden. Dat hadden we nog nooit gehaald, maar hopelijk komen we dit jaar toch in de buurt. Lag het aan de speciale verkoop van een aantal boeken, die men aan sterk verminderde prijs kon aanschaffen? Lag het aan het mooie aanbod? We weten het nog niet precies, maar het was in ieder geval een heel positieve editie 2015. We kwamen met die 8 nieuwe leden ook aan een totaal van 625, wat toen al een 'record' was. Dit jaar hebben we dat cijfer al gehaald, dus kan het alleen maar beter worden. Misschien kun je als lid een abonnement aanbieden aan een familielid of vriend(in). Succes gegarandeerd!

Het aanbod is al groot, maar zal tegen die zaterdag opnieuw worden uitgebreid, met het nieuwe boek 'Orgels in het Pajottenland'. Met de uitgave over de 'Gooikse, Leerbeekse en Oetingse handboogschutters' is er nu al keuze in 39 titels, die we uitgegeven hebben. Het is het moment om je collectie aan te vullen. Tot dan op onze stand in de Dorpsstraat!



Een beeld van de uitstekende jaarmarkt van vorig jaar: veel belangstelling en een uitstekende verkoop (Foto Jean-Paul De Loecker)



Gooikse cultuurparel 2016: Dirk De Loecker (zondag 9 oktober)

Op zondag 9 oktober wordt de nieuwe Gooikse cultuurparel bekendgemaakt en gehuldigd. Na Jozefa Kestens in 2014 is Dirk De Loecker de volgende in de (lange) rij cultuurparels. Hij kwam als beste naar boven in een verkiezing tijdens één van de vorige vergaderingen van de Gooikse cultuurraad. Op grond van zijn culturele 'werkzaamheden' in het toneelwezen van Gooik verdient hij deze waardering zeker en vast.



Hij is jarenlang actief speler geweest bij de toneelgroep 'Cactusbloem', die ergens begin jaren 1970 van start ging. Heel veel rollen heeft hij vertolkt, o.a. ook in het stuk 'Het Gezin van Paemel', nog samen met zijn tante Margriet De Loecker. Ook zus Rhita was daar een regelmatige speelster. Gust Gettemans was jarenlang de energieke voorzitter van dit gezelschap.

Toen 'Cactusbloem' ophield met bestaan, begon Dirk aan zijn eigen toneelgroep 'Teater Kompleks', waar hij de bezieler van werd. Regisseren en spelen, hij deed het allemaal. Samen met een hele groep goede vrienden, die hem steunden in zijn vele activiteiten; o.a. Willy en Loes zijn de stevige schouders geworden van die groep.

Het wordt een mooie huldiging, met steun van alle betrokkenen, vrienden en vriendinnen op die zondag de 9^{de} oktober, in de Schuur van De Cam, om 11 uur. Iedereen van harte welkom!

Van ons al een dikke proficiat aan Dirk en in ons volgend tijdschrift verschijnt een uitgebreid artikel over dit alles.

Quiz (vrijdag 4 november 2016)

We maken ons stilaan klaar voor de 19^{de} editie van onze populaire quiz, een vaste waarde in ons werkjaar. Begin november hebben we altijd afspraak met een 36-tal ploegen die nu al aan het wachten zijn om te kunnen inschrijven. Quizzen is heel populair geworden de laatste jaren en er komen steeds meer verenigingen bij in de streek die er eentje organiseren. Ook bij ons is het snel wezen voor veel ploegen om erbij te kunnen zijn en het

zal wellicht dit jaar niet anders zijn.

Nu is het voor ons het moment om de vragen stilaan bij elkaar te brengen, altijd een hele opgave, maar dat lukt wel met ons 'quizcomité': Luc De Visscher, Johan Tollembeek, Johnny Van Bavegem, Els Van der Hoeven, Jean-Paul De Loecker en Jos Huwaert. Te samen is het zoeken naar goede vragen, een honderdtal gewone en 20 speciale rondes. Ook de 2 proevertjes behoren al tot de traditie.



*Er was veel interesse in de mooie prijzen bij de quiz van vorig jaar!
(Foto Jean-Paul De Loecker)*

Als je dit leest, aarzel dan niet om je in te schrijven, want het kan snel gaan. Binnenkort vertrekt er een mailtje naar alle ploegen die vorig jaar meededen en die antwoorden heel vlug. Andere kanalen, zoals kranten en weekbladen, worden ook gebruikt, maar meestal is dat dan al om nog wat reclame te maken en zit de quiz dan al vol. Het is als vanouds: een ploeg met maximum vier leden kan zich inschrijven voor 16 euro. Iedere deelnemer bij ons neemt ook een prijs mee naar huis, dat is niet overal zo. Niet aarzelen om eens een leuke quizavond mee te maken. Nu inschrijven via de website of via ons mailadres (zie colofon). Niet vergeten ook: de quiz gaat door in de Schuur van de Cam op vrijdag 4 november, om 20 uur.

Stripbeurs (zondag 13 november 2016)

Ook deze wat speciale organisatie van onze Kring, i.s.m. de bibliotheek, is dit jaar opnieuw van de partij. Het wordt stilaan een vast gegeven in de streek (het Pajottenland), ook omdat het een jaarlijks evenement is geworden. Telkens opnieuw proberen we er toch een plaatselijk tintje aan te geven, ofwel met een tekenaar uit de streek (vorig jaar waren dat Lars Lambrecht, Maarten De Saeger en Miel De Bolle) of één of ander geschiedkundig thema, zoals een strip over de Eerste Wereldoorlog.



We gaan ook dit jaar proberen Gooiks talent te laten komen, maar we zijn al zeker van de volgende bekende striptekenaars: Charles Cambré (o.a. tekenaar van 'Amoras'), Thomas Du Caju en Dirk Van der Auwera (D'Auwe). Andere namen komen er zeker nog bij.

Misschien kan er met de bib iets georganiseerd worden voor de jeugd, een tekenwedstrijd rond een bepaald (Gooiks) thema? Een kleurwedstrijd voor de kleinsten? Dan krijgen we automatisch ook meer jongeren naar onze beurs. Een idee waar we zo snel mogelijk moeten aan werken.

Afspraak in ieder geval op zondag 13 november e.k. van 10 tot 17 uur.

Twoe 'speciale' voorstellingen in Gooik



Graag willen wij wat reclame maken voor twee voorstellingen, georganiseerd door twee Gooikse verenigingen, allebei met een heemkundig/historisch tintje. De eerste is het spektakel 'Als de nacht', georganiseerd door de mensen van Natuurpunt Pajottenland. Waarover gaat het? Enkele eeuwenoude sagen uit Vlaams-Brabant en van op de

Kesterheide krijgen een nieuw leven in een stevig muzikaal jasje. Denk aan meesters van de duisternis als Nick Cave en Tom Waits, maar dan in onze moerstaal en met verhalen van bij ons.

Ooit was de nacht nog aardedonker. Straatverlichting bestond uit een eenzame lantaarn hier en daar. Op het Vlaamse platteland vond men de ideale remedie tegen de angst voor die duisternis: men ging er verhalen rond verzinnen. In 'Als de nacht' komen die verhalen weer tot leven op verrassende muziek, met Lennaert Maes als geboren verteller en Andries Boone als meesterlijk arrangeur. Terug in de tijd, maar verwacht geen belegen geschiedenisles. De verhalen van de nacht schuren zich tegen je aan en laten je niet meer los. Ook onze medewerker Frans Peetermans zal een verhaal brengen.

Deze voorstelling gaat door op zaterdag 26 november 2016, van 19u30 tot 22u, in de Seniorie Kesterberg, Ninoofsesteenweg 127 in Leerbeek. Prijs: 14 euro (10 euro voor kind tot 12 jaar). Leden van Natuurpunt of Heemkundige Kring van Gooik: 12 euro (8 euro kind tot 12 jaar). Tickets kan je reserveren via alwin@choc.be of 0494 236 349. De opbrengst is ten voordele van project Kesterheide van Natuurpunt Pajottenland.

De tweede voorstelling kreeg de titel 'Kerst '14' mee en gaat door op zaterdag 10 december in 'De Cam' (uur staat nog niet vast: 19 u 30 of 20 uur). Dit is een totaal-spektakel rond de 'wapenstilstand van Kerstmis 1914' in de loopgraven aan de IJzer, waar vriend en vijand verbroederden in het no man's land, met proza, poëzie, kleinkunst, zang en muziek.

Medewerkers zijn Luc Collin, André Devos, Mathias Leyssens, Luc Ooghe, Leon Opdebeeck, Rose Marie Simons, Femke Suys, Mirthe Suys, e.a. Ook Herman Vandormael, historicus uit Herne en gelegenheidsmedewerker van onze Kring werkt hieraan mee. Hij brengt een (korte) historische inleiding, waarbij ook een stukje eigen familiegeschiedenis.

De organisatie is in handen van Davidsfonds Gooik.

Kalender van de maandelijkse vergaderingen van FV-regio Dilbeek

Woensdag 12 oktober 2016 te 20.00 uur volgt er onder de deskundige leiding van de heer René Jammart een 'Les Oud Schrift'. Mis deze kans om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren niet. Het wordt zeker en vast een leerrijke avond.

Woensdag 9 november 2016 te 20.00 uur brengen we een geleid bezoek aan het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Melle.

Dit centrum herbergt een enorme schat aan informatie voor wie zoekt in Oost-Vlaanderen en soms ook daarbuiten. Er is eveneens een ruime verzameling aan rouwbrieven, bidprentjes en foto's te raadplegen. Vooraf inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be is noodzakelijk daar we slechts 20 deelnemers kunnen toelaten. Wie wil meerijden laat dit via hetzelfde mailadres weten.

Woensdag 14 december 2016 te 20 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen? Werk je met een genealogische programma? Of anders gesteld we willen onze collega's genealogen beter leren kennen

Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

