

# Gooik

87



Een uitgave van de Heemkundige Kring

*Vijfentwintigste jaargang - Trimestriël tijdschrift - Maart 2010*

*Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik*





## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER  
Koekoekstraat 41, 1755 Gooik  
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN  
Secretaris: Pat DELRUE  
054 56 87 18

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN  
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Luc De Visscher  
Chantal Geeraerts  
Veerle Maebe  
Frans Peetermans  
Roger Poelaert  
Johnny Van Bavegem

Secretariaat, archief en lokaal:  
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik  
www.heemkunde-gooik.be  
e-mail: info@heemkunde-gooik.be  
Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)

De bijdrage voor 2010 is vastgesteld op 15,00 €

De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift toegezonden.  
ISSN 0776-4103

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

*Illustratie koft:* Een beeld van de IJzeren Man, passend in het jaar van de Kesterheide. (Foto Els Van der Hoeven)

## INHOUD

<b>IN EN OM DE KRING</b>	<b>2</b>
Jean-Paul De Loecker / Frans Peetermans	
<b>ERFGOEDDAG 25 APRIL 2010</b>	<b>10</b>
Voorstelling nieuw boek van Jos De Smedt - Jean-Paul De Loecker	
<b>OUDE WOORDEN - Deel 21</b>	<b>11</b>
Frans Peetermans	
<b>WAAR ZETELDE INDERTIJD HET GOOIKSE GEMEENTEBESTUUR?</b>	<b>12</b>
Chantal Geeraerts	
<b>SANTÉ MOEDER LAMBIEK</b>	<b>16</b>
Cafés in Oetingen (deel 2) - Roger Poelaert	
<b>JAN-BAPTIST ROOSELAERS</b>	<b>21</b>
Getuigenissen van een Leerbeekse Limburger - René De Loecker	
<b>CYPRIAAN VERHAVERT</b>	<b>26</b>
Een autodidact (een fragment) - Jean-Paul De Loecker / G. Raal	
<b>DE AARDAPPELOOGST</b>	<b>28</b>
Veerle Maebe	
<b>HET VERLEDEN VAN OETINGEN</b>	<b>30</b>
Deel 3: Overlijdens - Luc De Visscher	



Beste lezer(es),

Het eerste nummer van een nieuw jaar ligt open voor jou, het nodigt uit om gelezen te worden. Opnieuw hebben we ons best gedaan om er iets moois en interessants van te maken; of dat gelukt is, dat moet elke lezer voor zich uitmaken. Feit is dat we toch getracht hebben ook deze keer ervoor te zorgen dat elke deelgemeente aan bod komt. We kunnen wel stellen dat Oetingen de laatste tijd goed vertegenwoordigd is, met dank aan Roger en Luc!

Het is een goedgevuld nummer geworden, en helaas moesten we weer wat selecteren, zodat de teksten van een aantal andere medewerkers opgespaard worden voor een volgende maal: er liggen er al klaar van Guy Ballet (bier), Walter Evenepoel (Mong Cachot), Theofiel De Buys (Tweede Wereldoorlog) en Bart Van Camp (Kesterheide). Je ziet het, een heel mooie reserve!

Dit is ook niet zó maar een nummer (nieuwe layout cover!). Dit is het eerste tijdschrift met het jaartal 25 op, een zilveren jubileum. Inderdaad, zo veel jaren zijn we bezig met heemkunde naar de mensen toe te brengen, via ons tijdschrift, via onze boeken, via allerlei andere kanalen. We gaan deze mijlpaal zeker vieren in de loop van dit jaar. We zullen het op een aparte manier doen, maar in ieder geval laten we iets aan onze leden weten én er zijn wellicht dit jaar al zoveel activiteiten waarop we iedereen kunnen ontmoeten.

Het begint al op zondag 25 april met de Erfgoeddag 2010. Op die dag wordt een nieuw boek van Jos De Smedt voorgesteld - het wordt uitvoerig besproken in 'In en om de Kring' - en kan er gewandeld worden langs plaatsen, beschreven in dat boek. Voor deze activiteit ontvang je ter geleger tijd een uitnodiging en nog meer informatie.

We willen er iets moois van maken voor onze oudste medewerker, die met dit boek wellicht zijn 'Opus magnum' geschreven heeft; niet te vergeten met een grote hulp van die andere onmisbare kracht, Frans Peetermans. Andere activiteiten volgen in de loop van het jaar, het jubileumjaar. We trachten vooral heel veel uit te brengen, opdat de leden Gooik -Groot-Gooik - nog beter kunnen begrijpen in zijn vroegere en recente geschiedenis. Geef maar reactie als lid/lezer welke onderwerpen je zeker nog behandeld wil zien.

Over onze leden gesproken: nu al hebben 360 families hun lidgeld voor 2010 reeds betaald. We hopen dat de anderen (een kleine honderd) dat zeker niet vergeten. Bij dit tijdschrift is voor hen nog eens een overschrijvingsformulier om alsnog de 15 euro te betalen. We weten dat ze dit zeker zullen doen, om ons op die manier te blijven steunen. Dank aan diegenen die alles al geregeld hadden, dank aan de anderen die terug bij de 'heemkundige familie' zullen aansluiten!

Voor nu, nog veel lees- en kijkgenot met dit nieuwe nummer van 'Gooik'

Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring

# IN EN OM DE KRING

*Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring*



Jean-Paul DE LOECKER / Frans PEETERMANS

## Tentoonstelling foto's Rudy Boon (11, 12 en 13/12/2009)

In de schuur van de Cam was het in dat weekend zo ver: exact één jaar na zijn vorige grote tentoonstelling *Gooikse Pareltjes*, bracht de Kesterse fotograaf Rudy Boon (samen met echtgenote Marleen Van Hoegaerden) zijn derde tentoonstelling met als thema “*(Dei van) d'Â*”. Tijdens dit weekend kon je een 50-tal unieke zwart-witportretten van bewoners van de Kesterheide en landschapsbeelden van diezelfde omgeving bekijken en bewonderen.

Hoe is Rudy aan al die foto's van die bewoners geraakt? Wel, gedurende de zomermaanden heeft hij ze allemaal één voor één bezocht, met ze gepraat en veel anekdotes kunnen opschrijven. Hij heeft veel geleerd over de geschiedenis van de streek en van zijn bewoners. En dan was er, als kers op de taart, de foto. Een analoge opname in zwart-wit, waardoor deze een historische waarde heeft gekregen: ze lijken uit een vroegere tijd te komen, waarin alles nog rustig verliep, waarin mensen nog konden genieten van de kleine dingen des leven.

Zo kreeg je beelden te zien van o.a. Urbain Van den Brande en zijn echtgenote Malvine Dedoncker, Eugène Vanderleenen, Alfons Goossens, Louis Tielemans en onze medewer-



ker André Raman en echtgenote Noëlla, en vele anderen. In totaal meer dan 26 “familieportretten”, die een uniek beeld geven van de heidebewoners in het begin van deze 21<sup>ste</sup> eeuw. (We publiceerden er al vier van in ons tijdschrift nr. 85! Een kleurenopname, die iedere gefotografeerde familie/persoon gratis kreeg.)

Tijdens de receptie van vrijdagavond 11 december leidde burgemeester Michel Doomst de tentoonstelling in, in zijn gekende humoristische stijl; hij noemde Rudy bv. De ‘Tom Boonen van de fotografie’, die dat speciaal groepsgevoel van de Kesterse heidebewoners prachtig heeft weergegeven, tegen de achtergrond van onze mooie Kesterheide. Rudy zelf dankte iedereen voor de medewerking: al de gefotografeerden, die zoveel geduld hadden om te ‘poseren’ voor hem, al de mensen die aan de opstelling van de tentoonstelling hadden meegewerkt, en dan speciaal zijn vrouw Marleen voor het vele werk aan de afwerking van de foto's zelf. Ook de sponsors werden zeker niet vergeten.

We denken dat dit een prachtig initiatief is: het vastleggen van Gooikse mensen - in hun habi-

*Rechts bovenaan: Rudy Boon tijdens zijn officiële toespraak.*

*(Foto Jean-Paul De Loecker)*

*Onderaan kijken een aantal Heidebewoners bewonderd naar een fotovoortelling, gemaakt door Marleen Van Hoegaerden.*

*(Foto Marleen Van Hoegaerden)*







tat - op foto, als heemkundig element; met informatie over hen en hun familie. We zouden het als heemkundigen niet beter kunnen doen en danken Rudy daarom: op zijn manier is hij aan een historisch werk over Kester/Gooik bezig. Misschien beseffen we het nu nog niet helemaal, maar binnen afzienbare tijd zal het belang van zijn werk duidelijk worden!

### Eindejaarsmarkt 2009 (27/12/2009)

Op zondag 27 december vond de eerste eindejaarsmarkt in Gooik, gesitueerd op en rond het kerkplein van Gooik-centrum, plaats. Er waren al een aantal kerstmarkten geweest in de dagen en weken ervoor, maar die hadden wat te lijden gehad van het winterweer. Maar de organisatoren van deze activiteit hadden geluk: geen hinder omwille van sneeuw voor de bezoekers.

We zaten als Kring niet echt vertegenwoordigd in het 'Eindejaarscomité', maar toch waren twee bestuursleden van onze vereniging (Els Van der Hoeven en Jean-Paul De Loecker) regelmatig betrokken bij de voorbereidingen van dit evenement. Het initiatief kwam eigenlijk van Geert De Slachmuylder, 'baas' van café De Vrede op het dorpsplein van Gooik. Hij had graag wat activiteiten in het centrum van onze deelgemeente, vandaar deze organisatie, i.s.m. Sandra en Jan Lots van 'Geitenweelde' in 't Zwartschaap.

Wij waren als Kring uiteraard wel aanwezig op de markt zelf met onze stand: we verkochten wat boeken en tijdschriften, wat pannenkoeken en chocomelk, maakten op een gezellige manier wat reclame voor onze vereniging en dat was toch de bedoeling. Ook de andere standhouders waren over het algemeen tevreden over de organisatie, die 's morgens officieel geopend werd door een aantal leden van de Koninklijke Harmonie De Vrede en de mensen van de Gooikse gemeenteraad.

Was het nog wat stilletjes in de voormiddag en de vroege namiddag, dan kwam de sfeer er echt in met de 2 optredens: eerst was onze plaatselijke zanger Bart aan beurt (die het voortreffelijk deed) en daarna bracht goede ouwe Paul Severs er op z'n gekende manier de

sfeer in. Dit was wel degelijk het hoogtepunt van de dag, die met deze eindejaarsmarkt een nieuwe traditie kan worden in Gooik-centrum. En tradities vinden we hier bij de Kring zeker belangrijk!

### Soldaten op de Kesterheide (6/2/2010)



Iedereen zat al een tijdje op deze avond te wachten en het is dan ook een succes geworden: de 6<sup>de</sup> 'Op de Sofa van de Kesterheide' heeft een vol huis gelokt in de refter van de Dorpsschool van Kester op zaterdag 6 februari 2010. Als officiële titel was er gekozen voor **"Soldatenverhalen over de Kesterheide"** met op de flyer de volgende uitleg: *"De Kesterheide is het hoogste punt van het Pajottenland en was altijd een stevig bastion van machthebbers en soldaten. Keltische adel heerste er 2500 jaar geleden vanuit een imponerende hoogtenederzetting en Romeinse legioenen marcheerden langs drukke heerbanen.*

*In de 20<sup>ste</sup> eeuw bouwden militairen een IJzeren Man als oriëntatiepunt en een IJzeren Muur met bunkers en poorten. Het VNV blies verzamelen voor de Landdagen onder leiding van Staf De Clercq. De ijzeren mast van het Multiplex station is intussen verdwenen, maar de NAVO plant uitbreiding van haar Satcom basis (de 'Witte Bol') en blijft onweerstaanbare aantrekking uitoefenen op Bomspotters."*

Een hele brok dus, maar mooi onderverdeeld in 2 stukken. Voor de pauze bracht 'onze' Pat



Delrue een duidelijk overzicht van die militaire aanwezigheid van de prehistorie t.e.m. de 20<sup>ste</sup> eeuw, met al de onderwerpen vermeld hierboven. Het was een goed gestructureerd geheel, waarin alle aanwezigen zich visueel konden voorstellen hoe het allemaal evolueerde.



*Organisatoren en sprekers samen op de sofa in Kester. V.l.n.r. Frank Seberechts, Alwin Loeckx, Jan De Cock, Pat Delrue en Katelijne Aelen. (Foto Jean-Paul De Loecker)*

In het tweede deel kwam Frank Seberechts (wetenschappelijk medewerker ADVN) aan het woord. Ook hij kon het publiek boeien van begin tot eind met zijn uiteenzetting over Staf De Clercq: in een objectief betoog probeerde hij de figuur van deze Kesterse onderwijzer te situeren in zijn tijd (vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog). Met de vertoning van een kortfilm over de laatste 'Landdag' op de Kesterheide (in 1936?) bracht hij een ijsingwekkende stilte teweeg in het zaaltje: iedereen was zich bewust van de enorme historische waarde van deze beelden, die toen ze een tweede maal vertoond werden, mét commentaar, nog beter begrepen werden. Een boeiend en beklemmend moment, in ieder geval.

Dank aan deze twee sprekers, die er een unieke historische avond van gemaakt hebben. Een avond, die een initiatief was van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën in samenwerking met de Heemkundige Kring van Gooik, Arch'educ (Vormingplus Halle-Vilvoorde) en Natuurpunt Pajottenland, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Eentje in de rij van de vele activitei-

ten i.v.m. het 'Jaar van de Kesterheide', waar Alwin Loeckx de grote stimulator van is.

**Op zaterdag 3 april** is er trouwens de 7<sup>de</sup> en laatste 'Op de Sofa van de Kesterheide' in de Schuur van De Cam, om 19u30. De flyer, met wat uitleg, kan je vinden als bijlage in dit tijdschrift. Dit wordt zeker ook een boeiende ver-  
telavond over de natuurkrachten en mensen die Kesterheide vormden, met als titel 'Op het dak van de wereld', met Bart Van Camp (landschapsdeskundige) en Rik Houhuys (geograaf) als vertellers van dienst. Allen daarheen!

### **Burnsnight (vrijdag 12 februari 2010)**

Een activiteit die niet echt rechtstreeks met onze Kring te maken had, maar toch met opnieuw een traditionele inslag. Op vraag van Tony Grant, één van onze leden en vermaard filmmaker uit Gooik, proberen we hier een traditie te starten van zo'n Burnsnight. Ter nagedachtenis van de bekendste Schotse dichter Robert Burns, wordt er elk jaar over de hele wereld, een 'Burnsnight' georganiseerd. Normaal gezien op 25 januari, maar dat was te vroeg voor ons, en zo werd het vrijdag de 12<sup>de</sup> februari.

Hoewel de opkomst niet erg hoog lag (15-tal personen) werd het toch nog een heel leuke avond, met poëzie van de beroemde dichter, met haggis en Schotse whisky. De poëzie werd voorgedragen door een aantal 'liefhebbers' van taal en gedichten, de haggis (en de uitleg daaromtrent) werd ons bezorgd door Tony Grant zelf, en de whisky, daar zorgde Roger Buyl voor.

De nadruk lag op de figuur van de beroemde Schotse dichter: wat achtergrondinformatie kwam van Jean-Paul De Loecker en een aantal mooie beelden werd ons in een powerpointpresentatie van Tony, door Johnny Van Bavegem gebracht. De leeszaal van de bibliotheek, mooi versierd door Els Van der Hoeven en Martine De Bolle, werd ook omgetoverd in een sfeerrijke omgeving en zorgde voor de juiste stemming.

Een mooie activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is. De opbrengst van deze avond ging trouwens integraal naar Haïti.



## Giften

We kregen ook afgelopen drie maanden heel wat giften binnen, van allerlei soort en van verschillende van onze leden:



*Twee voorbeelden van giften die we binnen kregen. Bovenaan een oude affiche van net na de Tweede Wereldoorlog. (Piet Chrispeels) Onderaan twee prachtige tekeningen van Luc De Weerd. (Jos De Weerd)*

- Van Michel Pasteleurs: foto's van Gooik, een boekje 'Wet op den arbeid van vrouwen en kinderen' uit 1925 van Maria Celina Pillet, en nog een aantal mooie oude documenten.
- Van Luc Van Bever: een aantal oude werktuigen.
- Van Danny De Dobbeleer: een aantal mooie oude 'diploma's' van duivenkampioenen van Omer Heymans in de duivenbonden van Oetingen, Pepingen-Leerbeek-Kester uit de jaren 1950-60.
- Van Julien en Nelly Mostinckx: een oude kaart en een oud exemplaar 'Zonneland' - gevonden tussen de balken!
- Van Filip De Leener: een aantal doodsprentjes en -brieven van de familie en andere Gooikenaars.
- Van Michel Matthijs: 3 prentjes i.v.m. Gooikse priesters.
- Van Piet Chrispeels: een lading oude boeken, weekbladen, foto's en documenten, niet alleen uit Gooik, maar ook algemener.
- Via Hans Swillen en Piet Strick (Genk): 2 notaboekjes van Ch. Van Nooten, hovenier te

Oetinghen, met namen van zijn leveranciers en beschrijvingen van planten. Was hij niet de hovenier op het kasteel van Oetingen?

- Van Jos De Weerdts kregen we 3 mappen met tekeningen van zijn vader Jan en nonkel Luc De Weerdts. In deze mappen zitten originele tekeningen die gebruikt werden in hun werken, samen met een aantal unieke foto's van Gooik. Een uitzonderlijke gift, die we via Frans Peetermans konden bekomen voor ons archief!

Aan iedereen van deze milde schenkers: een hartelijke dank! Ze zorgen ervoor dat ons archief steeds meer wordt uitgebreid met schitterende stukken.

## Rechtzetting

Met dit stukje proberen we 2 missers in ons vorig tijdschrift (nr. 86) goed te maken:

1. We publiceerden een tweetal oude klasfoto's uit Leerbeek. In de namen waren helaas enkele onjuistheden geslopen, zoals Robert Walkiers ons meldde:
  - op p. 30 3<sup>de</sup> rij rechts: de 1<sup>ste</sup> persoon is Clementine Tielemans (i.p.v. Walkiers)
  - op p. 31 2<sup>de</sup> rij: de 2<sup>de</sup> persoon is Josephine Walkiers (i.p.v. Josphine Walkers)
  - de 3<sup>de</sup> persoon is Germaine Vanderheyden (i.p.v. Vanderheden)
  - de 6<sup>de</sup> persoon is Clementine Tielemans (i.p.v. Clemintine).
 Onze excuses voor deze fouten naar de betrokken personen en hun familie.

2. Bij de tekst van Jan Heyvaert i.v.m. het pijpmuseum in Bever vermeldden we dat de foto's van de schrijver waren. Dit was echter niet zo, alle foto's kwamen van Thierry Van Vreckem. Ere wie ere toekomt!

## Dialect

Van Hélène Van Compennolle uit Ecaussinnes kregen we een exemplaar van haar werkstuk 'Attitude van de Vlamingen ten aanzien van het dialect en het Standaardnederlands'. Hélène studeert Germaanse talen aan de Facultés Universitaires N. D. de la Paix in







Namen. Voor haar onderzoek interviewde ze o.m. bezoekers aan de Gooikse bib en leden van OKRA-Gooik. Dat deed ze ook in Galmaarden en in Halle.

In haar conclusies lezen we dat meer dan de helft van de ouderen het dialect beheersen, terwijl meer dan de helft van de jongeren het alleen maar kunnen begrijpen. Vrouwen hebben een negatiever houding tegenover dialect dan mannen. Mannen praten liever dialect dan vrouwen en vinden het redelijk belangrijk dat ouders met hun kinderen dialect spreken. Vrouwen niet. Jongeren hebben geen goede kennis van het dialect meer, hoewel ze nog positieve waarden aan deze taal toekennen. (Frans Peetermans)

### Gustaaf De Vits

Tijdens een wandeling aan de kust vonden we op het grote Belgische militair kerkhof in De Panne de grafzerk van soldaat Gustaaf De Vits. Hij werd geboren in 1893 in het Gooikse gehucht Zwartschaap. In 1913 werd hij ingelijfd bij het 7<sup>de</sup> Linierregiment en sneuvelde in augustus 1918 in Langemark toen vlakbij een vliegtuigbom ontplofte.

Gustaaf was de oom van o. m. Louise De Vits uit de Processiestraat. Over hem lees je ook op pagina's 38 en 39 van 'Op de vlucht', onze uitgave nummer 17. (Frans Peetermans)

*Het graf van Gustaaf De Vits, midden de zovele, op het militair kerkhof van De Panne.*  
(Foto Frans Peetermans)



### Persboek 2009

Het is telkens een huzarenstukje om dit werk af te krijgen, maar we zijn er toch weer in geslaagd. Meer dan 430 bladzijden telt dit nieuwe exemplaar met (bijna) alle persartikelen over Gooik (en alle deelgemeenten) in het afgelopen jaar 2009.



Er zitten heel veel verslagen van de leuke buurtfeesten in, her en der in Gooik. Ook komen onze sportieve vertegenwoordigers sterk in het nieuws: SK Gooik, dat kampioen speelde; de meisjes van Govok Gooik (A en B-ploeg), de wielrenners Steve Schets en Sven Nevens,... en nog vele anderen. Te veel om op te noemen, maar zo plezierig om nog eens te lezen.

Wij hebben er in ieder geval weer plezier mee gehad om alles klaar te maken. Eerst was er Els Hugaerts die alles uitknipte, week per week. Dan moest alles geschikt worden per blad (Jean-Paul) en dan was het de beurt aan de 'plakkers': Griet Clybouw, Jean-Paul De Loecker, Pat en Rita Delrue, Karl Desmet, Veerle Maebe, Frans en Daniëlle Peetermans, André Raman, Johnny en David Van Bavegem en Els Van der Hoeven. Tijdens 2 gezellige sessies in ons lokaal werden de teksten voorzien van data en krantenlabels, zodat de lezers alles kunnen situeren.



Dan moesten de registers (personen- en verenigingenregisters) nog afgewerkt worden: Griet en Jean-Paul zorgden voor het napluizen van de namen en noteren van de pagina's; Els en Johnny werkten af. Uiteindelijk kon het naar de kopieerder en nu ligt het klaar voor onze lezers. Zoals vorige keer hebben we nu ook een tiental bladzijden in kleur voorzien. De prijs zal ongeveer 17,50 € zijn, voor de leden slechts 15 € Te verkrijgen in de bib en in de lokale winkels.

### Boek grootvader André Raman



Onze medewerker én bestuurslid André Raman (van op de Kesterheide!) vatte het idee op om 'iets' te schrijven over zijn grootvader uit Heusden. Hij had een oorlogsmedaille gevonden van zijn voorvader en wou er wat meer over weten. En voor hij het goed beseftte was hij bezig aan een boek(je), met de levensloop van zijn

grootvader, maar met ook wat informatie over de streek waar de man geleefd had. Zijn dagelijkse wandeling van huis naar werk wordt erin beschreven, met het wel en wee van de familie in die vroege twintigste-eeuwse jaren. De tekst werd opgefrist met een groot aantal schitterende oude (en soms nieuwere) foto's; het was een heel werk voor André om daar de juiste keuze te maken tussen de massa foto's die hij binnenkreeg via de familie. Onze layoutman Johnny Van Bavegem zorgde voor het uitzicht van het boek, de tekst werd o.a. nagekeken door Jean-Paul De Loecker. Familieleden van André hielpen ook mee aan allerhande.

Het resultaat is een prachtig boek(je), dat zal voorgesteld worden op zaterdag 27 maart 2010 om 14 uur in de toneelzaal 't Schat-Scheldezones" in de Magerstraat 78 in Heusden.

*Een eerste mooie postkaart van de school in Heikruis voor het nieuwe boek van Veerle Maebe. (Foto website Mater Dei)*

Misschien een idee voor ons, Gooikenaars, om de geschiedenis van onze familie vast te leggen in een mooi boek/document (of hoe je het ook wil noemen). Het verhaal wordt door jullie geschreven, wij maken er een boek van! Laat maar eens horen...

### Boek Veerle Maebe: een oproep!

Onze medewerkster/schrijfster Veerle Maebe is op dit ogenblik druk bezig met werkzaamheden rond een nieuw boek. Als werktitel heeft ze er "Pajotten in het Franstalig onderwijs tussen 1930 en 1960" aan gegeven. Waar gaat het over? Dat vertelt ze in de volgende bewoordingen:

*"Dat de taalproblematiek voor 1850 niet bepaald in het middelpunt van de belangstelling stond, wil nog niet zeggen dat ze zo goed als onbestaand was.*

*Toen België in 1830 onafhankelijk werd kreeg Vlaanderen het zwaar te verduren.*

*Vlamingen werden verschoppelingen die vooral door de Franstaligen neerbuigend*







Een tweede postkaart: ditmaal van de school in Halle, de Sacré-Cœur. (Foto bezit Chantal Geeraerts)

werden behandeld. Er trad pas verbetering op na een moedige generatiestrijd die jarenlang zou aanhouden.

Blijkt dat tussen 1930 en 1960 menig Pajots ouderpaar hun zonen en dochters naar een Franstalige school stuurden. De reden hiervoor was vrij simpel: ouders wensten hun kinderen een betere toekomst toe. Tweetaligheid was noodzakelijk zeker als men bedenkt dat Frans in de hogescholen en universiteiten de absolute voertaal was. Grondwettelijk heerste er taalvrijheid maar er werd voor gezorgd dat Frans de enige officieel erkende taal van de overheid was. Met als gevolg dat diezelfde overheid enkel Franssprekenden te werk stelde.

Twee doodsprentjes van leden van de familie Antoons die gebruikt zullen worden in het boek van de Gooikse geestelijken in Affligem. (Bezit Agnes Walravens)

Bezoekt u tussen 1930 en 1960 een Franstalige kostschool en kan en wil u er iets over vertellen? Grappige anekdotes, droevige lotgevallen of gedurfde schavuitenstreken... alle verhalen zijn welkom.

U kan mij contacteren op het nummer 054 56 83 02, waarvoor dank.

De volgende Gooikenaars hebben al meegewerkt: Isidoor Pappaert, Lena Maris, Josepha Kestens, Zuster Assunta, Joséphine Bogemans, Frans Billens, Vital Vankelecom, Marie-José Devos, Palmyre Vossen, Jeanne Herremans en enkele anonieme getuigen.

Wat de scholen betreft, bezit ik al informatie over Halle (zeer weinig), Oosterzele, Heikruis, Edingen (zowel meisjes als jongens), Anderlecht, Oetingen (zeer weinig), Braine-le-Comte, Bellingen. Ik wacht nog altijd op informatie over de school van Bassily.” (Veerle Maebe)

### Bijdrage/boek(je) Gooikse geestelijken in abdij Affligem (toekomst)

Zoals we al in ons vorig nummer vermeldden, is dom Wilfried Verleyen, bibliothecaris in de abdij van Affligem, druk bezig met het werken aan een ‘brochure’ i.v.m. Gooikse aanwezigheid in de abdij. Wij gaven toen al de namen door van ‘de Gooikenaars’ en kregen ook reacties hierop, o.a. van Agnes Walravens en Jozefa Kestens (waarvoor dank!). We stuurden deze informatie direct door naar dom Wilfried, die er dankbaar gebruik van maakte om ze mee te verwerken in zijn tekst.

Tijdens een bezoek onlangs aan deze stille werker (en zijn medewerker Frank Teirlinck) kon ik vaststellen dat hij al heel wat informatie had verzameld: meer dan 60 bladzijden geschreven tekst! Ook had men al vele unieke foto’s van de Gooikse geestelijken gevonden in het archief. Dus dat belooft een prachtig werkje te worden!





Zoals gezegd werkt dom Wilfried er in alle rust en stilte aan verder. Hij zou het liefst hebben dat deze bijdrage niet in aparte stukken verschijnt in ons tijdschrift, maar direct als een apart boek(je). Daarmee zijn we het helemaal eens: als zo iemand dit voor onze Kring wil doen, kunnen we alleen maar heel gelukkig zijn! We kijken vol nieuwsgierigheid uit naar dit werk, waarin weer een stukje Gooikse geschiedenis zal vastgelegd worden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het moment dat dit zal verschijnen.

## **Twee lessenreeksen**

### ***Kunstgeschiedenis voor beginners***

Emiel De Bolle brengt in een reeks van 5 avonden een overzicht van kunst van de prehistorie tot de 20<sup>ste</sup> eeuw. Deze activiteiten gaan door in de bibliotheek, Koekoekstraat 6, Gooik op de woensdagen 21 en 28 april, 5, 12, 19 en 26 mei 2010 om 20 uur.  
Contactpersoon: Arjan Sohier van Arch'educ op 0496 025 543.

### ***Familiekunde voor beginners***

In het najaar voorzien we een lessenreeks rond familiekunde i.s.m. VVF Dilbeek en Arch'educ, die plaats zal vinden in ons lokaal van de Heemkundige Kring (zolder De Cam, Dorpsstraat 67A, Gooik).

Een lessenreeks omvat:

- Les 1: "Wat is familiekunde? Hoe er aan beginnen?"
- Les 2: "De burgerlijke stand en de parochie-registers als basisbronnen"
- Les 3: "Andere bronnen voor familiekunde"
- Les 4: "Familiekunde en het gebruik van de computer"
- Les 5: "Oud Schrift"
- Les 6: "Geleid bezoek aan het Rijksarchief te Leuven".

Meer informatie hierover volgt later.

## **Kalender van de maandelijkse vergaderingen van VVF-afdeling Dilbeek**

Steeds de tweede woensdag van de maand te 20 uur (behalve juli/augustus) tenzij anders aangeduid.

Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek.

### ***Lessenreeks "Klim in je stamboom"***

VVF Dilbeek start in samenwerking met Arch'educ (Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw) en de Cultuurdienst van Herne, een cursus Familiekunde in Herne. Deze cursus vangt aan op maandag 22 maart 2010 te 20 uur (tot 22 uur) en vervolgt op 29 maart, 12 april, 19 april, en 26 april 2010) De lessenreeks wordt afgesloten met een bezoek aan het Rijksarchief Leuven op zaterdag 8 mei van 9u30 tot 12 uur.

**Prijs:** 30 euro voor de zes deelnames.

**Info en inschrijven:** via Arch'educ (Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw): Stationsstraat 70 te 1730 Asse - Tel: 02 454 54 01 of [info@archeduc.be](mailto:info@archeduc.be) - <http://www.archeduc.be>

**Woensdag 14 april 2010** te 20 uur verwelkomen we de heer Edmond Willems, bestuurslid VVF Leuven. Hij komt ons onderhouden over "Het belang van secundaire en tertiaire bronnen in de genealogie van de 19<sup>de</sup> eeuw". Naast Parochieregisters en Burgerlijke Stand zijn er nog heel wat andere bronnen die onze zoektocht naar voorouders uit de 19<sup>de</sup> eeuw kunnen vergemakkelijken.

Deze voordracht moest normaal plaatsvinden op woensdag 13 januari 2010 maar diende door het slechte weer uitgesteld.

**Het VVF documentatiecentrum**, gelegen op de eerste verdieping van het "Schoolmeestershuis" (rechts van het Pampoelhuis voormalig gemeentehuis), Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2<sup>de</sup> donderdag van de maand van 20 tot 22 uur en 4<sup>de</sup> zaterdag van 10 tot 12 uur. (gesloten juli en augustus).