

# Gooik

111



**Tijdschrift van de Heemkundige Kring**

*Eenendertigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - Maart 2016*

*Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik*



## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER

02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN

Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Secretaris: Johan THOLLEMBEEK

Werkten mee aan dit nummer:

Jan De Doncker  
Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Luc De Visscher  
Rufin De Vos  
Michel Doomst  
Willy Juwet  
Veerle Maebe  
Serge Moonens  
Marcel Pappaert  
Frans Peetermans  
Roger Poelaert  
Frans Tondeur  
Johnny Van Bavegem  
Bart Van Camp

Secretariaat, archief en lokaal:

Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik

[www.heemkunde-gooik.be](http://www.heemkunde-gooik.be)

e-mail: [info@heemkunde-gooik.be](mailto:info@heemkunde-gooik.be)

Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2016 is 20 €.

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 6 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

## INHOUD

<b>WOORD VOORAF</b> - Jean-Paul De Loecker	4
<b>IN EN OM DE KRING</b> Jean-Paul De Loecker	5
<b>PLECHTIGE COMMUNICANTEN VAN STRIJLAND IN 1962</b> <i>Met het 'Jezuskleed' voor de jongens</i> - Marcel Pappaert	11
<b>ZONDAG 24 APRIL - ERFGOEDDAG 2016</b> <i>Over wipschutters en koordtrekkers</i> - Jean-Paul De Loecker	12
<b>DRIE EEUWEN PRIESTER TE KESTER</b> <i>Een overzicht</i> - Willy Juwet	16
<b>EERBETOON ERE-VELDWACHTER LUCIEN PERSOONS</b> <i>Twee getuigenissen</i> - Michel Doomst / een Oetingenaar	22
<b>HET SCHAAPHERDERPROJECT IN GOOIK</b> <i>Hugo O zet traditie verder</i> - Jean-Paul De Loecker	24
<b>EEN SCHAAPHERDERSTRIO</b> <i>Metten de Schèper, Rang van Smaalen en Soeken</i> - Roger Poelaert	26
<b>SCHAAPHERDER, EEN VERGETEN BEROEP</b> <i>Op bezoek bij Cesar, zoon van één van de laatste schaapherders uit Oetingen</i> - Luc De Visscher	36
<b>OUDE WOORDEN</b> <i>Deel 44: Over kwaad</i> - Frans Peetermans	39
<b>ARCHEOLOGISCHE NIEUWTJES</b> <i>Van prehistorische tot middeleeuwse vondsten in onze gemeente</i> - Bart Van Camp	40
<b>VLUCHTEN VOOR DE OORLOG</b> <i>Het verhaal van Chlotilde Treutens</i> - Frans Peetermans	42
<b>NAAR DE WINKEL</b> <i>Lang, lang geleden - deel 13</i> - Jan De Doncker	46
<b>EEN EEUW HANDBOOGSCHUTTERS TE LEERBEEK (1916-2015)</b> - Deel 3 - René De Loecker	48
<b>NIEUWJAARSWENSEN UIT THAILAND</b> <i>Deel 2: De brieven van pater Gustaaf Roosens naar vrienden en weldoeners</i> - Veerle Maebe	52
<b>EEN MOORD IN OETINGEN</b> <i>Uit het krantenarchief van Aalst</i> - Rufin De Vos	59

*Illustratie kapt: Schaapherder Hugo O met enkele schapen op de weide achter Paddenbroek. (Foto Jean-Paul De Loecker)  
Foto's achteraan: met dank aan Gustaaf Van Laethem en Roger Poelaert.*

## WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es), beste heemvriend(in),

Als je dit leest, is het al zo goed als lente en hopelijk mooi weer. Maar terwijl ik dit aan het schrijven ben, is het buiten nog kil en koud en lijkt de lente veraf. Maar niets is dus minder waar, we staan weer heel dicht bij het prille ontluiken van alles in de natuur. En, eerlijk gezegd, wie kijkt daar niet naar uit. Ook al zijn de wintermaanden soms gezellig - denken we maar aan Kerstmis en avonden voor de kachel of open haard, met een boekje erbij - toch mag het na die koude tijd toch weer meer 'naar buiten' zijn.

En dat gevoel hebben we ook proberen te leggen in dit tijdschrift, met de nadruk op het groene aspect van een aantal dingen. Onze kleurenfoto's voor- en achteraan, en in het tijdschrift zelf, hebben we speciaal gekozen om de lente te laten doorwerken: groene velden en weiden, en af en toe ook nog eens wat lieve beestjes erbij. Welk van onze weidedieren geven het best die lentesfeer weer? Dat zijn natuurlijk de schapen, met hun lammetjes! Dan weet iedereen: het is weer zover! We kunnen weer naar buiten.

En dat is ook de bedoeling met een aantal activiteiten, waar we dicht bij betrokken zijn. Eerst en vooral is er de Erfgoeddag natuurlijk, op zondag 24 april, waar we zoveel mogelijk mensen willen bij betrekken: oude volkssporten terug in de kijker stellen en zelf aan mee doen. Of het nu gaat om bakschieten, touwtrekken of wipschieten of nog zoveel andere leuke bezigheden, we halen ze van onder het stof vandaan en laten iedereen ervan meegenieten, in deze 21<sup>ste</sup> eeuw. En we brengen ze ook nog eens terug tot leven in ons nieuw boek, met de geschiedenis van onze drie handbooggilden (Gooik, Leerbeek en Oetingen). Lees er alles over in dit tijdschrift!

En dan is er natuurlijk dat ander gebeuren: het schaapherderproject. Ook dat moet ons allemaal naar buiten brengen, op zondag 22 mei, in de Paddenbroek. Samen met de Oetingse schaapherder Hugo O keren we een beetje terug in de tijd, maar kijken we ook vooruit in de toekomst: een ecologisch verantwoord project brengen, steunend op een eeuwenoude traditie! Dit is echt een heemkundig project. En ook hier brengen we die geschiedenis in onze teksten, midden in dit tijdschrift, op meer dan 12 bladzijden, in unieke documenten en verhalen. Zie ook onze kافت!

Maar er is zoveel meer in ons tijdschrift! Je kan het al eerst eens doorbladeren, en dan beetje bij beetje genieten van elke tekst apart, elke foto die een stukje Gooikse geschiedenis vertelt. Onze schrijvers (en schrijfster) hebben hun uiterste best gedaan om er iets bijzonders van te maken: het eerste tijdschrift van 2016 moest een uitstekend nummer worden. Een reden te meer om je niet te beklagen dat je slechts 20 euro hebt betaald voor 4 nummers - voor diegenen die dit vergeten waren, geen probleem, dat kan nog altijd. Eentje heb je nu al, en er komen er dan nog drie in de loop van dit jaar!

Het wordt weer een boeiend nieuw jaar, vol met publicaties en activiteiten. Er komen zeker al vier tijdschriften en twee nieuwe boeken; we zijn er op Erfgoeddag en Paddenbroekdag, wellicht ook op de Bellemannendag (zondag 5 juni). En dan komen er nog de Open Monumentendag, de quiz en de stripbeurs. Vergeten we onze website niet, waar ook zoveel gebeurt: veel nieuwe informatie komt ter beschikking, nog meer als ons archief helemaal in orde is. Ook daar is werk aan! Heemkunde brengen is een opdracht die nooit ten einde is. Dat is ook de uitdaging, en samen met ons bestuur, onze vrijwilligers, en onze leden komen we tot iets moois. Daar zijn we zeker van!

En voor nu, veel lees- en kijkgenot met dit tijdschrift!

Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

## IN EN OM DE KRING

*Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring*



Jean-Paul DE LOECKER

### *Voorbije activiteiten*

#### **Vertelnamiddag in Eyckenborch (dinsdag 24 november 2015)**

Op uitnodiging van Kelly Anckaert, animator in het WZC, gingen Frans Peetermans en ikzelf nog eens een aantal Gooikse anekdootjes vertellen aan de bewoners van het verzorgingstehuis Eyckenborch. Het werd die dinsdag 24 november 2015 een gezellige namiddag, zowel voor ons als voor de luisteraars, meestal oudere Gooikenaars, maar ook hier en daar mensen uit de nabije omgeving. De verhaaltjes van Frans zijn mooi opgebouwde vertellingen, met meestal op het einde een bijzondere afloop en een levensles erin. Wat ook belangrijk is, is de humor die aanwezig is in de meeste verhaaltjes, hoe dramatisch of hoe lastig die soms ook zijn. En dat spreekt de mensen aan: ze genieten van die vroegere toestanden met min of meer bekende personen, die zaken beleven waar ze zichzelf in herkennen. En Frans is een onnavolgbaar verteller, ondergetekende doet zijn best om dat te evenaren, maar dat lukt niet altijd...

In ieder geval was het een heerlijke namiddag, met aandachtige luisteraars, en met een bewoonster, Chlotilde Treutens, die ook een verhaaltje had en dat beslist kwijt wou. Ze was zo gedetailleerd in haar beschrijving, dat Frans besloot om haar nog eens op te zoeken om dat verhaal verder uit te werken. En dat kan je lezen verderop in dit tijdschrift!



*Frans Peetermans aan het vertellen in Eyckenborch, links van hem Chlotilde Treutens. (Foto Jean-Paul De Loecker)*

Bedankt Frans voor die prachtige ‘anekdootjes’! Het is zeker opportuun om nog eens een kleine verzameling ervan uit te geven in de komende jaren...

#### **Eindejaarsmarkt Erfgoedcel PZ in Alseberg (vrijdag 11 december 2015)**

Naar jaarlijkse goede gewoonte, ging er weer een eindejaarsdrink en een erfgoedmarkt door, georganiseerd door de Erfgoedcel PZ. Ditmaal i.s.m. de gemeente Beersel en de heemkring van Witthem, in de Lambiek in Beersel, op die vrijdag de 11<sup>de</sup> december 2015, onder het thema ‘Viva de geuze’. Het was al de 5<sup>de</sup> editie, in 2014 was onze Kring de gastheer in de Schuur van de Cam.



*Drie vertegenwoordigers van onze Kring, met Veerle Maebe, Jean-Paul De Loecker en Els Van der Hoeven, geflankeerd door muzikanten Geert Van Snick en Oswald Tahon. (Foto Karl Desmet)*

Iedere heemkundige (of aanverwante) organisatie krijgt hier de kans om zijn publicaties of producten tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Het is ook een mogelijkheid om in contact te komen met collega's uit de regio en die wordt zeker benut. Ook wij waren vanzelfsprekend aanwezig, met een aantal bestuursleden: Els Van der Hoeven, Veerle Maebe, Karl Desmet en ondergetekende. Ook Frans Peetermans en zijn vrouw Daniëlle waren op de afspraak.

Ook verschillende gemeenteverantwoordelijken en – ambtenaren zijn aanwezig en kunnen eens een praatje slaan met de verenigingen, die toch proberen het erfgoed uit de streek (Pajottenland en Zennevallei) te beschermen en te propageren.



Naast het officiële gedeelte, was er ook sfeermuziek gebracht door de groep Arjaun uit Roosdaal, met onze heemcollega Walter Evenepoel, hoofdverantwoordelijke voor het tijdschrift 'Rausa'. Die mannen zijn altijd voor een goed, Pajots gevoel van drinken en feestvieren. En dat is het bindmiddel voor al de mensen die die avond daar aanwezig zijn: praten over erfgoed, maar in een heel losse, ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Dank aan de verantwoordelijken van onze Erfgoedcel PZ: Karen, Annelien, Evelien en Koen! Zij zorgen nu al een aantal jaren dat we met z'n allen tesamen werken aan erfgoed in onze streek.

### **Kerstmarkt Vrije School Gooik-centrum (zaterdag 12 december 2015)**

De dag erna waren we alweer present op een ander forum, nu in onze eigen gemeente, op de kerstmarkt van de Vrije School, in de gebouwen naast het gemeentehuis. Was het in Beersel een louter formele aanwezigheid, in ons eigen Gooik was het toch gemakkelijker om wat exemplaren van onze boeken en tijdschriften aan de man/vrouw te brengen. En dat lukte aardig én we haalden hier ons 625<sup>ste</sup> lid van 2015 binnen! Positief toch.

Geregeld kwamen er ook van onze vaste leden binnen om een praatje te slaan en we lieten andere bezoek(st)ers de kans om kennis te maken met onze Kring. Na zoveel jaren zijn er toch nog sommige inwoners die niet goed weten waar de Heemkundige Kring voor staat, heel eigenaardig. Maar onze bestuursleden



*Achter de tafel met onze vele uitgaven, v.l.n.r. Luc De Visscher, Johnny Van Bavegem en Els Van der Hoeven. Verkopen en wat reclame maken voor ons boek over de abdij Affligem! (Foto Jean-Paul De Loecker)*

Johnny Van Bavegem en Luc De Visscher – dank voor het opzetten van alles – en later Els Van der Hoeven en ikzelf zorgden voor wat meer uitleg. Een geslaagde namiddag en avond, dichtbij, en dank aan het oudercomité om er ons elk jaar bij te halen!

### **Nederlandse interesse voor Gooikse kapelletjes! (donderdag 16 december 2015)**

Op die dag kregen we bezoek van een reportageteam van de NOS uit Nederland, die via de media iets vernomen hadden over het gebruik van wifi in onze Gooikse kapelletjes. Dat idee was er gekomen tijdens een week brainstormen van architectuurstudenten in onze gemeente een tijdje daarvoor en had zich blijkbaar snel verspreid via allerlei kanalen. Vandaar het bezoek, met de vraag of wij ook onze mening konden geven, naast de officiële van schepen Simon De Boeck. We trokken er dus op uit om o.a. de kapel van de Woestijn en die van het Gooikeveld/Zijpstraat te bezoeken, naast een aantal kleinere in onze gemeente.

Waar Simon redelijk enthousiast het gebruik van wifi in de kapellen verdedigde, waren wijzelf en onze pastoor Piet Chrispeels toch wat terughoudender. Bij ons overheerste toch nog de idee dat een kapel een plaats van rust en bezinning is in het landschap, waar men even tot overpeinzing komt. Een kapel heeft ook meestal een geschiedenis én een geestelijke, godsdienstige achtergrond; misschien kan die 'digitaal' opgeroepen worden, dat zou interessant kunnen zijn! Maar het beeld van een aantal jongeren, die aan het 'wifi-en' zijn, zagen we niet zo direct zitten. Een verslag van dat bezoek, met reporter Joris Van Poppel, kan je zien op <http://nos.nl/l/2077132>, met de titel 'Online verbinding maken in plaats van kaarsjes aansteken'.

Hoe het verder zal evolueren, weten we nog niet... Eerst nog even 'bezinnen'?



*Pastoor Piet Chrispeels staat op het punt geïnterviewd te worden door de Nederlandse journalist Joris Van Poppel, in de Kapel in de Zijpstraat. (Foto Jean-Paul De Loecker)*



## **Komende activiteiten**

### **Organisatie scholenquiz (donderdag 24 maart 2016)**

Dit wordt ons eerstvolgende activiteit en ook al jaren een klassieker: de scholenquiz voor alle leerlingen van het zesde leerjaar van alle Gooikse scholen, zowel vrije als gemeentelijke. Zo'n 80-tal leerlingen staan te popelen om hun algemene kennis te testen, in verschillende groepjes, tegenover de andere scholen in hun gemeente. Meestal gaat het er heel sportief en enthousiast aan te pas en ook dit jaar zal dat beslist niet anders zijn: mensen, zowel jong als oud, houden ervan om zich te meten met anderen, wat 'weten' betreft.

Onze bestuursleden werd gevraagd om verschillende vraagjes te bedenken en medewerker Luc De Visscher heeft de taak op zich genomen om die te verzamelen en er 80 te selecteren voor die donderdag, net voor de Paasvakantie. We mogen ook al rekenen op onze vaste juryleden Frans en Daniëlle en mogelijks komen er nog een aantal vrijwilligers uit ons bestuur en uit de cultuurraad om die dag een handje te helpen. We danken hen al bij voorbaat en kijken uit naar een leuke namiddag tussen al dat jong geweld. Speciale dank aan de Cultuurraad voor logistieke en financiële steun voor de prijzen!

### **Persboek 2015 (april 2016)**

Voorlopig is dit nog in volle maak, omdat we door omstandigheden achter zitten op het schema: de artikels worden niet meer uitgeknipt door Els Hugaerts in de bib en onze vaste inplakster Dorien Vanderheyden heeft niet meer zo veel tijd als voorheen om alles klaar te maken. Gevolg: eigen knipwerk door mezelf, plakwerk wat verdelen onder de bestuursleden, maar zonder echte vooruitgang, resultaat: achterstand op het werk. We hopen toch nog rond te komen eind van deze maand, om het nieuwe persboek aan te bieden begin april. Als alles goed gaat, zoals voorzien...

Voor volgend jaar moeten we systematischer werken: maand per maand al afwerken, zodat we niet in dezelfde situatie terechtkomen als nu. Misschien kunnen we op nieuwe vrijwillig(st)ers rekenen om het persboek 2016 af te werken. Wie weet? Je mag ons altijd contacteren!

### **Erfgoeddag 2016 – Thema 'volkssporten' (zondag 24 april 2016)**

Als dit tijdschrift verschijnt is het nog een goede maand eer de volgende erfgoeddag eraan komt, dus echt niet meer zo ver in de tijd! De vergaderingen met de verantwoordelijken van de Erfgoedcel PZ zijn achter de rug, het thema in onze streek ligt vast: 'volkssporten en volksspelen' ('nationaal' thema is 'Rituelen') en de ontwerpen van flyers en affiches zijn klaar – waarvoor opnieuw onze hartelijke dank aan de mensen van onze Erfgoedcel. Het zijn weer pareltjes van ontwerpen geworden! Je vindt trouwens een flyer met onze activiteit in dit tijdschrift. Kruis direct de datum aan van die zondag, want het wordt een leuke dag, met allerlei activiteiten! Omdat er voor onze Kring toch heel wat staat te gebeuren, komen we op deze dag terug in een apart artikel. Lees zeker verder daar!



*De mooie banner van de Erfgoeddag 2016: de volksspelen staan centraal! (Ontwerp Erfgoedcel PZ)*

### **Project 'Pajotse Orgels'**

Vorig jaar brachten we ons boek(je) uit over de 'Gooikse orgels', geschreven door Ghislain Potvlieghe. Het was de bedoeling toen om onmiddellijk een beschrijving te brengen van de Pajotse orgels, maar dat was iets te hoog gegrepen qua timing. Er diende nog heel wat te gebeuren: nog een aantal orgels bezoeken, de volledige lay-out maken, subsidiëring, enz. en dat lukte dus niet.

Dit jaar is het wel zover: zondag 11 september 2016 zal dat boek verschijnen t.g.v. Open Monumentendag, in een co-uitgave van onze Heemkundige Kring en uitgeverij De Draak (Tollembeek). Op 29 februari werd de aanvraag voor een projectsubsidie voor boek, cd en natraject doorgestuurd naar onze Provincie en nu is het wachten op de goedkeuring van de subsidie, wellicht eind mei weten we hoe het daarmee zit.



Er is heel wat werk geweest aan de afwerking van het dossier voor de aanvraag, maar gelukkig moest ik het niet alleen doen. In de werkgroep die dit allemaal voorbereidde zaten: Karen Van Buggenhout (Erfgoedcel PZ), Sarah Copriau (Muziekacademie Gooik), Ghislain Potvlieghe (auteur), Jan Heyvaert (Uitgeverij De Draak), Johnny Van Bavegem (medewerker, lay-outer) en Stijn Hanssens (Muziekacademie Halle). Dankzij ieders bijdrage werd het dossier tegen de afsluitingsdatum een evenwichtig, volledig en hopelijk overtuigend geheel, waar men bij de Provincie positief zal op reageren. Dat wenst iedereen van de werkgroep! In volgend tijdschrift meer hierover.

En nu nog foto's nemen van een tiental orgels en de teksten afwerken, vooraleer de definitieve versie er is! Toch nog wat werk voor de boeg...

## Schenkeningen

### 1. Schenking aan de Heemkundige Kring van oude kantwerkmotieven en hemden uit de *oude doos*.



De eigenares **Claude Geeraerts** van de Malaviséhoeve in Lembeek (Vlaams-Brabant) heeft op 19 december 2015 een aantal oude kantwerkstukken en een reeks motieven geschonken aan de Heemkundige Kring van Gooik. Het betreft hoofdzakelijk verschillende motieven in kantwerk.



Deze motievenreeks bevat de initialen C W (Celine Walravens) en het jaartal 1894, woonachtig in De Cam in Gooik.



Een drietal hemden naar de hand van Celine Walravens. Hemden uit einde 19<sup>de</sup> en begin 20<sup>ste</sup> eeuw, die volgens Claude (kleindochter van Celine) door vrouwen werden gedragen over hun zwaar korset met baleinen en snoeren op de rugzijde, om een slanke taille te krijgen. In naam van de Heemkundige Kring heb ik deze schenking aanvaard en onze dank hiervoor betuigd aan Claude.

### 2. Oude stamreeksen met vermelding van bestaande en verdwenen boerderijen.

Tijdens de evenementen op 11 juli 2015 rond Napoleon in de Malaviséhoeve in Lembeek (Vlaams-Brabant) toonde de eigenares **Claude Geeraerts** een aantal documenten van oude stamreeksen en al even oude boerderijen die bij nader toezicht te maken hebben met Gooik. Voor genealogen alvast een bron aan informatie. In 19 december 2015 werd een kopie bezorgd. Haar grootmoeder Celine Walravens heeft haar eerste communie gedaan in de Sint-Niklaaskerk van Gooik op 22 maart 1890, toen woonachtig in De Cam. Zie hieronder de prachtige uitvoering als herinnering.





In de stamreeks van Jan Pipenpoy, zoon van Jan en Geertruyd Bosch, getrouwd met Cornelia van Overstraeten en gestorven op 21 januari 1553 (VI) wordt melding gemaakt van een aantal oude boerderijen, Hof 't Alsinghem in Sint-Martens-Lennik, Hof ter Heynden in Sint-Kwintens-Lennik, 't Hof te Bossuyt en Hof de Briederyck in Sint-Kwintens-Lennik en het Hof Oude Cam in Gooik.

Verder staat vermeld dat een nazaat met name Henri Desmeth het hof van het uitgebrand kasteel kocht van de familie de Gottignies in Gooik.

Binnen de geschonken documenten bevonden zich gegevens over de bewoners van verschillende bestaande en verdwenen boerderijen/hoven, zoals:

- Hof te Kalken in Gooik
- Hof de Bleiheer in Gooik/Oetingen(?)
- Hof ter Bruggen in Gooik/Oetingen(?)
- Hof te Blijenberg in Oetingen
- Hof ten Blokkerye in Gooik
- Hof Mergelingen in Gooik
- Hofstede en brandewijnstokerij aan de Heirbaan in Gooik
- Hof te Eekum (Eken) in Gooik (gelegen tussen Ekelendries en Kindekensstraat
- Hof ten Berghe in Gooik
- Hof ten Kwaekenbeke in Gooik

Deze documenten zijn raadpleegbaar op de site van de Heemkundige Kring van Gooik.  
(Serge Moonens)

### 3. Andere giften.

Van een aantal leden ontvingen we mooie oude foto's (o.a. van Agnes Walravens (over de brouwerij Walravens en andere beelden uit Kwakenbeek), van



Een mooie oude foto van de brouwerij Walravens in Kwakenbeek. (Gift Agnes Walravens)

Helena Pillet (over een processie op Strijland), van André De Leener (foto's van binnen de Sint-Niklaaskerk van Gooik + een dvd met oude tram- en busbeelden), van Josefa Kestens (zusters en binnenzichten van het afgebroken klooster in Gooik), van Jeanne Billens (allerlei) en dan nog van verschillende mensen over de wipschutters van Groot-Gooik (zie bij Erfgoeddag 2016). Dank aan iedereen voor deze mooie, uitzonderlijke giften.

### Aankoop oud document

Op een veiling in het Brusselse veilinghuis Ferraton kregen we de kans om een oud document aan te kopen uit 178?, (eind 18<sup>de</sup> eeuw) en dit op aanraden van Herman Van Dormael, historicus, schrijver en verteller i.v.m. gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. We hebben zijn raad gevolgd en kwamen in het bezit van dit document met als titel: 'Staeck-hout ende Schaer-hout te koop' in de buurt van het 'Lombergen-Bosch' gelegen onder Leerbeke. Het gaat dus om het publiekelijk verkopen van hout en bomen in het Lombergbos, in de buurt van de kerk van Leerbeek, wellicht op het kerkplein.

Een uitzonderlijk 'pamflet', in een zeer goede staat, en in een 6-tal exemplaren.



Het oude document, verwijzend naar een verkoop in Leerbeek. (Archief Heemkundige Kring van Gooik)

### Boek Veerle Maebe 'Recht van spreken'

Onze medewerkster Veerle Maebe is intussen aan haar tweede boek toe met interviews, niet uitgebracht door onze Kring. Eerst was er 'Uit eerste hand' uit 2015, waarin een aantal gesprekken met 'gewone mensen met ongewone verhalen', uitgegeven door Annibo uit Gent. En binnenkort verschijnt haar nieuwste boek 'Recht van spreken', met 18 interviews met allemaal mensen die iets met het gerecht te maken hebben. Daar zijn o.a. minister Koen Geens, advocaat Ronny Baudewyn, poli-





De kapt van het boek 'Recht van spreken' van onze medewerkster Veerle Maebe. (Bron Davidsfonds)

tierechter Kathleen Stinckens en procureur Jan Steppe bij, naast vele anderen. We worden meegenomen achter de schermen van het gerecht, maar vernemen ook iets over de persoonlijke gevoelens en ervaringen van deze gerechtsmensen.

Het boek verschijnt rond 22 april en zal te koop liggen in elke zichzelf respecterende boekhandel. Het wordt uitgegeven door het Davidsfonds en kost €19,99.

### Overleden lid

#### Richard Vanginderdeuren (1952-2016)

Als je Richard zag, dan wist je dat er een activiteit van de Gooikse Harmonie 'De Vrede' in de buurt was, zo vereenzelvigd was hij met deze vereniging. Sinds het midden van de jaren 1960 was hij aangesloten om er alt-saxofoon te spelen. Hij was er ook bij als dertigjarige in 1982 toen de (inmiddels) Koninklijke Harmonie van Gooik de provinciale medaille in Uitmuntendheid behaalde in Anderlecht. In 1988 werd hij schatbewaarder van de vereniging. Hij bleef spelen tot vóór enkele maanden, toen het hem fysiek niet meer afgang.



Richard Vanginderdeuren, zoals we hem allemaal gaan herinneren: met een smile en met zijn alt-saxofoon! (Foto archief Koninklijke Harmonie De Vrede)

We zullen hem blijven herinneren als een enthousiaste speelvogel, die ambiance kon brengen in de groep, waar ze ook waren. Of het

nu in Altenberge was, waar ze bleven spelen tot diep in de nacht voor de Gooikenaars – de Altenbergers waren al lang naar bed – of het op een kerstconcert was, waar hij grapjes maakte met Liliane St-Pierre. Zijn humor was nooit ver weg, maar hij was daarnaast toch ook een klasse-speler! De Gooikse Koninklijke Harmonie verliest een gewaardeerd muzikant, wij verliezen een trouw lid en zijn familie verliest een goede man, vader en grootvader.

### Onze leden

We zitten al heel goed wat ons ledenaantal in 2016 betreft: reeds meer dan 520 leden betaalden hun lidgeld tot begin maart, dat is schitterend! Voor diegenen die het vergeten waren, zit er in dit tijdschrift nog een extra herinnering bij. Ze kunnen alsnog aansluiten bij onze grote groep vrienden en vriendinnen van de Gooikse heemkunde. Zo missen ze geen enkel tijdschrift, met die interessante informatie over hun gemeente, waar ze wonen of gewoond hebben, of waar ze gewoon interesse voor hebben!

Dank aan iedereen die ons al gesteund heeft en ons blijft steunen! We doen ons best om interessante, leuke en speciale items te brengen voor iedereen.

### Een gedicht, vol heimwee naar ... Gooik

.....THUIS.....

Gooik is mijn charmante thuis  
'k werd er geboren in ons huis  
maar ik werd groot en ging van huis  
op zoek naar een eigen thuis.

Soms was het er helemaal niet pluis  
maar over dit alles een groot kruis  
Nog steeds keer ik terug naar huis  
Gooik blijft nu eenmaal mijn.....  
Welcome thuis!

Moeilijk is het te aanhoren  
dat sommigen hun liefde verloren  
voor het plekje uitverkoren  
waar ze ooit werden geboren.

Dat ze toch zien en ook goed horen  
naar 't vogelconcert en 't ochtendgloren  
genietend van al het moois rondom hun huis  
geeft een gevoel van hier ben ik thuis.  
(Frans Tondeur)

Foto's uit het archief van de Gooikse handboogschutters



Leerbeek



Oetingen



Gooik

