

# Gooik

## 142



  
**Gooik**  
*Kalender 2024*

Heemkundige Kring van Gooik vzw.  
Secretariaat, archief en lokaal:  
Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik  
0494 03 63 70  
info@heemkunde-gooik.be  
www.heemkunde-gooik.be  
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

Je wenst lid te worden of je wenst één van onze prachtige boeken aan te kopen?  
Neem dan contact op met ons via één van de bovenstaande contactgegevens.  
Je had graag de hele reeks tijdschriften of boeken gekocht?  
Contacteer ons en we maken een speciale prijs voor jou.



**BJB-KLJ GOOIK EN STRIJLAND**  
Een jeugdig groeimiddel op het platteland

Jozef De Neef - Michel Doomst

Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik



**Tijdschrift van de Heemkundige Kring**  
Achtendertigste jaargang - Trimestriële tijdschrift - December 2023  
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik



## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER

02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Ondervoorzitter: Johnny VAN BAVEGEM

Penningmeester: Serge MOONENS

Secretaris: Els VAN DER HOEVEN

Werkten mee aan dit nummer:

André Abraham  
Piet Chrispeels  
Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Jozef Deruyck  
Tim Juwet  
Willy Juwet  
Serge Moonens  
Micheline Noynaert  
Roger Poelaert  
Michel Stalpaert  
Johnny Van Bavegem  
Eva Wijnant

Secretariaat, archief en lokaal:

Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik

[www.heemkunde-gooik.be](http://www.heemkunde-gooik.be)

e-mail: [info@heemkunde-gooik.be](mailto:info@heemkunde-gooik.be)

Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2023 is 25 €.

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 7 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

## INHOUD

<b>WOORD VOORAF</b> Jean-Paul De Loecker	4
<b>IN EN OM DE KRING</b> Jean-Paul De Loecker	5
<b>WAT WETEN WE OVER 'DE POST' IN GROOT-GOOIK?</b> <i>Een inleiding</i> - Jean-Paul De Loecker	18
<b>MIA VAN DER SMISSEN</b> <i>De laatste 'postmeesteres' in Gooik</i> - Jean-Paul De Loecker	20
<b>HET POSTGEBEUREN IN KESTER</b> <i>Postontvangers en briefdragers, postmeesters en postbodes...</i> - Willy Juwet	25
<b>OVER MADELEINE ENGELBEENS, DE LAATSTE POSTMEESTERES VAN KESTER</b> <i>Gesprek met Hugette Elpers</i> - Jean-Paul De Loecker	28
<b>CAFÉ 'RADAR'</b> <i>Een echt volkscafé in Leerbeek</i> - Micheline Noynaert	30
<b>OVER DE KESTERHEIDE</b> <i>Een gesprek met Jean-Paul De Loecker</i> - Eva Wijnant	31
<b>HUGO VAN DAMME (1934-2023)</b> <i>Een terugblik op een gevuld leven</i> - Michel Stalpaert	34
<b>EEN STAMBOOM EN SPECIALE MUZIEKINSTRUMENTEN</b> <i>Oude herinneringen van Jean-Pierre Roosens</i> - Serge Moonens	36
<b>HERDERLIJKE ZORGEN BIJ HET EINDEJAAR</b> <i>Gooik anno 1953</i> - Tim Juwet	40
<b>DE HOBBYCLUB VAN GOOIK-CENTRUM</b> <i>Herinneringen van Madeleine Bellemans-Chrispeels</i> - Piet Chrispeels	42
<b>EERWAARDE HEER CYRIEL DEHANDSCHUTTER</b> <i>Een toemaatje</i> - Roger Poelaert	44
<b>DUIVENKAMPIOENENDAGEN IN STRIJLAND</b> <i>Speciale krantenbijlagen vanaf 1957 tot 1965</i> - Jean-Paul De Loecker	47
<b>DE GRAFREDE</b> <i>De sousafoonspeler en de tambour majoor</i> - André Abraham	50
<b>DE POST</b> <i>Deel 3: Gemotoriseerde haltes en nog bijkomende info</i> - Jozef Deruyck	52
<b>BUURTTRAMS EN POSTERIJEN</b> <i>Gebruik van de postkaart</i> - René De Loecker	56

Op de cover: Ons nieuwste boek 'BJB-KLJ in Gooik en Strijland'. Daarnaast ons cadeau voor jullie: de kalender 2024. Onderaan een prentkaart van de oude post in Kester, die past bij het hoofdthema van dit tijdschrift.

# WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es),

We zijn weer heel gelukkig dat we jou dit nieuwe tijdschrift kunnen aanbieden, na een toch wel heel drukke periode voor onze Heemkundige Kring. Het begon al met de organisatie van onze jaarlijkse quiz en de stripbeurs. In zo'n evenementen kruipt toch altijd heel veel tijd en energie in vooraleer alles op punt staat. We hebben het er evenwel voor over omdat het resultaat altijd heel bevredigend is: een goed gevoel op het moment zelf - of het nu een avond is of een hele dag - en veel mensen gelukkig gemaakt met een tof gebeuren. En wat ook belangrijk is: onze groep medewerkers en vrijwilligers (m/v) heeft opnieuw getoond wat je met een 'groep' kan doen: dingen realiseren die je nooit op je eentje kan doen. Daarom ook een woordje van dank aan al die mensen op deze plaats, in deze context.

Net daarna zijn we dan volop begonnen met de afwerking van het nieuwste boek van onze Kring: 'BJB-KLJ in Gooik en Strijland', geschreven door Jozef De Neef en Michel Doomst. Dat was ook heel intens werk waar heel veel tijd in kroop, maar dat opnieuw een mooi resultaat opleverde: een schitterende uitgave die bij heel veel van onze leden een terugblik was op hun jeugd, een periode waarin ze genoten hebben en min of meer vrij van zorgen waren... Dat bleek ook uit reacties op de officiële voorstelling van het boek: veel blijdschap omdat dit stukje van hun leven werd vastgelegd. Je kan er nog over lezen in onze rubriek 'In en om de Kring' en in ons volgend nummer gaan we er nog meer over vertellen.

Dit was het tweede boek dit jaar, na 'Tramlijn L - Leerbeek-Brussel' van Edward Kuijper. Uiteraard zijn we van plan om volgend jaar nog een aantal boeken uit te brengen, er wordt nu al volop aan een aantal ervan gewerkt. Veel gaan we hierover nog niet vertellen, het moet een beetje een verrassing blijven. Maar ze komen er zeker!

Dit is alweer het laatste tijdschrift van 2023, wat vliegt de tijd snel! Nummer 142 ligt klaar voor jou om in te lezen, met een rits nieuwe artikels. We hebben er een beetje een speciaal nummer van gemaakt, met het thema 'Post' in verwerkt. In onze vorige nummers hadden we het al aangekondigd en het is er helemaal uitgekomen: het postgebeuren in een aantal van onze deelgemeenten staat centraal in dit tijdschrift. Het was een onderwerp waar nog weinig over geschreven was en dat toch wel een stukje geschiedenis van een dorp bevat: de postmeesters en -meesteressen, de plaatselijke postbodes. Het is allemaal wat nostalgie geworden, want we kennen dat niet echt meer. Nu ligt het vast - nog niet helemaal, want er komt nog een klein stukje in maart 2024 - en zal het nooit meer vergeten worden. Aansluitend op het thema 'Post' hebben we ook nog een cadeautje voor jou voorzien: een speciale kalender van 2024, met unieke oude beelden van onze gemeente dankzij oude 'postkaarten'. Vorig jaar was het er niet van gekomen, maar dit jaar is hij er weer: een kalender om te bewaren! Volledig gratis voor elk lid van onze Heemkundige Kring van Gooik! Geniet ervan!

En zoals gezegd: je hebt het laatste tijdschrift van dit jaar in je handen. Dat betekent ook dat we jou moeten vragen om je lidgeld - of abonnement - in orde te brengen voor het nieuwe jaar 2024. Je kan dat makkelijk doen via het overschrijvingsformulier in dit tijdschrift of via de QR-code op het bijgevoegd blad of in het tijdschrift. Je betaalt nog altijd maar 25 euro voor een heel jaar, met vier spiksplinternieuwe tijdschriften en een mooie korting op al onze uitgaven. Ga gerust eens kijken op onze website om te zien welke dat allemaal zijn. De overgrote meerderheid ervan is nog altijd te verkrijgen.

Veel dank om ons te steunen in ons heemkundig werk via de betaling van je lidgeld!

En dan zou ik willen afsluiten met aan ieder van jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik weet dat wat melig klinkt soms, maar eigenlijk is dat zo belangrijk: goede momenten in ons leven koesteren. Er gebeuren er al zoveel minder goede, dus laat ons genieten van de mooie momenten. En al zeker van een goede gezondheid! Tot in maart 2024!

Veel lees- en kijkgenot met dit nummer!

Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

# IN EN OM DE KRING

*Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring*



Jean-Paul DE LOECKER

## Vorbije evenementen

### Erkenning H. Drieuldigheidsprocessie als immaterieel erfgoed (zaterdag 16 september 2023)

Op zaterdag 16 september 2023 werd er in de St-Martinuskerk van Kester gevierd, dit ter gelegenheid van de officiële erkenning van de Heilige Drieuldigheidsprocessie als immaterieel erfgoed. Dat was een heuglijke gebeurtenis, waar bijna een jaar voorbereiding aan verbonden was: verschillende vergaderingen, opmaken van documenten en het indienen van de aanvraag. Verschillende groeperingen werkten hier aan mee, met de steun van de gemeente (met Jonas De Maeseneer als schepen van Cultuur), onder het toezien van de mensen van 'Zender', in het bijzonder Hilke Arijns en Nina Van Molle.

In zijn toespraak tijdens de receptie na de viering in de kerk had **commandant** Marc Van Hoegaerden het hierover. Hij bedankte al de aanwezigen voor hun komst en uiteraard in het bijzonder al die mensen die ervoor gezorgd hebben dat de erkenning in orde was gekomen. Dat zijn: de Gilde van het Paardenvolk, de Heemkundige Kring van Gooik, de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus en de fanfare van Herfelingen, de chiro, de dorpsschool en de kerkfabriek van Kester en het gemeentebestuur van Gooik en Herne. Zij bundelden hun krachten om tot dit mooi resultaat te komen!

Er was de petitie die 750 handtekeningen opleverde voor de erkenning en er waren de mooie tekeningen van de schoolkinderen (die trouwens tentoongesteld werden). Allemaal elementen die meehielpen om de erkenning erdoor te krijgen. Hij maakte gebruik van het moment om nog 2 mensen speciaal te bedanken, (naast Lucienne Lissens als begeleidster van de kinderen in de kleine processie): **Stin Musch**, die al meer dan 50 jaar meestapt in de processie, maar nu stopt als bestuurslid in de Gilde. Hij was verantwoordelijk voor het voetvolk, verzorgde de gebeden en zangen onderweg aan de kapelletjes. En natuurlijk dankte hij ook **Rudy Boon**, die in al die jaren schitterende foto's heeft gemaakt van de processie. Foto's die te vinden zijn in het boek 'De Heilige Drieuldigheidsprocessie' uit 2020. Tussen haakjes, hiervan zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar...

Een mooie dag dus voor Kester in het algemeen en voor de vele mensen die bekommerd zijn om hun processie in het bijzonder!



*Bovenaan het bestuur van de Gilde van het Paardenvolk, vooraan in de mis, met pastoors Koen en Kris (Meskens). Onderaan: We zien ook nog onze medewerkster Viviane Musch-Heuwelx (links). (Foto's dit gedeelte Rudy Boon)*



*Uiteraard mocht ook de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus niet ontbreken bij deze viering, samen met hun vorige voorzitter Willy Juwet en de huidige Dorien Bosmans.*



## Jaarmarkt (zaterdag 23 september 2023)

Het was zeker niet de beste jaarmarkt voor ons, de afgelopen editie. We waren er nochtans met veel moed aan begonnen, 's morgens vroeg met een aantal vrijwilligers. We kunnen al teren op routine om alles klaar te zetten: de tent van de gemeente, de schragen en het gerief dat we willen verkopen. Onze boeken, tijdschriften, en een aantal folders lagen klaar en te wachten op de voorbijgangers.

Maar het was alsof de jaarmarkt niet echt op gang kwam, het weer viel mee, maar het was niet echt zonnig en warm. Mensen bleken ook niet veel interesse te hebben voor onze uitgaven, ook al was daar het nieuw boek van de Nederlander Edward Kuijper over de 'Tramlijn L'. Ook al boden we een aantal boeken aan een zeer voordelige prijs aan, toch kwam de verkoop niet echt op gang. Uiteindelijk hebben we wel een mooi aantal boeken verkocht – een 25-tal ongeveer – maar de grote verkoop bleef uit.

Datzelfde gevoel heerste trouwens ook bij de andere verkopers op de jaarmarkt: veel volk, maar niet echt een grote verkoop. Enkel de standjes met drank en eten hadden veel succes.

Spijtig van al die inspanningen van onze vrijwilligers, want het werk blijft hetzelfde natuurlijk, of je nu veel of weinig verkoopt. Zelf moest ik door omstandigheden de jaarmarkt vroeger verlaten, maar ik had niet de indruk

dat ik veel gemist heb. Dank toch aan al die mensen (vrijwilligers) die erbij waren, sommigen gedurende de hele dag, anderen voor een stukje: Deborah De Deyn, Steven Sonck, Karl Desmet, Serge Moonens, Johnny Van Bavegem, Els Van der Hoeven, Ronald Vanhole en ondergetekende. Later op de avond kwamen ook nog André Abraham, Dirk Vanderheyden, David Van Bavegem en Linde Mesaus een handje helpen.

## Quiz (vrijdag 3 november 2023)

De 25ste editie al van onze populaire algemene quiz in november! Enkel corona kon ons stoppen in het jaar 2020 in deze reeks, begonnen eind jaren 1990. In het begin nog samen met de mensen van Actigo en het Gooikse Davidsfonds. Maar stilaan op onze eigen benen, met genoeg medewerk(st)ers om het alleen aan te kunnen. Want voor zo'n organisatie moet je met voldoende vrijwilligers zijn, of anders lukt het niet.

Zo ook voor deze editie. Het begint al met het bijeenkrijgen van genoeg vragen, om een selectie in te maken, van uiteindelijk zo'n 100 vragen. En daarbij nog eens de 2 speciale reeksen, waarvoor er telkens iets nieuws moet gezocht worden. Maar dat lukt elke keer, wonderwel. Zo goed, dat we altijd voldoende reserve hebben om er het volgend jaar aan te beginnen. Straffer nog: voor de editie van 2024 zitten we al gebeiteld met genoeg interessante vragen, voorlopig toch (dankzij onze André). Actualiteitsvragen moeten er nog altijd bijkomen.



*Volk genoeg van de Heemkundige Kring, in de tent van de gemeente, klaar om te verkopen! We herkennen v.l.n.r. Serge Moonens, Jean-Paul De Loecker (achteraan), Karl Desmet, Els Van der Hoeven en Johnny Van Bavegem.*



*Een algemeen zicht op de schuur, met de 31 ploegen even in rustmodus tijdens de pauze. Er kan even uitgeblazen worden om er dan weer volop tegenaan te gaan. (Alle foto's gedeelte quiz: Dirk Vanderheyden, behalve de laatste.)*



De avond zelf moet ook goed worden voorbereid: een zaal klaarzetten, een projectiescherm en beamer, een ppt van de vragen, drank, eten, medailles en prijzen voorzien, een jury vragen, en genoeg mensen om alles te doen wat er die avond moet gedaan worden. Met de steun van al onze mensen waren we er opnieuw klaar voor en het werd een schitterende 25ste editie, met weinig of geen mankementen. De 31 ploegen (er hadden er een drietal Gooikse (!) afgezegd wegens familiale omstandigheden) hebben voor een leuke en spannende avond gezorgd.

Er waren daarbij ook wel een redelijk aantal Gooik-getinte groepen aanwezig, waaronder 'De doedelzakken', 'Normaal zijn we beter' en 'Beter dan normaal'. Maar uiteraard waren bij de koplopers weer de ploegen aanwezig, die je tegenkomt op zoveel quizen in de buurt en daarbuiten. Nummer 1 werd 'Berts vrienden' uit Halle, de 2de plaats was voor de ploeg 'Lenn-IQ', uiteraard uit Lennik en 3 was voor 'Slimmer dan Ben Crabbé'. Deze 3 ploegen kregen een speciale medaille, die we konden schenken dankzij de gemeente Gooik. (Zie de foto's bij dit stukje.)

Laten we eerst onze juryleden bedanken: Jonas De Maeseneer, Kristoff Hemelinckx, Joeri Leheuwe en Sabine Libaut. Zij hebben hun taak uitstekend verricht en met flair en geduld een paar probleemgevalletjes opgelost. Zij werden daarbij geholpen door Aurelie Guerreiro Viegas en onze Johnny Van Bavegem (aan de computers).

Achter de bar vond je Els Van der Hoeven en Deborah De Deyn vooraan en achter hen Linda Ameys en Dirk Vanderheyden. Naast hen aan de koffie en croques André Abraham en Griet Clybouw (dank voor het



*De eerste twee ploegen van de quiz 2023: bovenaan de ploeg 'Berts vrienden' uit Halle (met de gouden medailles) en schepen van Cultuur Jonas De Maeseneer; onderaan de ploeg 'Lenn-IQ' uit Lennik, (met de zilveren medaille) en gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx.*



*Onze jury dit jaar: v.l.n.r., Kristoff Hemelinckx, Joeri Leheuwe, Sabine Libaut en Jonas De Maeseneer: geholpen door Aurelie Guerreiro Viegas en Johnny Van Bavegem (achteraan).*

maken van de lekkere croques!). Opdieners, afruimers en ophalers van documenten waren: Paul Billens, Sam Van Belle, Eric Rolies, Karl Desmet, Luc De Visscher, David Van Bavegem, Ronald Van Hole. Onze penningmeester Serge Moonens waakte over de kassa. Presentator van dienst was ondergetekende, Jean-Paul De Loecker.

Een geslaagde editie met een pak heel mooie prijzen, waarvoor we onze sponsors hartelijk danken: Volkscafé



*Onze groep medewerkers/vrijwilligers na de quiz voor een 'familiefoto'.vooraan v.l.n.r. Deborah De Deyn, Aurelie Guerreiro Viegas, Paul Billens, Ronald Vanhole, Eric Rolies, Griet Clybouw, Sabine Libaut en Linda Ameys. Achteraan v.l.n.r. Els Van der Hoeven, Kristoff Hemelinckx, David Van Bavegem, Serge Moonens, André Abraham, Jonas De Maeseneer, Luc De Visscher, Sam Van Belle, Johnny Van Bavegem, Karl Desmet en Dirk Vanderheyden. (Foto Jean-Paul De Loecker)*

en stekerij De Cam, Standaard Boekhandel Lennik, Vinea wijnhandel, KBC-Leerbeek, uitgeverij Le Lombard, Café Paddenbroek, drukkerij ABC, Colruyt Halle en Delhaize Gooik. Onze deelnemers en deelnemsters hebben alleen maar baat gehad bij deze steun: de prijzen werden heel erg gewaardeerd! Op naar 2024, met veel goesting!

### **Stripbeurs (zondag 12 november 2023)**

Evenals onze quiz, was deze organisatie van onze Kring opnieuw een heel groot succes. Jaar na jaar komen er meer mensen af op onze stripbeurs, die toch een zekere faam en bekendheid in het Pajottenland - en daarbuiten - begint te verwerven. Officieel begon deze 15de stripbeurs om 10u, maar al om 9u15 - 9u30 stonden er belangstellenden buiten te wachten. We besloten dan maar om ze een kwartiertje vroeger dan voorzien binnen te laten. En het werd een stormloop die eerste uren: zowel standhouders (verkopers van de strips) als de tekenaars konden het even niet bijhouden. Zo'n grote interesse was er. Uiteraard doet dat heel veel plezier aan de organisatoren: de energie die je in zo'n evenement insteekt, krijg je honderdvoudig terug van al die mensen die langskomen op deze stripbeurs.

Dat de Heemkundige Kring zo'n organisatie op zich neemt, is misschien wat eigenaardig, maar aan de andere kant krijg je ook eens een ander publiek naar jou toe. En we maken van de gelegenheid gebruik om intussen zeker wat reclame te maken voor de Kring en voor heemkunde in het algemeen. Het zou natuurlijk leuk zijn mochten we nog eens een eigen strip kunnen uitbrengen, met historische verhaaltjes uit onze gemeente. Misschien komt dat er nog eens van, laat ons hopen. Een strip als 'Gooikse verhalen' zou op z'n minst een vervolg moeten krijgen. Een idee voor een volgende editie?!

Er waren daar een 8-tal verkopers van oudere, tweedehandse strips, die beneden stonden. Boven stond er nog één kraam, met enkel nieuwe strips, 'bemand' door Nelly en haar man, van de stripwinkel 'Hermelijn' uit Aalst. Voor het overige zaten boven enkel nog de strip-tekenaars: van jonge talenten (Kristof Berte) tot 'oude' rotten in het vak (Wim Swerts, Steve Van Bael). Zij waren allen zeer tevreden om er in Gooik bij te zijn, omdat ze hier ook altijd zo goed 'verzorgd' worden: een warme maaltijd én een paar flessen Geuze of Lambik van onze man in de stekerij, Karel Goddeau. Dank aan Karel voor die mooie cadeaus voor onze tekenaars, elk jaar opnieuw!



Dank aan onze mensen die voor de opstelling van de zaal, het werk op zondag en de opruiming gezorgd hebben: Dirk Vanderheyden (dankzij hem hadden we opnieuw mooie tentoonstellingspanelen...); Ronald Vanhole, Steven Sonck, Deborah De Deyn, Sam Van Belle, Luc De Visscher, Eric Rolies, Johnny en David Van Bavegem, Linde Mesaus en Els Van der Hoeven.

*Zicht op de enorme 'bedrijvigheid' tijdens de spitsuren van de beurs: heel wat stripfans (verzamelaars of fanaten) zijn druk in de weer bij het zoeken naar hun ontbrekende strips. (Foto Jean-Paul De Loecker)*



*Als de beurs zo goed als gedaan is, is het tijd voor de klassieke groepsfoto van organisatoren, medewerkers en striptekenaars. Zo ook dit jaar. Vooraan v.l.n.r: Ivan Adriaenssens, Jessica Raes, Jean-Paul De Loecker; Deborah De Deyn en Els Van der Hoeven. Achteraan v.l.n.r. Steve Van Bael, Kristof Berte, Dirk Van der Auwera, Barcas, Kris Verwimp, Patrick De Cleen, Sam Van Belle, Wim Swerts, Bart Proost, Luk Martens, Johnny Van Bavegem en Steven Sonck. Fotograaf was 'steker' Karel Goddeau, die ook gezorgd had voor 2 flessen geuze voor elke tekenaar! Waarvoor veel dank!!*





## Voorstelling fotoborden tram in stelplaats Leerbeek (vrijdag 17 november 2023)

Als 2 mannen, die van trams houden, de hoofden bij mekaar steken om iets rond dat thema te doen, dan weet je dat dat in orde komt. Zo ook met onze medewerker/vrijwilliger Sam Van Belle en buschauffeur Erik Dereymaeker. Deze laatste wou nog iets speciaals doen t.g.v. zijn laatste werkdag bij De Lijn, nl. het plaatsen van 2 fotoborden die te maken hebben met het vroegere tramstation en de huidige stelplaats in Leerbeek. Daarvoor kon hij het beste te rade gaan bij Sam Van Belle, die al gezorgd had voor een twaalftal borden, verspreid over een aantal gemeenten in het Pajottenland (Gooik, Lennik, Herfelingen - Park Ter Rijst -, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw).

En het resultaat van die samenwerking mag er zijn en werd op die vrijdag 17 november voorgesteld voor de pers en voor een aantal geïnteresseerden. Het was tevens ook de laatste werkdag van Erik, dus het was een dubbel feest!

De borden werden opgehangen aan de muur van de loods en van het stationsgebouw zelf. Ze zijn opgebouwd met foto's van vroegere trams (uit allerlei verzamelingen) en met een tekst waar Erik voor gezorgd heeft. Sam maakte de lay-out en drukkerij ABC zorgde voor de eindafwerking. De borden zijn alle in de stijl van de vorige exemplaren, waardoor een herkenning mogelijk is. De bedoeling ervan is er ons aan te herinne-



*Bij één van de twee nieuwe fotoborden op de stelplaats van Leerbeek staan de initiatiefnemers rechts. Dat zijn Sam Van Belle en Erik Dereymaeker. Links staan twee tramliethebbers/fanaten: Roderik Van der Kelen en Herman Noynaert. (Foto Jean-Paul De Loecker)*



*Het bewuste fotobord, met één mooie grote foto, twee kleinere, een tekst met uitleg en een QR-code met nog meer achtergrondinformatie. (Foto Sam Van Belle)*

ren dat het nu iets meer dan 50 jaar geleden is dat de laatste tram hier bij ons gereden heeft, nl. in september 1972.

Men wil nog een stapje verder gaan met deze fotoborden. Met enkele vrijwilligers van De Lijn en van de Heemkundige Kring van Gooik gaat er bekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst ook nog fietsroutes en wandeltochten aan te bieden vanuit de stelplaats van De Lijn. Een initiatief waard om te volgen!

## Jaarmarkt Lennik (zaterdag 25 november 2023)

Dankzij onze medewerker (en tramliethebber) Sam Van Belle (uit Lennik!) stond de stand van onze Heemkundige Kring van Gooik al voor de tweede maal op de jaarmarkt van Lennik. En daar zijn we hem heel dankbaar voor, want het is toch altijd een beetje een reclame voor onze Kring. Onze man was daar al heel vroeg ter plaatse (om 6u30 ongeveer!) om zeker te zijn van zijn plaats en om alles al te kunnen 'etalen', terwijl de jaarmarkt toch maar echt begon rond 9 à 10 uur. Je moet het maar doen.

En dan was er toch een beetje de pech met het weer die zaterdag. Het was niet alleen tamelijk fris, rond het vriespunt, maar het was ook nog nat, vochtig en af en toe viel er een fikse regenbui uit de lucht. Dus niet het ideale weer voor boeken, en dus ook niet voor de boekenverkoop! Mensen haastten zich om onder één of ander kraampje te staan, waar ze konden eten en (vooral) drinken, niet om een boek aan te schaffen. Spijtig voor al die inspanningen die Sam zich getroost had... Het was wel niet helemaal voor niks geweest, maar de



Ook dit jaar verzorgde Sam Van Belle een stand van de Heemkundige Kring van Gooik op de jaarmarkt van Lennik. (Foto Jean-Paul De Loecker)

opbrengst was toch wel mager. Onze Sam verloor de moed echter niet, alhoewel er wel wat twijfel was om het volgend jaar nog eens te doen. Maar je weet maar nooit dat er tegen dan opnieuw energie is om nog eens op de jaarmarkt van Lennik te staan. Je weet maar nooit... In ieder geval, veel dank aan onze jonge Lennikse medewerker, die op alle fronten thuis is in heemkunde!

### Voorstelling boek BJB-KLJ in Gooik en Strijland (zondag 10 december 2023)

Op **zondag 10 december 2023 om 10u30** werd het nieuwe boek van onze Heemkundige Kring van Gooik voorgesteld. Dat gebeurde in de benedenruimte van de Zaal Familia in Gooik-centrum. Het boek *'BJB-KLJ Gooik en Strijland - Een jeugdig groeimiddel op het platteland'* is het 54ste deel in de reeks "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis".

Deze uitgave is een document dat de geschiedenis van de BJB-KLJ beweging in Gooik en Strijland vertelt, gedurende de periode van 1925 tot 1975 (in Strijland leeft de KLJ nog steeds verder bij de meisjes!). Het is

gebaseerd op documenten en foto's van personen en archieven.

Daarnaast werden gesprekken en interviews gehouden met oud-leden van de beweging, met vele leuke en ook diepmenselijke anekdotes als resultaat. Deze 2 bronnen werden bijeengebracht tot één geheel, dat vlot leest, veel (unieke) foto's bevat en veel vroegere BJB'ers en KLJ'ers zal terugvoeren naar een mooie tijd in hun jeugd. Maar ook andere lezers zullen geïnteresseerd raken in dit boek, waarin nostalgie naar een rustiger tijdperk een grote rol speelt.

De twee auteurs zijn *Jozef De Neef* en *Michel Doomst*. De eerste was ooit jaren voorzitter van de BJB en kent de geschiedenis ervan als niemand anders. De tweede is als interviewer en schrijver van de gesprekken onmisbaar geweest om die vele anekdotes in een vloeiende tekst vast te leggen. Dankzij deze twee mannen leeft de BJB-KLJ-beweging voor altijd voort in dit boek en in ieders geheugen.

Vermelden we toch dat er gedurende jaren bij verschillende oud-BJB en KLJ-leden werd gevraagd naar foto's en andere schriftelijke getuigenissen van de geschiedenis van hun vereniging. Deze documenten waren noodzakelijk om mooie beelden in het boek te krijgen, naast de interviews. Twee mannen die ook af en toe aanwezig



De cover van ons nieuw boek *'BJB-KLJ in Gooik en Strijland'*, geschreven door Jozef De Neef en Michel Doomst.



*Gezelligheid troef op zo'n werkvergadering i.v.m. het boek over de BJB-KLJ. Af en toe mocht er ook eens van een stukje taart genoten worden, met koffie en thee. Daarvoor zorgde gastvrouw Marie-Josée Geeroms, waarvoor veel dank!. We zien de volgende 'werkers': v.l.n.r. Julien Pletinckx, Urbain Musch, Michel Doomst, Jozef De Neef en Jean-Paul De Loecker. (Foto Marie-Josée Geeroms)  
Onze vaste lay-outer Johnny Van Bavegem mogen ook we niet vergeten!*

waren op de werkvergaderingen, waren Julien Pletinckx en Urbain Musch. Getuige de foto hierbij, waarbij iemand ontbreekt. Want we mogen zeker onze lay-outer Johnny Van Bavegem niet vergeten te vermelden. Als alle teksten en foto's klaargemaakt zijn, is de laatste taak voor hem: het boek in zijn definitieve vorm gieten. En hij slaagt er telkens in om daar iets moois van te maken. Dank aan deze mensen in het bijzonder.

Het boek kost 22,50 euro voor niet-leden en 20 euro voor leden van de Heemkundige Kring van Gooik. Het is verkrijgbaar op verschillende plaatsen in Gooik, Lennik en Halle. Ook bij de Kring zelf kan het besteld worden ([info@heemkunde-gooik.be](mailto:info@heemkunde-gooik.be)). Verzending kan ook, maar dan komt er wel 7,50 euro bij.

In ons volgend nummer een uitgebreid verslag en foto's van de voorstelling.

## Komende evenementen

### Kèssemès: een mis in het Gooiks dialect (zondag 24 december 2023)

Vorig jaar, eind oktober, gingen de twee dialectavonden door in de Parochiezaal 'Familia' in Gooik. Die hadden zo'n enorm succes dat de werkgroep erachter (oud-chiroleiders en de Heemkundige Kring van Gooik) zin hadden om toch iets met dialect op poten te zetten. Als idee kwam uit de bus om een Kerst-mis op te stellen, maar dan volledig in het dialect! Niet zo eenvoudig als het lijkt, maar met volle overtuiging ging de groep ertegenaan.

Er volgden toch weer een pak vergaderingen of bijeenkomsten om die teksten op te stellen en de liedjes klaar te maken om in het dialect te zingen. Die omzetting van A.N. naar dialect neemt toch wel wat tijd in beslag en het moet toch wat kloppen met wat onze vroegere medewerker Frans Peetermans schreef in zijn dialectboeken 'Guuks' en 'Guuëks 2'. Dat is niet alleen wat werk, maar er is ook veel plezier mee gemoeid. Sommige woorden zijn op verschillende manier uitspreekbaar in het dialect, dus was het een kwestie van overeen te komen welke we gingen nemen.

In ieder geval, alles is nu opgeschreven, maar er moet dan ook nog gerepeteerd worden. Zowel wat de teksten betreft, als wat de liedjes aangaat. En daarvoor zijn er verschillende repetities gepland, met

een koor vol enthousiaste dialect-zangers. Gelukkig hebben we daar ook een meer dan enthousiaste koorleider voor, Tim Juwet, die zonder veel moeite schwing kan brengen bij de koorleden!

De kerngroep voor dit gebeuren bestaat uit: Jean-Pierre Schoukens, Michel Doomst, Kris en Jo Baert, Gustaaf De Leeuw, Johnny Lanckmans, Erik De Rick, Johnny Van Bavegem en Jean-Paul De Loecker.



*Een onderonsje met de muzikanten en de koorleider Tim Juwet. Links een jonge drummer/pianist in één persoon: Titus Vrijders; in het midden gitarist Johnny Lanckmans en rechts de onvolprezen accordeonist Isi De Wilde. (Foto's Jean-Paul De Loecker)*



*En of ze ervoor gaan, deze zangers en zangeressen! En in het 'Guuks' dan nog wel. Een beeld van het uitgebreid kerkkoor van de parochie, dat repeteert voor de Kerst-mis in het dialect op Kerstavond.*

De 'Kèssemès' gaat door op zondag 24 december e.k. in de Sint-Niklaaskerk in Gooik-centrum om 17u. Men start al met zingen om 16u30. Daarna is er ook nog een samenkomst moment voorzien, waar er kan nagepraat en -gedronken worden, onder de Gooikse tenten, met warme soep aangeboden door de vrijwilligers van Samana. Iedereen welkom!

### Stripbeurs - speciale editie (zondag 28 januari 2024)

Jaar na jaar kregen we, als organisator, vragen binnen van stripliefhebbers en -verzamelaars om een plaatsje te kunnen krijgen op onze stripbeurs in Gooik. Maar dat was zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, omdat die plaatsen elk jaar al ingenomen waren door de 'vaste' standhouders/verkopers van strips. Daarom kregen we het idee om een 'alternatieve' stripbeurs te organiseren, bedoeld voor mensen die thuis strips liggen hebben en die ook willen verkopen op een georganiseerd evenement.

En meteen kregen we van alle kanten reacties van belangstellenden om hieraan te kunnen deelnemen. Op dit ogenblik zijn we al met zo'n 15-tal mensen die hun strips willen aanbieden aan andere geïnteresseerden! En we hebben nog niet echt reclame gemaakt...





Wie ook nog geïnteresseerd is in deze stripbeurs, mag ons zeker iets laten weten. Dat kan via e-mail ([jp.deloecker@telenet.be](mailto:jp.deloecker@telenet.be)) of via gsm: 0494 03 68 70. Dan kunnen we je naam en gegevens noteren en zo een lijst aanleggen. Misschien ook direct bij vermelden over hoeveel strips het ongeveer zou gaan en hoeveel meters je wil hebben om je strips te presenteren.

Belangrijk: de stripbeurs gaat door op zondag 28 januari vanaf 14 u tot 17u, in de Schuur van De Cam, Dorpsstraat 67 in Gooik-centrum.

PS Er komt zeker al één striptekenaar langs... misschien nog meer???

## Giften

Leden **Ward Holemans** en **Martine Van Muylders** schonken ons een aantal mooie kaders met een tweetal groepsfoto's uit Gooik, uit de jaren 1920-30. Het gaat om de fanfare en de handboogschutters uit die tijd. Daarnaast nog een foto van een paard mét stamboom, van het hof van J. Huygens in Oplombeek en een echt koerspetje van het Wereldkampioenschap voor Juniores, dat gehouden werd in Gooik in 1976.



*Een drietal unieke foto's uit het Gooikse en een wielerpelje, gift van Warre en Martine.  
(Alle foto's dit gedeelte Jean-Paul De Loecker)*

Lid **Eddy Penne** bezorgde ons een kist met specifiek timmermansgerief. De kist bevond zich in de woning van zijn schoonouders en zou vermoedelijk van rond de jaren 1930-40 zijn. We vonden het de moeite waard om te houden, met al deze oude materialen, en de koffer maakt nu deel uit van onze grote verzameling oude werktuigen.



*De kist met timmermansgerief. (Foto Eddy Penne)*

**Jan Delcour**, gewezen lid, bekend muzikant én schrijver van boeken i.v.m. molens allerhande, moest verhuizen. Daarom kregen we de kans om wat oude strips aan te schaffen. Tijdens dat bezoek kreeg de Kring als cadeautje 2 boeken i.v.m. trams in Brussel. Deze komen terecht in ons boekenarchief, naast al de tramboeken, geschreven door onze medewerker René De Loecker en nog een aantal andere.



*Twee boeken over de Brusselse trams van vroeger, mooie herinneringen.*



Leden **Armand** en **Chris Timmermans-Jans** uit Wambeek schonken ons een aantal oude handwerken en patronen, die toebehoorden aan de moeder van iemand uit hun dorp, nl. Renilde Biesemans (°1945). Die moeder kreeg dat op haar beurt bij het overlijden van haar 'madame', waar ze ging dienen.

Een tijd geleden kregen we van Armand ook al een aantal foto's waarop de fanfare van Wambeek te zien is tijdens een optocht in Gooik. We tonen hier één van de foto's, met de bedoeling van hier reacties op te krijgen en er een volgende keer iets rond te schrijven.



*Oude patronen en oud handwerk.*



*De foto van de Wambeekse fanfare in het centrum van Gooik.*



### Schilderijen Adrienne Marievoet

Een goede twee maand geleden kregen we een mailtje van een zekere **Karen Mullié** uit Wemmel. Zij schreef ons dat ze een aantal schilderijen bezat van Adrienne Marivoet, de schilderes uit Brussel (en Wemmel) die een tijd in Gooik heeft gewoond. De mama van Karen, Lut Verminnen, was recent overleden. Zoals iedereen weet had de familie Verminnen een sterke band met de familie Marivoet. Lut Verminnen is de zus van Johan Verminnen, de bekende zanger uit het Brusselse, en was één van de kinderen van Elisabeth (Alice) Braeckmans, die als meid gediend heeft bij de familie Marivoet. Adrienne (of Nounouke zoals zij haar noemden), heeft



Schenkers Karen Mullié en Bart Theys, samen met de schilderijen, rechts een drietal originele werken van Adrienne Marivoet, die we nu kunnen toevoegen bij de verzameling in Gooik.

de mama van Karen en diens broers en zussen, altijd een beetje als haar eigen kinderen beschouwd. Die mama had trouwens heel mooie herinneringen aan Adrienne...

Karen had zelf enkele schilderijen van Adrienne Marivoet ophangen bij haar thuis, maar ze had geen plaats meer om nog andere op te hangen. Vandaar dat ze voorstelde om die aan onze Kring te schenken! Natuurlijk gingen we graag in op deze uitnodiging en een tijdje later kregen we bezoek van Karen en haar echtgenoot Bart Theys, die de schilderijen bij ons binnenbrachten. We maakten van de gelegenheid gebruik om een foto te maken (hier bijgevoegd) en een afspraak te maken met deze mensen om de plaatsen eens te bezoeken waar Adrienne Marivoet gewoond heeft en waar er schilderijen van haar hangen. Dat is iets voor de komende lente!

Hierbij wil ik nog eens herinneren aan het boek over 'Adrienne Marivoet' dat de Kring kon aankopen en we vermeld hebben in ons vorig nummer. We hadden 15 exemplaren gekocht, maar voor wie er nog eentje wil, moet snel zijn, want er blijven er nog een drietal over. Contacteer ons gerust indien je nog een exemplaar wil aanschaffen.

Lid **Marc Van Rossom** schonk ons een reeks doodsprentjes, die alle betrekking hebben op de familie Ringoet en aanverwanten, uit een periode van eind 19de - begin/midden 20ste eeuw. Goed om onze uitgebreide verzameling doodsprentjes nog maar eens aan te vullen.



Een voorbeeld van de rouwprentjes, in zeer goede staat, betrekking hebbend op de familie Ringoet.



## Overlijdens leden

### *Paula Masfrancx (°1930 - †2023)*



*Een beeld van Paula Masfrancx, zoals op haar rouwprentje te zien was.*

Paula Masfrancx was één van onze trouwste leden gedurende zoveel jaren. We leerden haar echt goed kennen toen we aan het boek over Oplombeek werkten, samen met Frans Peetermans. Het tweede deel van het boek ging over ‘het Hof te Mergelingen’ of ‘het Hof van Masfrancx’. Paula en haar broer Jozef waren de laatste twee bewoners van dit hof, tot ze in 2018 verhuisde naar het woonzorgcentrum Sint-Carolus in Sint-Katherina-Lombeek. Bij de officiële voorstelling van het boek in 2019 was ze er ook bij, in haar rolstoel, maar met nog steeds dezelfde geesteskracht als altijd. Ze was fier dat ze had mee kunnen werken aan het boek en dat ze er met haar foto in stond. Daarna zijn we haar nog een paar keer gaan bezoeken en ze bleef haar optimistische zelve al die jaren. Een Gooikse madam die we niet snel zullen vergeten!

### *Lucienne Anthoos-Paternoster (°15/9/1934 - †16/11/2023)*



*Lucienne Paternoster, voor velen in Oetingen: tante Lucienne.*

Op 16 november 2023 overleed in het woonzorgcentrum Mater Dei te Heikruis Lucienne Paternoster. Lucienne is geboren en getogen in Oetingen en was aldaar ook zeer actief in het verenigingsleven. Jarenlang was zij hoofdleidster bij de toenmalige chiro en ook was zij stichtend lid van de toenmalige KAV in Oetingen. Van 1955 tot 1988 was zij thuis (Vollezelestraat 2) Bac-kassierster. Zij was de weduwe van Jan Anthoos, die reeds

overleden was in 2020. Jan werd na de fusie de eerste burgemeester van Groot-Gooik. Nadien was hij gedeputeerde van de provincie Brabant en Vlaams-Brabant. Lucienne bleef thuis om voor haar 3 zonen (Hendrik, Herman en Willem) te zorgen. Lucienne en Jan hadden ook nog 7 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Marc Colpaert van Editiepajot schreef volgend berichtje over haar begrafenis: <https://editiepajot.com/regios/12/articles/79358>

## Verlenging lidgeld voor 2024

Zoals je ook al kon zien bij het openen van je tijdschrift, is de tijd aangebroken om het lidgeld van 2024 in orde te brengen. We zijn weer een jaartje verder en de 4 tijdschriften van dit jaar zitten erop, met dit nummer 142 nog als afsluiter. Uiteraard zouden we heel gelukkig zijn dat jij (en je familie) opnieuw een jaartje langer lid willen blijven van onze vereniging. Je krijgt voor 25 euro niet alleen de 4 tijdschriften, maar ook altijd een mooie korting op elke uitgave van onze Kring.

Hoe je die betaling moet regelen, wordt goed uitgelegd in het bijkomend blad: je kan overschrijven met het formulier, of je kan betalen via de QR-code. Je mag het regelen op de manier die jij het makkelijkst vindt. We zijn er zeker van dat we je in 2024 nog altijd tot onze 700 leden mogen rekenen! Veel dank daarvoor!







*Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar  
vanwege de  
Heemkundige Kring van Gooik*



9 770776 410006

01142