

Gooik

143

Tijdschrift van de Heemkundige Kring

(Gooik - Kester - Leerbeek - Oetingen - Strijland)

Negenendertigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - Maart 2024

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde
Werkgebied: Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ondervoorzitter: Johnny VAN BAVEGEM

Penningmeester: Serge MOONENS

Secretaris: Els VAN DER HOEVEN

Werkten mee aan dit nummer:

André Abraham
Jo Baert
Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Jozef Deruyck
Michel Doomst
Walter Evenepoel
Tim Juwet
Willy Juwet
Roger Poelaert
Michel Stalpaert
Johnny Van Bavegem
Jean-Pierre Van Droogenbroeck
Maurits Van Liedekerke

Secretariaat, archief en lokaal:
Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik
www.heemkunde-gooik.be
e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2024 is 25 €.
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.
ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 7 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

INHOUD

WOORD VOORAF	4
Jean-Paul De Loecker	
IN EN OM DE KRING	5
Jean-Paul De Loecker / Johnny Van Bavegem / Michel Doomst	
JOSEPHA KESTENS	16
<i>Herinneringen aan een lid van het Zangkoor van Gooik</i> - Tim Juwet	
JOSEPHA KESTENS (2)	18
<i>Een terugblik op haar inzet bij Samana</i> - Jo Baert	
DANIËL DE BRAEKELEER	19
<i>Biografie van een industrieel innovator - Deel 1: Het prille begin</i> Walter Evenepoel	
HET ONDERWIJS IN OETINGEN	24
<i>Een historiek van het gemeentelijk onderwijs - deel 1</i> - Roger Poelaert	
DE KAPellen VAN SINT-ANTONIUS IN LEERBEEK	34
<i>Bijkomende informatie</i> - Jean-Pierre Van Droogenbroeck	
VIERING MARIAJAAR 1954 IN KESTER	36
<i>Een speciale gebeurtenis...</i> - René De Loecker	
DRIE BRONZEN REUZEN	40
<i>Een nieuw driegeluid voor Gooik, anno 1888 - deel 1</i> - Tim Juwet	
EEN MIS IN HET "GUUËKS"	48
<i>...is een dubbele aflat waard...</i> - Michel Doomst	
IK BEN ER 'T GAT VAN IN	50
<i>Over de interesse voor ons Gooiks dialect</i> - André Abraham	
ADRIAAN RAEMDONCK, PAJOT EN SINJOOR	52
<i>Als de Panter praat...</i> - Maurits Van Liedekerke	
PETRUS VICTOR THEOPHIEL STALPAERT (1923-2006)	56
<i>Weggevoerd om te werken voor de bezetter</i> - Michel Stalpaert	
DE WITTE SCHUUR VAN KESTER	66
<i>Bijna 40 jaar geleden verdwenen uit het dorp...</i> - Willy Juwet	
JEUGDHERINNERINGEN	68
<i>Vroeger was het allemaal beter... - deel 1</i> - Michel Stalpaert	
RAYMOND IMPANIS	70
<i>Van vondeling tot wielerkampioen</i> - André Abraham	
SPECIALE ZEGELS	72
<i>Reactie op een vraag in tijdschrift 141</i> - Jozef Deruyck	

Op de cover: Beeld van de weide naast het Leerbeekbos.
(Foto Jean-Paul De Loecker)

WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es),

Het lijkt alsof het nieuwe jaar nog maar pas begonnen is, maar intussen zitten we al over de helft van de 3de maand: maart. Ik weet het, het is een oud gezegde dat de tijd alsmaar sneller gaat als je ouder wordt, maar soms denk ik toch dat het zo is. Alles gaat zo snel voorbij, sneller dan we het wensen. Misschien is dat omdat we met zoveel dingen (tegelijk) bezig zijn. Dan is het niet de schuld van de tijd, maar onze schuld, omdat we steeds druk bezig zijn. Met dit nieuw tijdschrift, met nieuwe boeken die er aankomen, met nieuwe activiteiten die moeten voorbereid worden. Met nog zoveel andere zaken, waar we ons achter zetten. Van het ene naar het andere... altijd denkend aan het volgende dat er aan komt. Is dit goed? Ja en neen. Goed: want het is fijn dat er nieuwe dingen komen. Neen, het mag natuurlijk niet te veel worden. We moeten onze energie sparen.

Voor dit tijdschrift hebben we onze energie niet echt gespaard! Van alle kanten kwamen er teksten binnen, van zoveel verschillende schrijvers over een groot aantal onderwerpen. Heel gevarieerd, en daarom juist zo fijn. Je zal ze zelf ontdekken, die onderwerpen, als je begint met het doorbladeren van dit nummer en daarna begint te lezen. Het is zo fantastisch voor een samensteller van een tijdschrift dat hij of zij zoveel artikels binnenkrijgt. Zo veel zelf, dat we er al een deel voor ons volgend nummer kunnen houden. Je gaat ook ontdekken dat een aantal artikels een eerste deel hebben. Dat betekent dat ze zo uitgebreid waren dat we ze niet in één keer konden publiceren. Dus deze krijgen zeker al een vervolg in het juni-nummer van ons tijdschrift.

Het was al een tamelijk drukke periode van eind vorig jaar tot nu, met allerlei activiteiten in het kader van heemkunde en meer. Dat kan je lezen in onze rubriek 'In en om de kring'. Daar ga je ook ontdekken dat er nog heel wat op stapel staat in de komende maanden: van nieuwe boeken tot de scholenquiz, van concerten tot Erfgoeddag-activiteiten, ... We zitten zeker niet stil hier bij de Kring en dan willen we nog werken aan ons museum van oude werktuigen, het op orde zetten van ons archief, het klaarmaken van publicatie van duizenden doodsprentjes en -brieven, enz. We kunnen nog zo veel doen om het erfgoed hier in Gooik te bewaren en te verspreiden. Daar kan je als lezer ook zelf aan meewerken: als je oude foto's of documenten hebt of weet van hebt bij iemand anders: gooi ze niet weg aub, maar verwittig ons zodat wij ze kunnen bewaren voor het nageslacht. Ze zijn zo belangrijk om mooie artikels mee te maken, ze zijn een stuk van ons Gooik erfgoed, in zowel Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland.

Hoe die toekomst van onze Kring er zal uitzien in onze nieuwe fusiegemeente (Pajottegem), dat weten wij op dit ogenblik nog niet goed. Uiteraard gaan we verder met heemkundige informatie van onze vier deelgemeenten die nu het huidige Gooik vormen. Maar zit daar nog een uitbreiding in, met andere heemkundige partners, dat moeten we nog uitzoeken. We plannen een bijeenkomst van die partners uit Herne en Galmaarden in de nabije periode om samen eens te kijken naar een toekomst, die gunstig zal/moet zijn voor iedereen. Nu is dat nog wat koffiedik kijken, maar het komt er allemaal sneller aan dan we denken/willen/wensen... Samenwerken kan altijd iets positiefs opleveren, laat ons het daar maar even bij houden.

Om af te ronden: zoals in de eerste alinea gezegd, we zijn terug een nieuw jaar gestart en dan moet natuurlijk het abonnement op dit tijdschrift geregeld worden. De meesten van jullie hebben dat allemaal al geregeld, maar sommigen onder ons moeten dat abonnement nog in orde brengen. We hopen uiteraard dat de meeste leden/abonnees, die nog niet betaald hebben, dat nu nog zullen doen. We rekenen er een beetje op en beloven dat we ons uiterste best zullen doen om het niveau van dit tijdschrift op peil te houden. Dat kan, als we op iedereen kunnen rekenen, zodat we financieel genoeg gesteund worden bij de uitgave ervan. Dan kunnen vele mensen blijvend genieten van hun tijdschrift, waar ze om de drie maand gretig naar uitkijken. En waar de vele medewerkers hun uiterste best zullen blijven doen om er een interessante, heemkundige uitgave van te maken.

Heel veel leesgenot met dit nummer!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER / Johnny VAN BAVEGEM / Michel DOOMST

Vorbije activiteiten

Microfilms ingescand

Op 28 juli van vorig jaar kwamen we samen met een vijftal vrijwilligers om het archief in ons lokaal wat op orde te brengen. Tijdens dat opruimwerk vonden we in ons uitgebreid archief een doos met hierin 17 microfilms op rol. Nader onderzoek wees uit dat het hierbij om boeken met parochieregisters en de burgerlijke stand ging. Ze waren ooit ingescand door leden van de Kerk van Jezus Christus uit Salt Lake City, of ook wel de mormonen genoemd. Het ging in totaal om 66 boeken van 6 gemeenten, Gooik, Pepingen, Quenast, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik. We vonden op deze microfilms ongeveer 18.600 pagina's gedateerd tussen 1500 en 1870.



Een van de gevonden microfilms met hierop ingescande registers van de burgerlijke stand of parochieregisters.
(Foto Johnny Van Bavegem)

Hier moesten we iets mee doen, en navraag bij onze bevriende heemkundige kringen leerde ons dat de meeste informatie uit deze boeken nog niet eerder was gekend of ingescand. Echter microfilms zijn media die moeilijk hanteerbaar zijn en we besloten om ze allemaal op te sturen naar een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland om alle 18.600 pagina's te laten omzetten naar beelden in TIFF-formaat. We kregen als resultaat 347 Gbyte aan bestanden terug. De originele microfilms zitten ondertussen opnieuw in ons archief.

Vermelden we toch dat we hiervoor financiële ondersteuning kregen van 'Zender', waarvoor dank! We besloten om deze bestanden aan de heemkundige kringen van de respectievelijke gemeenten te bezorgen, zodat zij er verder mee aan de slag kunnen.

(Johnny Van Bavegem)



Voorbeeld van een ingescande pagina van geboorten in Gooik uit november 1594. (Archief Heemkundige Kring van Gooik)

Boek 'BJB-KLJ in Gooik en Strijland' - voorstelling (zondag 10 december 2023)

Na maanden intens samenwerk tussen Jozef De Neef, Michel Doomst en Jean-Paul De Loecker (verschillende vergaderingen - waarop ook af en toe Julien Pletinckx en Urbain Musch aanwezig waren - en taken om mee naar huis te nemen, enz.) en het uiteindelijk doorgeven van tekst en foto's naar lay-outer Johnny Van Bavegem, was het 'moment suprême' daar: de voorstelling van het boek in de benedenverdieping van Zaal Familia op zondag 10 december om 10u30.

Het werd bijna een overrompeling van volk dat kwam kijken naar de voorstelling. Die begon met een dik kwartier vertraging, om iedereen min of meer een plaats te geven. Elkeen had ook een glaasje cava of fruitsap gekregen, gesponsord door de gemeente. De voorstel-



ling kon beginnen met een inleiding door Jean-Paul en een interview door dezelfde moderator met auteurs Jozef en Michel.

Burgemeester Gunther De Wilde bracht in zijn speech hulde aan schrijvers en medewerkers aan dit boek. Het is iets dat niet meer te vergeten is, deze geschiedenis, dankzij hen. Hij sprak ook over het belang van een goede jeugdvereniging, die ervoor zorgt dat de jonge mens die aangesloten is, een zekere houvast krijgt en een aantal waarden aanleert zoals doorzettingsvermogen, samenwerken met anderen, respect voor een ander, leiding geven, enz. Hij sprak uiteraard ook uit ondervinding...

Daarna kwamen de interviews door Michel van verschillende protagonisten: Theo en Lena Maris, Julien Pletinckx, Jef Locus en Urbain Musch, Jozef Devoghel, André Jacobs, Luc Vanhassel, Lena De Smet en Lucienne De Neef, Jules Heymans, Jacqueline De Coster, Stefaan Seghers, Martin Baert en 2 meisjes van KLJ-Strijland (Anna Van Tricht en Linde Bulens), net na Nicole Eylenebosch.

Iedereen kon alles goed volgen via een powerpoint, opgesteld door Jean-Paul, waar telkens een twee- à vier-tal foto's per persoon werd getoond. Leuk omdat veel mensen zichzelf en anderen herkenden van zo'n vijftig of meer jaren geleden...

In de pauze konden de aanwezigen zowel een exemplaar aanschaffen van het boek, als iets drinken aan de bar, die



De mannen die zorgden voor het totstandkomen van dit boek, samen met Marie-Josée Geeroms: v.l.n.r. Jozef De Neef, Johnny Van Bavegem, Jean-Paul De Loecker en Michel Doomst. (Foto Dirk Vanderheyden)

bemand was door de vrijwilligers van de Heemkundige Kring. Ze hadden beiden hun werk want er werd niet alleen goed gedronken (na de inspannende luistersessie), maar er werden ook heel wat exemplaren gekocht van het nieuwe boek, zo'n 75 stuks in totaal. Zeker niet slecht, integendeel, één van de beste resultaten van verkoop gedurende de laatste 10 à 20 jaren. Blijkbaar was het juiste publiek naar de juiste voorstelling gekomen! Er werd bijgepraat tussen oud-leden en familie, niet alleen tijdens de pauze maar ook na de voorstelling: oude herinneringen kwamen boven van de jeugd-tijd, waarin alles nog kon, zowel op fysiek als op geestelijk vlak.

Iedereen had een goed gevoel bij het buitengaan na de voorstelling! Alweer een stukje Gooikse geschiedenis vastgelegd in een mooi boek, het nummer 54 in de reeks 'Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis'.

Zoals al vermeld in vorig tijdschrift: je kan dit boek vinden én kopen in een aantal plaatsen in Gooik, Lennik en Halle. Het kost na de voorstelling 20 euro voor de leden van de Heemkundige Kring van Gooik en 22,50 euro voor niet-leden.

Interessant om te vermelden: op het einde van de voorstelling kwam Miel Van Eeckhoudt, de bewaarder van



De symbolische en daadwerkelijke overhandiging van de BJB- en KLJ-vlaggen van Miel Van Eeckhoudt (rechts) aan de voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik, Jean-Paul De Loecker (links). (Foto Dirk Vanderheyden)



de BJB- en KLJ-vlaggen met het voorstel naar de Kring om die vanaf nu te bewaren! Hij vond dat die daar thuis hoorden en daar ook bewaard zouden blijven. Een ontroerend moment voor hem, want al die jaren had hij de vlaggen in een perfecte staat bewaard. Wij moeten ervoor zorgen dat wij dat ook gaan doen in de volgende jaren! Dank aan Miel!

Dank ook aan al onze medewerkers van de dag die voor de bar en de boekenverkoop gezorgd hebben: Serge Moonens, Johnny Van Bavegem, André Abraham, Eric Rolies, Sam Van Belle, Dirk Vanderheyden, Luc De Visscher en Karl Desmet! Wat een werk hebben ze verricht...

Kessemès – mis in het Gooiks (zondag 24 december 2023)

Over deze activiteit op kerstavond krijg je meer informatie in een aparte bijdrage van Michel Doomst, verderop in dit tijdschrift. Hij vertelt in zijn tekst hoe een groep enthousiastelingen, vertrokken vanuit het succes van de twee dialectavonden, gekomen zijn tot een (kerst)mis in het Gooiks dialect. Voor de foto's danken we Marc Colpaert, medewerker van EditiePajot.

Speciale stripbeurs (zondag 28 januari 2024)

Het 'kleine broertje' van onze gekende stripbeurs in november, is doorgegaan op die zondag de 28ste januari en het was zeker een mooi succes. Niet de toeloop van de 'gewone' stripbeurs, maar toch een gezellige drukte in de namiddag. De bedoeling was dus de kans te geven aan 'gewone' stripliefhebbers en -verzamelaars om hun dubbele of andere strips te verkopen op een beurs in Gooik. Normaal gezien krijgen ze die kans niet, omdat de plaatsen altijd al benomen zijn door de 'professionele' verkopers. Nu was het aan hen, ze hadden er al een hele tijd naar gevraagd en op die zondag was het zo ver...

Veel 'gewone' stripliefhebbers/verzamelaars, maar ook een aantal van de gekende 'professionele' standhouders kwamen kijken om hun voorraad in te slaan. En dat deden ze al vanaf 13u30, een halfuur voor de opening! Interesse genoeg dus.

Ook de mensen die de instelling 'Zonnelied' vertegenwoordigden, waren heel gelukkig met hun verkoop. Ze zijn heel wat strips kwijtgeraakt aan geïnteresseerde



*Bovenaan zie je dat de Schuur van de Cam al aardig volloopt met geïnteresseerde stripkopers; onderaan krijg je een bewijs dat er ook jeugd aanwezig was op deze speciale stripbeurs.
(Foto's Sam Van Belle)*

stripliefhebbers, waardoor ze nog wat meer centjes konden steken in hun project voor het goede doel! De rest van hun totale 'erfenis' – nog zo'n 1300 strips – wilden ze aanbieden aan een opkoper. Hoe het daar nu mee is, is ons niet bekend.

Uiteindelijk bleken alle verkopers/verkoopsters heel gelukkig met deze 'speciale' stripbeurs. Ze hadden eens de kans gekregen om met hun (dubbele) strips naar buiten te komen, ze konden genieten van een leuke namiddag en konden ook kennis maken met andere stripliefhebbers/-sters. Er werd dan al direct gevraagd, op de beurs zelf en even later via mail, of deze stripbeurs volgend jaar zeker nog kan doorgaan.

Dat betekent toch dat het over het algemeen een zeer positieve ervaring was voor al deze enthousiaste stripliefhebbers/verzamelaars!

Of er een vervolg komt op deze speciale versie van de stripbeurs, weten we nog niet precies. Maar als er nog genoeg interesse is, richten we ze zeker nog eens in, volgend jaar!



Boekje 'Sint-Antoniusviering in Leerbeek' - (zaterdag 20 januari 2024)



Het 55ste boek in de reeks 'Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis' is een feit: *Sint-Antoniusviering in Leerbeek*, geschreven door Freddy De Loecker.

In Leerbeek is het een jaarlijkse traditie om rond de periode van 17 januari een speciale mis te brengen, een ommegang en een bijeenkomst om Sint-Antonius abt te vieren. Deze verering begon reeds in 1785, was een tijd afgezwakt en werd nieuw leven ingeroepen vanaf het jaar 2001, met pastoor A. Boey. Dit kwam er ter gelegenheid van de restauratie van de Sint-Antoniuskapel, op de hoek van de Edingsesteenweg en de Kerkveldstraat. Sindsdien wordt de traditie jaar na jaar herhaald.

Freddy De Loecker, één van de gangmakers van deze vernieuwde traditie, samen met de hele parochieploeg, schreef hierover twee artikelen, die in ons tijdschrift verschenen, nl. in de nummers Onze Heemkundige Kring stelde voor om die teksten te bundelen in één boekje, samen met nog een aantal onderwerpen (de beschrijving van de ommegang en de Sint-Pieterskerk zelf) en het uit te geven in de reeks 'Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis' als nummer 55. Dankzij de steun van Zender en de gemeente Gooik kon dit boekje (deels) gefinancierd worden en gratis meegegeven aan de leden van de 'Broederschap van Sint-Antonius' op de avond van de viering van zaterdag 20 januari.

Zoals gewoonlijk konden de talrijke aanwezigen, na de misviering en de ommegang, opnieuw genieten van een drankje en de overheerlijke pensen en 'oren en pootjes', verwijzend naar het varkentje van Sint-Antonius, en



Uiteraard zijn ze in Leerbeek fier dat hun Sint-Antoniusviering ook behoort tot het 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'. Hier hebben ze het bewijs in handen. V.l.n.r. schepenen Jonas De Maeseneer en Christa Dermez, Marie-Josée Dedoncker, Micheline Wauterickx, Johnny Struelens, Chris Thijs, Pol Cromphout, Christine Vankersschaever, Freddy De Loecker en burgemeester Gunther De Wilde. (Foto Jean-Paul De Loecker)

klaargemaakt door o.a. Johnny Struelens en slager Jos De Vits.

Wie het boekje ook wil aanschaffen, kan dat natuurlijk ook doen. Te koop op de bekende plaatsen aan de kostprijs van slechts 3 euro. Het boekje telt 28 bladzijden.

Persboek 2023

Een andere traditie in onze gemeente - jonger dan de vorige, maar toch ook al van 1985 - is het uitbrengen van een Persboek. Hierin worden alle persartikelen van het afgelopen jaar samengebracht in één geheel en de lezer/kijker krijgt er nog bijkomende informatie bovenop.

Zo ook is onlangs de 40ste (!) uitgave van dit Persboek verschenen, nl. dat van het afgelopen jaar 2023. Het boek telt 261 bladzijden en brengt de



De cover van het nieuwste Persboek: het overzicht van het jaar 2023, de 40ste uitgave.



artikels en de foto's in 'vierkleurendruk', mooi gerangschikt op chronologische volgorde. Zoals altijd gebeurde er toch een en ander in onze gemeente Gooik (Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland) dat de pers gehaald heeft. Enkele items die toch in het oog sprongen: onze Eddy Vierendeels uit Oetingen, die het ene record na het andere liep; het café 'Het Vijfde Wiel' kreeg nieuwe uitbaters; de voorbereiding van de fusie en de keuze van een nieuwe naam voor die gemeente (Pajottegem), waar heel veel rond te doen was; de nieuwe borden met de 'Boerentram-plaatsen; een nieuwe burgemeester voor Gooik (Gunther De Wilde); de Kesterse Paardenprocessie die erkend werd als immaterieel erfgoed, een Gooikenaar in 'Blind getrouwd', en nog zoveel andere gebeurtenissen.

Je kan het allemaal bekijken in dit nieuw persboek. Verschillende mensen hebben heel veel energie gestoken in het tot stand komen van deze uitgave: Jean-Paul De Loecker knipte alle artikels uit en rangschikte ze, Linda Ameys zorgde voor het plakwerk, Steven Sonck stelde de verschillende registers samen (persoonsnamen, verenigingen en onderwerpen) en Johnny Van Bavegem scande het volledig Persboek in en werkte die registers af tot een mooi geheel. Koen van ABC zorgde voor een mooie afwerking van dit alles: inlijmen en een plastic hoesje errond.

De prijs voor dit Persboek 2023 is 22,50 euro voor de niet-leden en 20 euro voor de leden. Te verkrijgen op de gekende plaatsen in Gooik en Oetingen.

Afbraak klooster Oetingen (februari - maart 2024)



Het begin van de afbraakwerken van het klooster, een stuk geschiedenis van Oetingen verdwijnt... (Foto Karl Desmet)

Na de sluiting van het oud gebouw van de jongens en kleuterschool in het centrum van Oetingen (op vrijdag 9 februari), net vóór de Krokusvakantie, duurde het niet lang eer de werken begonnen aan de afbraak van het klooster, meer specifiek de oude kleuterklassen. We hadden nog maar net de laatste foto's genomen van die 3 kleuterklassen met hun kinderen en juffrouwen, of het volgend stadium was het afbreken van hun vertrouwde klassen. De ene juffrouw had al wat meer hartzeer dan de andere, maar voor sommigen zaten er toch jaren werk achter: het oplappen van de oude klaslokalen, met wat verf en vele uren inspanning.

Het beeld van het centrum van Oetingen zal nooit meer hetzelfde zijn, dat is zeker. 100 jaren klooster, kapel en ouderenopvang worden gewist door de bulldozers van de 21ste eeuw. Een stuk geschiedenis is verdwenen, maar gelukkig is er al voldoende informatie over verschenen, in boeken en in onze tijdschriften...

Volgende activiteiten

Scholenquiz in Oetingen (donderdag 28 maart 2024)

Voor één keer gaat onze scholenquiz dit jaar niet door in de gekende Schuur van de Cam, maar wel in de parochiezaal Elckerlyc van Oetingen. Maar dat mag de pret uiteraard niet bederven voor alle kinderen van het 6de leerjaar in de scholen van Gooik, Strijland, Kester en Oetingen. Ook op de 17de editie van deze activiteit verwachten we veel enthousiasme van deze leerlingen. De vragen zijn opgesteld door Luc De Visscher, de prijzen zijn aangekocht door Els Van der Hoeven, presentator Jean-Paul en juryleden Steven en Deborah zijn er ook klaar voor en nog een aantal medewerkers (o.a. Els, Johnny en ...) zullen zorgen voor wat rust tijdens de 8 reeksen vragen.

Dank aan de juffrouwen - en meester - van de verschillende scholen, dank aan de directrices van die scholen en ook dank aan de gemeente voor het regelen van de busdiensten. Ook de cultuurraad steunt deze scholenquiz door financieel tegemoet te komen. Laat het maar snel 28 maart zijn om 13u in de parochiezaal van Oetingen. Je mag gerust eens komen kijken!



Uitgave 56 in de reeks 'Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis': 'Het Sint-Niklaaskoor van Gooik', geschreven door Michel Doomst.

Laleman, Van Ginderdeuren en Juwet leverden onnavolgbare koorleiders op. De families De Smet en De Vos gingen op kop van de vereniging staan. Zij zijn stuk voor stuk opgegroeid en vergroeid met de Gooikse gemeenschap en brachten in de praktijk wat muziek wil doen: mensen in samenzang versterken en “contenter” maken.

Gelukkig waren er de archieven van Josepha Kestens, waarin heel die geschiedenis van het koor werd bijgehouden. Ze was niet toevallig onze cultuurparel in Gooik: bijna een halve eeuw hield ze de kas en de administratie van het koor bij. Dat resulteerde in grote dozen archieven, die nu na haar spijtig overlijden, op zolder dreigden te belanden. Ze vroeg Michel Doomst om al die teksten en beelden in een boek om te zetten, waarbij de Heemkundige kring nog maar eens voor de regie wilde zorgen.

Wie met het boek kennis wil maken kan dat op **zondag 12 mei in de knusse benedenzaal van Zaal Familia**: we tonen jullie de beelden en belevenissen van het koor, laten eminente zangers uw gehoor strelen en geven jullie de kans het boek aan te schaffen. “150 jaar koorgeschiedenis in Gooik”: dat het een mooie weerklank mag hebben! Richtprijs van het boek: 15 euro.
(Michel Doomst)

Voorstelling boek ‘Geluksplekjes in Gooik’ + wandeling (zondag 2 juni 2024)

Geluk is het goed waar mensen dagelijks naar op zoek zijn. Probleem: we zoeken het vaak te ver. In Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland zijn er heel wat plekjes, hoeken en kanten die door hun eenvoud en schoonheid een mens stilletjes laten genieten.

Vaak weten wandelaars niet in eigen omgeving waar die unieke beleving mogelijk is. Toch zijn er plekjes die je nog niet kent en je toch even moet beleven. Samen met Jean-Pierre Schoukens heeft Michel Doomst in een wandelboek de tochtjes uitgetekend en met wat diepere commentaar uitgeschreven.

Op **zondag 2 juni om 14 uur** maken we samen een **wandeling** in Leerbeek met voorstelling van het wandelboek “Geluksplekjes in Gooik”. Start in de mooi gerestaureerde kerk van Leerbeek. We doen ook de Stevenistenkapel, de hopvelden en Bree-eik aan. De tocht is haalbaar voor niet-geoeffende wandelaars.
(Michel Doomst)

Boek geschiedenis van de Scouts Gooik – 80 jaar (september 2024)

Noteer nu al in de agenda dat september van 2024 de maand wordt waarin de scouts van Gooik hun 80 jaar jeugdbeweging vieren. Bij dit jubileum werd ook de start genomen van een boek dat de hele geschiedenis van Welpen, Wolfjes, Jong-Verkenners, Verkenners en hun leiders en leidsters vastlegt.

Het archief werd door Annie Appelmans zorgvuldig opgebouwd, Michel Doomst hanteert de pen om dat op papier te zetten. Wie als gewezen lid van de scouts nog info of beeldmateriaal bezit mag dat zeker aan één van beiden overmaken.

(Michel Doomst)

Komende uitgaven, voor later...

Er staan nog 2 boeken op de lijst van nieuwe uitgaven, nl. het boek ‘Paddenbroek’ van Piet Chrispeels en het boek ‘De orgelmakers Loret’ van Ghislain Potvlieghe. Ook deze boeken zijn eigenlijk zo goed als klaar, maar er moet toch nog wat aan gewerkt worden: aanvullingen, verbeteringen en voor het tweede boek: de hele lay-out. Wanneer deze uitgaven er daadwerkelijk komen, is nog niet vastgelegd. Maar ze komen er zeker aan, in de loop van dit jaar of volgend jaar... We houden jullie op de hoogte!



Aanvulling

In ons vorig nummer van december 2023 brachten we een artikel van Piet Chrispeels over de 'hobbyclub van Gooik' (p. 42 en 43) en we toonden ook een grote foto van het bestuur van deze club. Maar er ontbraken nog een tweetal namen, nl. die van de ouders van ons lid Dirk Van Lathem. Nochtans had hij ons die doorgemailed, maar door een vergetelheid kwamen die niet in de definitieve versie terecht. Dit willen we nu goedmaken met een nieuwe weergave van de foto, met de volledige lijst van de personen op die foto! Nogmaals onze verontschuldiging naar Dirk toe.



Het bestuur van de hobbyclub in Gooik: Bovenaan v.l.n.r. Madeleine Bellemans-Chrispeels, Martha Van Lathem, Oktaaf Van Lathem, Louis Goddeau, Valère Baert, Nancy Buys en Josephine Van Hoegaerden. Onderaan v.l.n.r. Albertine Kestens, Hilda Antoons en Margriet Wees. (Foto Piet Chrispeels)

Giften

André Walkiers, ons lid uit Lennik, maar afkomstig van Gooik, schonk ons een aantal waardevolle oude voorwerpen, waaronder een gasmasker uit 1940-45, van Duitse oorsprong. Het werd achtergelaten in een boerderij in Tongre notre Dame (dichtbij Chièvre) bij de terugtrekking van het Duitse leger. Op die boerderij waren Russische krijgsgevangenen tewerkgesteld, onder Duitse bewaking.

Daarnaast was er ook een Rosalie bajonet, een naaldbajonet uit de Eerste Wereldoorlog, gevonden in een boerderij in de Vogezen. Voor man tegen manglevechten in de loopgraven was de combinatie geweer met bajonet te lang. De bajonet werd dus ingekort.

Er zat ook een speciale weegschaal voor de post in, een gewone weegschaal, en een 'kaarslamp'.



De giften van André Walkiers: van sigarenavormen, over weegschalen en bajonetten, naar een gasmasker en een dorsvleger. (Foto's dit gedeelte Jean-Paul De Loecker)

Charlie en Emilienne, de ouders van ons helaas te vroeg gestorven bestuurslid Johan Tollembeek, contacteerden ons, terwijl ze het huis van hun zoon aan het opruimen waren. We mochten een aantal oudere voorwerpen komen afhalen. Naast een mooie oude naaimachine, was er ook een oud park en een kinderwagen.



De mooie naaimachine (een Singer) is één werktuig uit de cadeaureeks van Charlie en Emilienne.



Roland Vanhole, onze medewerker, kon ons via de Velt-afdeling van Kester, ook een paar mooie oude werktuigen schenken. Hier zaten een mooie bascule, een bieten-rooier, een keukenweegschaal, een onkruidwieder en een oventje voor een Leuvense stoof bij.



*Twee merkwaardige werktuigen (een onkruidwieder en een oven voor een Leuvense stoof): giften van Velt, via onze medewerker Roland.
(Foto's Serge Moonens/Roland Vanhole)*

Eddy Gezel, bestuurslid van de Ternatse heemkring, stuurde ons een boodschap dat zij een en ander aan het opruimen waren, wegens verhuizing uit hun lokaal in kasteel Kruikenburg in Ternat. Daarbij waren een groot aantal oude kostuums bij van o.a. de brandweer, naast een aantal klassieke houtschaven.

Kristien Van Hecke (Lewe), deelde een en ander uit tijdens het laatste heemkringenoverleg. Iedereen van de aanwezige heemkringen kreeg wat mee naar huis, veel informatie uit de regio werd teruggevonden in het huis



Een groot aantal speciale kostuums, afkomstig van de Ternatse heemkring, via Eddy Gezel.

van Mouski, een kunstenaar uit Ruisbroek. Ook voor Gooik was er wat bij, in documenten: info over de stevenisten, over Herman Dewit, over huifkartochten in Gooik en een 'specialleke': een bladzijde uit 'Ons Land' (1928) met een beeldverslag van 'Het Feest van de Hei te Kester' van dat jaar. Het zijn unieke beelden van de 'Vlaamse Landdag te Kester'. Van deze beelden werden later nog prentbriefkaarten gemaakt, waarvan wij er ook een aantal hebben in onze verzameling. Een merkwaardig document in ieder geval!



Een gedeelte van de pagina uit 'Ons Land' uit 1928, met een beeldverslag van 'Het Feest van de Hei te Kester'.



Overlijdens leden

Philemon Moonens (1935-2024)



Onze medewerker Serge Moonens (links), met zijn nonkel Philemon, uit Buizingen.

Philemon, zoon van Eduardus Moonens en Maria Theresia Cattie, was de kleinzoon van Mong uit den bak, Edmond Moonens (†1952) en Melanie Van Laethem (†1953). Zij woonden in Terlo en waren er uitbaters van een kleine kruidenierswinkel en een café genaamd "IN DEN BAK".

De vader van Philemon was dus Eduardus Moonens, hij was de dooppeter van mijn vader Jean Eduard Moonens. (*Serge Moonens*)

Josepha Kestens (1937-2024)



Op 9 februari 2024 moesten we afscheid nemen van Josepha Kestens, nadat ze toch jarenlang tegen de verschrikkelijke ziekte 'kanker' had gestreden. Alhoewel ze in alle stilte geleefd had, was Josepha een enorm belangrijke pijler in vele Gooikse verenigingen. Ze had niet voor niets de Gooikse Cultuurparel

gekregen in 2014. Ik ging haar toen interviewen bij haar thuis, als voorbereiding op de officiële huldiging. Dat verslag kan je nog lezen in het nummer 103 van dit tijdschrift 'Gooik' (p. 12 t.e.m. 17).

Ik kon toen vaststellen dat ze een heel charmante, vriendelijke dame was, maar ook een echte heemkundige: zoals zij alles bijhield van de 2 belangrijkste verenigingen waar ze 'secretaris' van was, dat was ongelooflijk. Die twee verenigingen waren het zangkoor van de Sint-Niklaaskerk en het Gooikse Davidsfonds. Van bij die laatste vereniging kende ik haar al verschillende jaren, samen met mannen als Vic Van Lathem en Wim Croonenberghs. Haar werk was altijd af en iedereen kon op haar rekenen.

Maar ook in nog tal van andere verenigingen verrichtte ze veel werk, ook al liep ze daar niet mee te koop. Bij Samana was ze niet alleen bestuurslid, maar verrichtte ze ook veel 'veldwerk': bezoeken aan zieken, begeleiding bij reizen, enz.

De laatste keer dat ik bij haar was, in december vorig jaar, was ze bijna zoals ze altijd was geweest: in de weer om iets op te zoeken, wat babbelen in de zetel in de 'voorstes plaats', nog altijd goedgezind en vol optimisme naar de toekomst. Het heeft helaas niet mogen zijn voor haar. In Gooik zullen we haar glimlach en haar inzet enorm missen.

Over Josepha hebben koorleider Tim Juwet en Samana-voorzitter Jo Baert een mooie tekst gebracht in de rouwdienst op zaterdag 17 februari 2024. We brengen die teksten hier verderop in dit nummer.

Annie Vanaeken (1933-2024)



Ons lid uit de Blijkheerstraat in Oetingen, Annie Vanaeken, heeft ons verlaten op 25 februari 2024. Ze was net 90 jaar geworden in december van vorig jaar. Iedereen in Oetingen kende haar wel, als de echtgenote van Frans Vandervelde en moeder van acht kinderen, waarvan er helaas al twee jongens overleden waren. Ze behoorde door haar huwelijk dus tot de Gooikse familie Vandervelde, de legendarische 'Sjalekes'...



Ik leerde haar kennen een viertal jaren geleden toen ik haar mocht interviewen (zie 'Gooik' nummer 130), nadat ze me een telefoontje had gestuurd naar aanleiding van een artikel in het vorig tijdschrift (nummer 129). Daarin waren de namen verschenen van haar grootvader (Theofiel De Tré) en haar overgrootvader (Karel De Tré). Dat artikel had te maken met de vroegere maandagmarkt in Gooik, waar die 2 mannen marktkramers geweest waren.

Annie kon honderduit vertellen over die mannen, maar ook over nog vele andere personen uit haar familie. Ze was echt een levende encyclopedie, want ze had geen probleem met namen en data, die ze zo uit haar hoofd kende. En ze was ook een lieve vrouw, een goede moeder en beste buurvrouw. In ons volgend nummer van 'Gooik' brengen we zeker al de teksten van haar buurman en lid van onze Kring, Eddy Vanwittembergh en van haar kleinzoon Bart Vandervelde. Dank aan beiden voor hun mooie bijdrage.

Fons Van Schepdael (1952-2024)



Fons en zijn echtgenote Monique Walravens waren al jaren lid van onze Heemkundige Kring. Hij was onze overbuurman en steeds naarstig bezig in zijn tuin achteraan. Hij kwam van de vroegere Brusselbaan (nu Stui-venbergstraat), waar ze thuis een boerderij hadden. Hij was de oudste in een gezin van 4. Als Chiroman

kon hij zich echt uitleven en vormde hij met een aantal vrienden een hechte groep. Hij maakte nog de periode mee, waarin ze wekelijks naar het lof moesten gaan en onderpastoor De Gendt als proost hadden. Een speciale periode in de geschiedenis van de Chiro, waarin alles nog strikt moest verlopen volgens bepaalde regels.

Later kwam hij professioneel in de bouw terecht, maar kon uiteindelijk werken bij het Ministerie van Economische Zaken. Daar kon hij zijn sociale vaardigheden ten volle gebruiken, op verschillende bedrijven. Toen hij op pensioen ging, kon hij dus zijn hobby ten volle uitvoeren: van zijn tuin een paradijs maken, waar

het goed was om te vertoeven. Helaas heeft hij er niet echt lang van kunnen genieten door zijn ziekte.

Aan alle familieleden van onze overleden leden, bieden wij vanuit de Heemkundige Kring onze innige deelneming aan. Veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun familielid.

Concerten in kerk Leerbeek en Woestijnkapel (april 2024)

Het genootschap 'Wastinne' (ontstaan uit een idee van Rudy Nauwelaerts en Michel Doomst) organiseert op zondag 21 april 2024 om 11u een concert met 'choromuziek'¹ in het kerkje van Leerbeek, met als titel 'Lente in Leerbeek'. Uitvoerders zijn een kwintet leerkrachten van de Gooikse Muziekacademie. Ook Koen Goddeau werkt hier aan mee.

Op vrijdag 26 april gaat er een gitaarconcert van de Academie door in de kapel van de Woestijn. Dit werd vorig jaar al uitgetest, met goed gevolg.

Bedoeling is om deze 2 unieke erfgoedplekken – die te veel op een jaar leeg staan - een aantal keren per jaar in de kijker te plaatsen, d.m.v. kleinere evenementen met woord en muziek.

¹ *Choro-muziek: Een soort Braziliaanse muziek met een mix van verschillende zuiderse stijlen: een beetje exotisch en zwoel-lentig...*

Verlenging lidgeld

Het overgrote deel van onze leden heeft zijn of haar lidgeld al verlengd voor 2024. Waarvoor heel veel dank. Zij krijgen nu al hun lidkaart 2024 bij dit tijdschrift. Nog een kleiner aantal van de leden heeft al een boodschapje gekregen via een mailtje (met de vraag om hun lidgeld/abonnement te verlengen. Ook krijgen zij nog dit tijdschrift nummer 143, met daarin nog een laatste oproep om dat alsnog te doen. We zijn ervan overtuigd dat de meesten dit nog zullen doen en beloven hen – en alle andere leden trouwens – dat we nog van plan zijn om in dit jaar nog 3 andere mooie én interessante tijdschriften uit te brengen. Die zullen er komen, naast onze speciale uitgaven, waarover je kon lezen in deze rubriek 'In en om de kring'. Het wordt dus nog een interessant heemkundig jaar 2024!

